



Op 1 juli gaan we samen in museumpark Orientalis op zoek naar de Wonderlijke 7. Het park is ooit gemaakt om mensen in Nederland een indruk te geven van het land waarin Jezus leefde. Je weet wel, er was nog geen internet toen en zelfs geen TV...

In het park vind je de huisjes, straatjes en dorpen waar over gesproken wordt in de Bijbel. Je vindt er een Joods dorpje met een synagoge en een Arabisch dorp. Er is een kleine woestijn en een rustplaats voor karavanen die door de woestijn trokken. Er zijn herderstenten, en natuurlijk gebouwen van de Romeinen die ook in het land van Jezus waren.



In deze nieuwsbrief nemen we je door spelletjes en weetjes mee naar het land van Jezus. Kom je alvast in de stemming 😊 Veel plezier!



### Kleur of knutsel jouw Heilig Land

Het land waar Jezus leefde zag er anders uit dan het land waarin wij wonen. De hoofdstad Jerusalem was al in Jezus' tijd heel dicht op elkaar gebouwd. Er lag een grote muur omheen, om haar te beschermen. Met deze [kleurplaat](#) kun je zelf Jerusalem tot leven brengen.

Je kunt natuurlijk ook je eigen land van Jezus maken!

Als je eierdozen of kartonnen verpakkingsmateriaal hebt, en mama of papa die even helpen, kun je de huisjes maken. Een paar poppetjes erbij en je kunt alle verhalen uit de Bijbel naspelen!



### Een wonderlijk verhaal



Als we op ontdekkingsreis gaan leren we niet alleen iets over het land waar Jezus woonde, maar ook over wie Hij was. Dat kunnen we niet in één dag allemaal leren; Jezus was zo bijzonder dat we ons hele leven nog van Hem en over Hem kunnen blijven leren. Maar jullie zullen al wel weten dat Jezus rondtrok door het Heilig Land en dat Hij overal vertelde over de liefde van God, en dat ieder mens nieuwe kansen krijgt als hij een fout heeft gemaakt. Het verhaaltje hieronder past daar wel bij:

*Twee vrienden lopen in de woestijn en krijgen ruzie. De ene vriend slaat de ander in zijn gezicht. De ander wrijft over zijn gezicht en schrijft in het zand: 'Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn gezicht.' Gezamenlijk lopen ze verder tot ze bij een oase komen. De vrienden lessen hun dorst en nemen een bad. Zodra ze uit het water stappen, komt de vriend in drijfzand terecht. Zijn vriend snelt toe en redt hem van de dood. Vervolgens schrijft de vriend op een steen: 'Vandaag heeft mijn beste vriend mijn leven gered.' De ander vraagt verbaasd: 'Waarom schrijf je eerst in zand en*



nu op een steen?' De vriend antwoordt: 'Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds voor je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind kan het dan nooit uitwissen.



en ook het lied dat je kunt vinden met onderstaande link:  
<https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U>

Kleur de vakken met B in een bruine kleur en de vakken met G in een gele kleur. Kleur de overige vakken in je lievelingskleur.



## Bijzondere verhalen over brood



Tijdens de ontdekkingsreis op 1 juli kun je van alles ontdekken. Misschien ook over dingen die voor ons heel gewoon zijn zoals brood. Elke dag eten we brood, en dat is niets nieuws. Eeuwenlang al wordt er brood gebakken en gegeten. Ook al in de tijd van Jezus, tweeduizend jaar geleden.

Dat Jezus in Bijbelverhalen vaker spreekt over brood, laat zien hoe belangrijk dat was. Misschien ken jij wel zo'n Bijbelverhaal?

En wat denk je? Zag het brood van toen er hetzelfde uit als ons brood? Wil je dat ontdekken? Dat gaat zeker lukken op 1 juli.

Maar zolang hoef je niet te wachten met ontdekken. Kleur de plaat die hieronder staat in, en je ziet alvast iets van een Bijbelverhaal over brood. Ken je dat verhaal?



### Woorden ontdekken

In de woordzoeker hiernaast zijn allerlei woorden te ontdekken. Het zijn niet zomaar woorden: het zijn woorden die te maken hebben met het leven van Jezus, met ons eigen leven én met de wonderlijke 7. Hoe dan? Dat valt allemaal te ontdekken op 1 juli.

### We zien je graag op zaterdag 1 juli!

Heb je al zin om op zaterdag 1 juli met ons op ontdekkingstocht te gaan door dit land? In de dorpjes en straten vind je die dag bovendien allerlei workshopjes, proefjes, spellen, musical, knutsels enz.. Langzaam gaan we ontdekken hoe het zit, met die Wonderlijke 7.

Als je je nog niet hebt aangemeld, kan dat via deze [link](#).

Verdere informatie vind je [hier](#).

Tot zaterdag 1 juli!

K	C	T	O	J	J	H	O	P	B	E	C	P	R	A	J	E	E
X	R	F	P	B	B	N	U	O	P	F	I	U	D	G	F	V	N
D	F	U	G	N	X	A	P	O	M	L	J	H	E	M	B	G	B
A	N	E	I	W	R	Y	O	H	E	N	V	B	S	S	M	I	Y
U	F	D	A	S	U	U	F	P	P	R	O	F	Y	Z	B	F	E
V	M	T	T	J	L	S	U	N	G	O	P	Q	B	W	C	I	P
Y	E	S	G	E	O	P	C	V	R	R	D	L	H	L	X	T	
R	H	U	Q	Z	O	I	I	T	R	C	O	H	W	O	X	A	D
D	N	A	H	U	B	J	E	I	N	V	D	E	N	C	J	S	Q
L	B	G	K	S	M	T	R	E	D	A	V	O	I	V	L	L	Y
V	E	E	V	E	Y	Q	S	E	Z	U	E	K	O	E	Y	H	U
U	A	Z	D	S	S	L	Y	K	X	O	S	L	C	R	N	W	R
B	E	O	G	E	L	O	O	F	F	Z	Y	G	O	D	B	J	G
Y	Y	N	B	K	I	Q	L	Q	K	O	M	Q	D	R	I	N	G
W	C	D	J	C	U	Y	K	L	Y	U	W	G	C	C	D	B	M
R	P	C	S	P	X	N	E	W	P	T	I	C	J	N	E	Z	I
R	E	D	E	O	M	H	I	E	D	F	E	I	L	F	O	Y	E
R	X	I	A	W	V	C	Z	V	V	I	W	Q	K	P	G	G	S

- BROOD
- DUIF
- GEBORTE
- GELOOF
- GEZOND
- GOD
- GOED
- HAND
- HOOP
- JEZUS
- KEUZES
- KRUIS
- LIEFDE
- MOEDER
- OLIE
- OPGROEIEN
- RING
- SPIJT
- SYMBOOL
- VADER
- VUUR
- WATER
- ZIEK
- ZOUT