

Drieklank

Magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen

nov / dec 2024



EXTRA DIK
KERST
NUMMER

Paul Menting

Neemt afscheid na
bijna 25 jaar parochie

Kerstmis

Alle activiteiten
op een rij

Joska v/d Meer

Al 30 jaar het gezicht
van Ontmoetingskerk

Colofon

Drieklank is het magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

Verschijnt 6x per jaar
Oplage: 4300 exemplaren

Drieklank is gratis voor parochianen.
Abonnementen/opzeggingen:
parochieblad@h3eenheid.nl.
Wil je Drieklank financieel steunen? Graag! Maak dan een bedrag over op NL62 INGB 0002 8630 23 ovv Drieklank.

Redactie

zr. Catharina Al, Jan Bruinsma, Brigitte van Dam, Hans van Gennip, Martin Lange, diaken Paul Menting, Laura de Schepper en Paul van Tongeren.

Foto's:

Angela van der Mast

Website

Judith Evers

Uitgave

De Zalige Zalm

Adverteren

Vraag naar de mogelijkheden:
parochieblad@h3eenheid.nl

Volgende nummer

De volgende Drieklank verschijnt 15 januari. Kopij graag voor 27 december via de site: h3eenheid.nl/activiteit-insturen
Maximaal 100 woorden.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.



Inhoud

Drieklank 18
nov / dec 2024

Foto cover: Paul Menting en Joska van der Meer (Foto: Angela van der Mast)

8



Joska van der Meer 'runt' al 30 jaar de Ontmoetingskerk

12



Diaken Paul Menting met pensioen

20



Een kerstverhaal van Toon Rabou

37



Op de koffie bij Ruth Koster

Verder

3 Pastorale woord
4 Samen
6 Nieuws en info
7 Adventsactie
15 Column
16 Vieringenoverzicht
26 Vijf vragen over Kerstmis

28 Op hoop van zegen: de sprong
30 Agenda
36 Column/Lezingenrooster
39 Op weg gegaan
40 Contactgegevens

Pastoraal woord

Diaken Henk Welling over Advent, de tijd van verwachting, als voorbereiding op Kerstmis.

We leven in een tijd waarin er veel van ons verwacht wordt: door collega's, vrienden, familie, je omgeving, noem maar op. Ook wijzelf hebben de nodige verwachtingen. Van de mensen om ons heen, van de toekomst die nog als een onbeschreven blad voor ons ligt, van God en misschien zelfs wel van wat ons ooit te wachten staat als wij de grenzen van de dood zullen zijn gepasseerd.

Op 1 december begint de Advent, de kerkelijke tijd van verwachting, als voorbereiding op het kerstfeest. Het is een tijd waarin de liturgie ons wil helpen om vol verwachting open te staan voor 'de komende'.

De Advent biedt de mogelijkheid ons voor te bereiden op dat feest, om ontvankelijk te worden voor Gods Zoon die naar ons toe wil komen als klein en hulpeloos Kind. Dat Kind verwacht iets van ons, zoals velen van ons wellicht ook iets van dat Kind verwachten. We mogen proberen alert te zijn om te zien wát er van ons verwacht wordt, wát de verwachtingen zijn die God én onze medemensen van ons hebben. Als we eenmaal zien wat die verwachtingen zijn, kunnen we proberen – binnen onze mogelijkheden – aan die verwachtingen te beantwoorden.

De apostel Paulus roept ons op waakzaam te zijn, standvastig te zijn in ons geloof en moedig en sterk te zijn. En dat alles moet dan ook nog gebeuren in liefde. (1 Kor. 16, 13-14) Wanneer we dat zo goed mogelijk doen, dan kan God onder ons komen, dan kunnen we Hem óók in de ander ontmoeten. Dan zal het écht Kerstmis zijn.

Ik wil graag een gedicht van Erwin Roosen met u delen omdat ik denk dat het past in deze tijd

van het jaar, omdat ik denk dat het past in onze tijd.

*Help mij waakzaam blijven, God,
op elk uur van de dag
en elk uur van de nacht.
Laat mij de deur van mijn leven
wagenwijd voor U open stellen,
als ik U mag ontmoeten
in het gekwetste hart
van een broer of een zus.
Schud mij wakker
als het oppervlakkige in onze samenleving
mij in slaap heeft gesust.
Open dan mijn ogen
en geef mij de durf
mijn leven te delen
met armen en kleinen.
Misschien dat U met Kerstmis
dan ook in mijn hart
mens wilt worden.*

(Erwin Roosen. Uit: Liefde maakt je mooi)

Waakzaamheid, is dat niet waar we om mogen bidden nu de Advent weer begint?

— diaken Henk
Welling







Samen

Gezinsviering: 'Bouwen aan vrede'

Op 22 september gingen kinderen in de Ontmoetingskerk aan de slag met die uitdaging. Dat was in het kader van de Vredesweek.

De viering begon met een grote puinhoop van stenen, met daarop allerlei spreuken over geweld en over ruzie hebben met elkaar. Maar tussen die brokstukken, die puinhoop van verwoesting en chaos, zochten en vonden ze stenen met spreuken die juist wel tot vrede leiden. Bijvoorbeeld 'elkaar niet pesten', en 'een ruzie uitpraten'. En hé, er lagen ook stokken en zowaar ergens nog een witte vredesvlag.

Met hergebruik van dat alles verrees een mooie vredestoren, met de witte vlag in de top.

- Angela van der Mast

Nieuws en info



– Nieuwe website

Sinds 1 november heeft de parochie een nieuwe website. Deze is ontwikkeld door Keizer Karel Webdesign, met een moderne vormgeving en heldere teksten die uitnodigen tot contact en verbinding. De site is gebaseerd op de vijf pijlers – vieren, verdiepen, dienen, meedoen en gemeenschappen – en fungeert vooral als een inspirerend visitekaartje voor een breed publiek. Activiteiten en nieuwsberichten kunnen bezoekers nu zelf invoeren en klaarzetten voor publicatie, wat het gebruiksgemak vergroot en directe betrokkenheid stimuleert. Met deze vernieuwde website sluit de parochie aan bij paus Franciscus' oproep om als kerk naar buiten te treden, en hoopt zo meer mensen te inspireren en bereiken.

– Verschijningsdata Drieklank 2025

Ook in 2025 verschijnt Drieklank weer zes keer. Hieronder zie je wanneer:

	Verschijningsdata	Deadline ingezonden kopij
jan/feb	15 januari	27 december
maart/april	12 maart	21 februari
mei/juni	7 mei	18 april
juli/aug.	2 juli	13 juni
sept/okt	17 september	29 augustus
nov/dec	12 november	24 oktober

– Bakje troost

In de maand december heb je de kans om mensen letterlijk en figuurlijk troost te bieden. Door je DE-koffiepunten in te leveren, kunnen ook mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank genieten van een kop koffie. Voor elke 500 punten ontvangt de Voedselbank één pak koffie. Stop je punten in de verzameldozen in onze kerken, zodat wij als parochie deze mensen steun kunnen bieden in hun moeilijke situatie.



Er is ook weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank.

Bedankt daarvoor!

Je kunt nog steeds een gift overmaken naar Stichting Voedselbank Nijmegen: NL61RABO 0104 0832 55, t.n.v. 'Voedselinzameling Diaconie'.

– Geslaagde Klaasmarkt

In de vroege, koude ochtend van 12 oktober stonden vrijwilligers klaar om de kramen van de Klaasmarkt op te bouwen. Om negen uur luidde de klok en bracht de zon een gezellige dag. Naast tweedehands goederen en kleding waren er oliebollen en een nieuwe plantjeskraam. Burgemeester Bruls bracht een bezoek en was onder de indruk van de veelkleurige markt, de inzet van vrijwilligers en de lekkere oliebollen. Dankzij alle inzet werd het een kleurrijk, verbindend succes!





– Bisschop De Korte gaat voor bij jubileumviering Gemengd Koor

Het Gemengd Koor Groenestraatkerk is een van de oudste koren van Nijmegen: 60 jaar bestaat het koor inmiddels. Dat werd op 27 oktober gevierd met een plechtige eucharistieviering. Bisschop Gerard de Korte kwam speciaal naar Nijmegen om daarin voor te gaan.



Adventsactie: Wat eten we vandaag?

"Wat eten we vandaag?" is een vraag die je jezelf vast vaak stelt, om vervolgens te kunnen kiezen uit een overvloed aan producten en mogelijkheden. Maar op veel plekken in de wereld is de situatie heel anders: daar worstelen ouders om voldoende voedsaam voedsel voor hun gezin te vinden. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben.

Door monocultuur, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen raakt de bodem uitgeput en neemt de biodiversiteit af. Dit zorgt ervoor dat velden steeds minder voedsel opleveren en

van lagere kwaliteit zijn, met gewassen die minder essentiële voedingsstoffen bevatten.

Wat doet Adventsactie?

Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren om zelf gezonde, voedzame gewassen te verbouwen, met traditionele – vaak vergeten – lokale landbouwmethoden. Zo ontstaat er meer biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit. Boeren zijn niet langer afhankelijk van dure, gemodificeerde zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere en betere oogsten op. Op deze manier maakt duurzame

landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder.

Laten wij als parochie helpen!

Ook in onze parochie zetten we ons regelmatig in voor zorg voor de Schepping. Dit is jouw kans om, door een financiële bijdrage, echt zorg te dragen voor de Schepping en bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld.

Laat deze kans niet lopen!

Stort je bijdrage op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



"Ik probeer steeds een
brug te slaan tussen
wat we meemaken in
ons alledaagse leven en
de verhalen in de
Bijbel"

‘Hic locus est’

Al drie decennia is Joska van de Meer pastor in de Ontmoetingskerk. De drukbezochte ‘jubelmeeviering’ ter gelegenheid hiervan was een samenzijn vol dankbaarheid. We spraken over wat haar drijft en wat het pastor zijn haar brengt.

Joska van der Meer voelde zich er meteen thuis, toen ze in oktober 1994 haar eerste stappen zette in de Ontmoetingskerk. “Het gebouw met de vele ruimtes voor ontmoeting, het open, wijkgerichte karakter van de geloofsgemeenschap en niet te vergeten het feit dat we de kerk delen met de protestanten sprak me erg aan. Ik kwam bovendien in een gespreid bedje. Er was een ervaren pastoraal team en een indrukwekkend grote groep vrijwilligers in allerlei geoliede werkgroepen. Van eerste communie tot uitvaart, van onderhoud en aankleding van de kerk tot diaconie, overal waren mensen voor. Ik kreeg tijd en ondersteuning om me in te werken en om mijn creativiteit te ontplooiën. Er was altijd ruimte voor nieuwe ideeën, daarin werd ik zelfs aangemoedigd. Zo ontstond bijvoorbeeld het jaarlijkse Theaterweekend voor jongeren.”

*Plek van samenkomst
Dertig jaar is wel een lange
periode om op dezelfde plaats
actief te zijn.*

“Dat klopt, mensen vragen me weleens waarom ik al die tijd hier ben gebleven. Dan denk ik dat het vooral het karakter van onze geloofsgemeenschap is, dat steeds mijn drijfveer is en blijft. Allerlei aspecten van pastoraat komen hier aan bod. Ik zie de kerk als een verzamelplek waar mensen zich kunnen laven aan wat ons bindt in onze rijke christelijke traditie, waar lief

“Heb God lief en de naaste als jezelf”

en leed kunnen worden gedeeld en iedereen zich thuis kan voelen. De Ontmoetingskerk heeft altijd de deuren naar de wijk open staan. Onze paus zegt dat de kerk ‘gekneusd, gewond en vuil moet zijn omdat zij steeds op straat is en zich niet naar binnen gekeerd moet vastklampen aan haar eigen veiligheid’. Bij mijn aanstelling kreeg ik van het parochiebestuur niet alleen de opdracht om

aandacht te hebben voor catechese, maar ook in de wijk te kijken en werk te maken van diaconie. En dat past prima bij hoe ik mijn functie als pastor zie. Ik hecht aan die voortdurende verbinding met buiten en het zo waarmaken van twee belangrijke geboden: God liefhebben en je naaste als jezelf. En dit is de plek, hic locus est, waar we dat doen. Het gaat dan niet zozeer om die fysieke plek, maar om de gemeenschap van mensen.”

Veranderde wijk

Toch is de wijk Dukenburg wel heel anders geworden in de loop van die dertig jaar.

“Zeker, daar hebben we mee te maken. De wijk vergrijsd en is veel multicultureler, er is sprake van serieuze armoede. En net als overal komen er steeds minder mensen naar de vieringen. Maar onze plek van samenkomst, die gemeenschap, is gebleven. We zijn er nog steeds. En mensen weten ons wel te vinden als ze er behoefte aan hebben. Ik kom vaak her en der in de wijk en dan merk ik dat we er vele lijntjes hebben.”



"Zoeken naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, licht in de duisternis, beelden als dromen"

Je zou dan kunnen zeggen: ons wijkcentrum is ook zo'n ontmoetingsplek.

"Zeker, maar wij zijn wezenlijk anders. Ik merk dat de kerk betekenis heeft voor mensen, ook al komen ze niet of weinig in de vieringen. Wij hebben die christelijke schat aan levenswijsheid, die bedding ervan in poëtische taal, we hebben rituelen om te gedenken, te vieren, te delen. Dat blijft van grote waarde en mensen blijven ermee bezig. Die zoektocht 'naar wat ongrijpbaar is en toch bestaat, licht in de duisternis, beelden als dromen', zoals Oosterhuis het zo mooi verwoordde. Maar we moeten wel steeds ons best doen om de brug te slaan tussen onze hedendaagse cultuur, ons alledaagse leven en de taal van de Bijbel. Het is mooi als dat lukt, bijvoorbeeld als ik met een bijbelverhaal of een gebed mensen op kwetsbare momenten in hun leven steun of verlichting kan bieden.

De veranderde kerk

Maar ook de Ontmoetingskerk is veranderd. Niet zozeer in missie, als wel in omvang. Dat pastoraal team en al die vrijwilligers waar jij ooit mee begon, dat is niet meer te vergelijken met nu. "Ook dat is een gegeven. Er is veel minder speelruimte in middelen én in mensen. Veel vrijwilligers die jaren actief waren, zijn nu oud of overleden. Het kleurrijke palet van gedachteniskaarsen in de viering symboliseerde hen. De nieuwe aanwas vult dat gat niet op. Dat is voor mij altijd ook een uitdaging. In al die jaren werd er steeds weer op andere manieren een beroep op mij gedaan. Ik kan veel dingen doen, allerlei aspecten van het pastoraat komen aan bod. En wat heel waardevol is, is de interactie met onze protestantse huisgenoten. Zij staan voor dezelfde vraagstukken: krimp en schaalvergroting, maar samen staan we sterker. Dan weer komen zij met oplossingen, dan wij weer. Zo begonnen we in de

coronatijd met het streamen van de vieringen dankzij mensen met expertise uit hun kring. Ik denk ook aan de Voedselbank, die jarenlang wekelijks een uitgiftepunt had bij ons, maar binnenkort verhuist. Nieuwe situatie. Een Syrische man zei tegen me: 'Dat kan toch niet, bidden en helpen horen toch bij elkaar?' Ik kon hem gelukkig vertellen dat we op vrijdagmorgen een

Joska bij de gedachteniskaarsen



ontmoetingscafé starten voor mensen met een kleine beurs, met koffie, soep en een luisterend oor. Hic locus est."

Valkuilen en opladen

Je voelt je er heel verantwoordelijk voor dat alles goed loopt. Is dat ook je valkuil? En wat brengt het werk jou zelf?

"Ja, ik ken mezelf. Het blijft voortdurend afwegen: wat moet ik doen en wat moet nu, wat kan wachten en wat kunnen anderen doen. Ik neem nogal eens te veel hooi op mijn vork, omdat dingen nu eenmaal moeten gebeuren. Ook al is het niet altijd mijn taak. Maar het brengt me veel. De contacten met mensen, de saamhorigheid, verbindingen kunnen leggen, dat maakt me gelukkig."

Vooruit kijken

Hoe kijk je naar de toekomst, voor de Ontmoetingskerk en de rest van de parochie Heilige Drie-eenheid?

"De oecumene in de Ontmoetingskerk is een oefenplaats voor omgaan met diversiteit, met verschillende manieren van geloof beleven. Die verschillen zijn er in de rest van de parochie ook, maar we willen wel samen verdergaan. Hier en op alle andere locaties zijn mensen hiervoor actief. We ontdekken wat we samen kunnen doen en wat we van elkaar kunnen leren. Het gaat langzaam, maar ik heb er vertrouwen in dat we zo vooruit komen. En ik blijf me daar van harte voor inzetten!"

- Brigitte van Dam

Van pionieren aan de stadsrand tot kloppend hart in de wijk

Bij de planning van de stadswijk Dukenburg, medio jaren zestig, voorzag het bisdom daar nog zes wijkkerkjes. Maar met het oog op het dalend kerkbezoek werd het uiteindelijk één 'experimenteerparochie', waarin het pastoraal team ruimte kreeg voor nieuwe vormen van pastoraat. De 'leek' kreeg in opdracht van toenmalig bisschop Blyssen een belangrijke plaats, in navolging van het Tweede Vaticaans Concilie. "De herders moeten de verantwoordelijkheid en waardigheid van leken erkennen en bevorderen" en zij op hun beurt moeten proberen "samen een hedendaagse kerk van Christus te zijn, met ontvangen en geven."

Heel bijzonder was én is de nauwe samenwerking met de protestanten. Eerst in een boerderij en vanaf 1972 in de samen gebouwde

Ontmoetingskerk kreeg de oecumene dagelijks vorm. Met gelovigen die kritisch maar respectvol open staan voor elkaar. Die niet de verschillen benadrukken, maar zoeken naar wat hen bezielt en bijeenbrengt. Met gezamenlijke activiteiten en af en toe oecumenische vieringen. Ook al gaat dat niet altijd gemakkelijk.

De bisschoppelijke opdracht van toen is waargemaakt. De Ontmoetingskerk staat midden in en open voor de wijk. De betrokkenheid van de parochianen kwam tot volle bloei. Vele vrijwilligers, katholiek of protestant, zetten zich al die jaren in en rond de kerk op allerlei manieren in.

De parochie is wel kleiner geworden, veel mensen komen niet meer (wekelijks) in de kerk en het aantal vrijwilligers is teruggelopen. Het geeft nieuwe uitdagingen om toch 'kerk in de wijk' te blijven.

- Brigitte van Dam

*Foto's boven: beeldbank
Regionaal Archief
Nijmegen
Foto rechts: Jacqueline
van den Boom*



"Ik heb de leeftijd
dat je meer
terugkijkt dan
vooruit. Ik wil
anderen ook niet
in de weg zitten"



Paul neemt afscheid: "Door ziekte slijt je extra hard"

Na bijna 25 jaar werkzaam te zijn in onze parochie, neemt diaken Paul Menting afscheid. Hij gaat een jaartje eerder met pensioen per 31 januari. Het is mooi geweest, vindt hij. "Ik wil anderen niet voor de voeten lopen."

Op 19 januari neemt Paul Menting afscheid met een mis in de Groenestraatkerk. Zijn laatste werkdag is officieel op 31 januari, waarmee hij net geen 25 jaar bij de parochie volmaakt. "Dit is een goed moment om te stoppen," zegt hij. De laatste jaren waren zwaar, deels door ziekte: "Ik ben lange tijd ziek geweest, door kanker en later door corona. Daar slijt je extra hard van."

Ruim vijfjaar geleden werd er darmkanker bij Paul geconstateerd. Een deel van zijn darm is verwijderd en hij heeft chemokuren ondergaan. Hoewel hij nu genezen is verklaard, heeft de ervaring diepe indruk op hem gemaakt. "Ik voel nu niet dat het leven extra onzeker is, maar ik besef wel dat het elk moment kan stoppen. Dat is indringender duidelijk geworden."

Paul Menting (65) groeide op in de buurt van de Franciscuskerk aan de Heiweg, waar hij zo'n vijftien jaar misdienaar en acoliet was. Na de middelbare school koos hij voor de HTS. Hij

had niet de wens om priester te worden. "Ik dacht dat mijn loopbaan in de techniek zou liggen."

Toch bleef hij nauw verbonden met de kerk en volgde hij tijdens zijn HTS-studie een cursus liturgie van het bisdom en de pastorale toerustingscursus van het dekenaat Nijmegen. Zo ontmoette hij mensen als Hein Blommestijn en Kees Waaijman,

"Ik besef wel dat het leven elk moment kan stoppen. Dat is indringender duidelijk geworden"

invloedrijke karmelieten. "Zij hebben me geholpen om me verder in het spirituele te verdiepen."

Hij raakte geboeid door de Orde van de Karmelieten, ontstaan in de 12e eeuw op de berg Karmel

in Israël. "De spiritualiteit van de Karmel wordt vaak verbeeld met een berg. Die zie je ook in het logo, met drie sterren als symbool voor de monniken die de berg beklimmen. Zij gaan de geestelijke weg die niet makkelijk is."

De Karmelieten onderscheiden zich door hun eigen leefregel, waarbij ze hun prior zelf kiezen en iedere monnik een eigen cel krijgt in plaats van een slaapzaal. "Dat was voor Titus Brandsma ook een reden om voor de Karmelieten te kiezen. Die eigen ruimte is voor Karmelieten belangrijk, om de relatie met God uit te diepen."

Naast zijn werk besloot Paul theologie te studeren, en via die weg leerde hij zijn vrouw Elisabeth kennen. Hij trouwde met haar, ging in Kleef wonen en trad toe tot de lekenorde van de Karmelieten, de derde orde. "Wat ik zo mooi vind aan de Karmelieten is de combinatie van contemplatie en pastoraat. De karmelieten begonnen als



"Ik ben altijd voorstander geweest van fusies. Je kunt dan de krachten bundelen"

contemplatieve orde. Maar toen ze het Heilig Land moesten verlaten omdat het land door de moslims werd heroverd, zijn ze naar de steden in Europa getrokken. Daar gingen ze pastoraal werk doen. Die combinatie van contemplatie en pastoraat vind ik mooi."

In 2000 kreeg Paul de kans om pastoraal werker te worden bij de Emmausparochie, een fusieparochie. "Dat lijkt men tegenwoordig wel vergeten, maar in de jaren zeventig werd al over fusies gesproken. Ik ben daar altijd een voorstander van geweest. Fusies maken het mogelijk om een pastoraal team te vormen dat samenwerkt en de krachten bundelt. Elkaar aanvullen. Dat heeft best wel gewerkt in die tijd. Toen gold de Emmausparochie als een goed voorbeeld."

"Maar je ziet vaak dat een fusie pas wordt ingezet als er nog te weinig mensen zijn. Je moet het op tijd doen. Helaas is een fusie

geen garantie voor succes. Ik vind het jammer dat het zo moeilijk is om het succesvol te krijgen."

Paul heeft in de loop der jaren vijf kerken in zijn parochie zien sluiten: de Verrijzeniskerk, de Franciscuskerk, de Pauluskerk, de kerk in Berg en Dal, en volgend jaar de Lourdeskerk. Toch ziet hij sluitingen als noodzakelijk. "Een parochie is geen museum. Mensen denken soms dat je kerken nog als concertzaal kunt gebruiken, maar we hebben in Nijmegen al de Vereeniging en andere locaties. Bovendien, we hadden een prachtig orgel in de Lourdeskerk, dat was ooit echt een heel goed orgel. Maar er is in dertig jaar niet één orgelconcert geweest."

"Grote kerken zoals de Lourdeskerk werken alleen maar als er ook veel mensen in zitten, anders functioneert die architectuur niet." Hij ziet in de toekomst een rol voor kleinere

liturgische ruimtes. "Geen huiskamers, maar een kapel voor 20 tot 30 mensen. Ik zie nog geen kentering plaatsvinden waardoor de kerken weer vol zitten. Wel individuele mensen, daarom ben ik ook blij met de Alpha-cursus die we nu gestart zijn. Maar het is geen grote omslag."

Wat de kerk als instituut betreft voelt het wel eens als trekken



aan een dood paard, erkent hij. Maar zijn spiritualiteit en betrokkenheid bij mensen zorgden voor inspiratie. Hij is trots op het initiatief Hof van Heden, een buurtmoestuin naast de Lourdeskerk. "Dat is een mooi project om de kerk bij de wijk te betrekken onder andere in een poging eenzaamheid in de wijk tegen te gaan. We hebben hiermee veel goodwill opgebouwd."

De voorbereiding op de eerste communie heeft hij tot zijn ziekte altijd met plezier gedaan: "Het was mooi om van zo'n eerste communie een feestelijke dag te maken. Kinderen zijn nieuwsgierig, en zo leg je een basis in het geloof. Daar kijk ik positief op terug."

Ook in tijden van verdriet heeft hij iets kunnen betekenen. Hij heeft 400 uitvaarten begeleid, ontdekte hij toen hij laatst zijn papieren opgeruimd heeft. Vooral bij uitvaarten van bekenden kon hij iets toevoegen aan het rouwproces van de nabestaanden. "Bijvoorbeeld door herinneringen op te halen of door een bijbeltekst te koppelen aan het leven van de overledene. Als dat klopt, krijgen nabestaanden een aha-erlebnis. Dat kan ze helpen bij de rouw."

Paul merkt dat de kerk veranderd is. Waar vroeger iedereen in het pastoraal team zich 'pastor' noemde, speelt het nu meer een rol of iemand gewijd is. Ondanks de idealen van het Tweede

Vaticaan Concilie is er nooit specifieke rol weggelegd voor pastoraal werkers in de eucharistie. "De diaken leest het Evangelie, dat is eigen aan de diaken, maar zo iets is er niet bedacht voor pastoraal werkers." Hij ziet dit ook niet meer gebeuren. "In zekere zin heeft de kerk zichzelf uitgeselecteerd. Mensen die zich niet in deze koers konden vinden, hebben de kerk verlaten."

Paul vindt het een goed moment om met pensioen te gaan. "Ik heb de leeftijd dat je meer terugkijkt dan vooruit. Ik wil anderen ook niet in de weg zitten. Soms moet ik mezelf inhouden om niet te zeggen: 'dat hebben we vijftien jaar geleden al geprobeerd.'"

De laatste jaren waren niet alleen zwaar door zijn gezondheidsproblemen, maar ook door spanningen in het pastoraal team. "Dat het niet lukt om er een harmonieus geheel van te maken, vind ik jammer. Ik hoop dat het gaat lukken om er echt een club van te maken die samen de schouders eronder zet en aan hetzelfde eindje van het touw trekt."

Hoewel Paul diaken blijft, is de kans klein dat hij nog regelmatig voorgaat. "Ik wil anderen niet voor de voeten lopen, ik wil echt afstand nemen."

– Martin Lange



column Jan Bruinsma

Woorden doen ertoe

Woorden doen ertoe, maar schieten soms ook tekort. Worden ze altijd zo opgevat zoals ze bedoeld zijn? Uitdrukkingen, gezegden letterlijk opvatten kan dodelijk aflopen: "ik vind je om op te vreten" of "soms zou je kinderen wel achter het behang willen plakken." Hoe leg je een asielzoeker uit dat je iets onder de knie moet zien te krijgen en niet boven de knie. De Spaanse zegswijze "la alegría de la huerta" – de vreugde van de moestuin – heeft de tegengestelde betekenis: "toppunt van verveling..."

Woorden kunnen een mens optillen of neerdrücken, soms een leven lang. Bepaalde bijbelteksten pakken soms eerder uit als een vloek dan als een zegen. Zo maakte ikzelf in de jaren '80 via de Friese christelijke homobeweging kennis met de uitdrukking "zonder Bijbel minder heibel". En kreeg ik er een zeker begrip voor dat het katholieken eeuwenlang verboden werd om zelf de Bijbel te gaan lezen, omdat dit alleen maar tot allerlei verschillende uitleg zou kunnen leiden en kerksplitsingen.

En toch inspireert de Bijbel ook de groepen die door de eeuwen heen onderdrukt zijn, zoals de oorspronkelijke bevolking van Zuid-Amerika, die gekoloniseerd en Rooms-katholiek gemaakt werden door de Spaanse veroveraars. Tot slaaf gemaakten putten steun en kracht uit spirituels.

Jezus (Isa) wordt in de Koran "woord van God" genoemd. Op Eerste Kerstdag wordt regelmatig uit het begin van het Johannes-evangelie gelezen: "In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God." In Jezus is het woord vlees geworden, mens geworden.

Vieringen

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 16 nov	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz & H. Welling	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	W. & C. viering	E. Geelen	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	J. v. d. Meer & T. Versteegen	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	M. Tabak & P. Menting	Samenzang
zo 17 nov	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	M. Tabak & H. Welling	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Sacramentskoor
	Ontmoetingskerk	11:00	W. & C. viering	J. v. d. Meer & T. Versteegen	Mediorenkoor
	Cenakelkerk	11:00	W. & C. viering	E. Geelen	Taborkoor
za 23 nov	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	n.a.b. & H. Welling	samenzang
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	R. Willemsen & R. Brans	Aubade
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	Gemengd koor Groenestr.
zo 24 nov	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	n.a.b. & P. Menting	Jokolo
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jorg & R. Brans	Gregoriaans koor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta
za 30 nov	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	Ernst & Van Heumen
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	I. Keizers & E. Geelen	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	n.a.b. & P. Menting	samenzang
zo 1 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	n.a.b. & P. Menting	Jokolo
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W. & C. viering	E. Geelen	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Gemengd koor
di 3 dec	Kruispuntkerk	16:00	venite adoremus	H. Welling	
za 7 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	n.a.b. & P. Menting	Cantorgroep
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	E. Geelen	Jongerenkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz	
zo 8 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	n.a.b.	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jorg & E. Geelen	Samenzangkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	Gemengd koor
di 10 dec	Kruispuntkerk	16:00	venite adoremus	H. Welling	
za 14 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	R. Willemsen & R. Brans	Joy
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	n.a.b.	Ernst & Van Heumen

overzicht

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
zo 15 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	n.n.b. & E. Geelen	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Sacramentskoor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jong & R. Brans	Medioren koor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta
di 17 dec	Kruispuntkerk	16:00	venite adoremus	H. Welling	
za 21 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	n.n.b. & H. Welling	Samenzang
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	J. van der Meer	Aubade
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & H. Welling	Samenzang
zo 22 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Canor
	Ontmoetingskerk	11:00	W. & C. viering	J. van der Meer	Gregoriaans koor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Samenzang
di 24 dec	Ontmoetingskerk	16:30	herdertjesviering	J. van der Meer	Jongerenkoor klein
	Groenestraatkerk	17:00	Kinderkerst	H. Welling	Kinderkoor Emmaus
	Cenakelkerk	17:30	Kinderkerst	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:00	Familie-kerstviering	A. de Jong & E. Geelen	Kinderkoor
	Groenestraatkerk	19:00	Kerstnachtmis	n.n.b. & P. Menting	Jokolo
	Loudekerk	19:00	Kerstnachtmis	H. Spiertz	Gemengd koor
	Kruispuntkerk	19:00	Kerstnachtmis	F. Kuster & H. Welling	Kruispuntkoor
	Ontmoetingskerk	19:30	Kerstnachtmis	A. de Jong & J. van der Meer	Medioren koor
	Cenakelkerk	20:00	Kerstnachtmis	H. Rikhof	Gemengd koor
	Sacramentskerk	20:30	Kerstnachtmis	A. van Velthoven	Canor
	Groenestraatkerk	21:30	Kerstnachtmis	H. Spiertz	Gemengd koor
	H. Antonius Abtkerk	21:30	Kerstnachtmis	n.n.b. & E. Geelen	Joy
	Cenakelkerk	23:00	Kerstnachtmis	H. Rikhof	Basta
Ontmoetingskerk	23:00	Kerstnachtmis	J. van der Meer	Jongerenkoor	
wo 25 dec	Groenestraatkerk	10:00	Mis 1e Kerstdag	n.n.b. & P. Menting	Samenzang
	Sacramentskerk	10:00	Mis 1e Kerstdag	F. Kuster	Sacramentskoor
	H. Antonius Abtkerk	10:30	Mis 1e Kerstdag	H. Spiertz	
	Cenakelkerk	11:00	Mis 1e Kerstdag	H. Rikhof	Taborkoor
	Ontmoetingskerk	11:00	Mis 1e Kerstdag	A. de Jong & Geelen & Meer	Gregoriaans koor
do 26 dec	Groenestraatkerk	10:00	Mis 2e Kerstdag	H. Spiertz	
	Sacramentskerk	10:00	Mis 2e Kerstdag	J. Schilder	Canor
	Cenakelkerk	11:00	Mis 2e Kerstdag	H. Rikhof	Samenzang
za 28 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Cenakelkerk	17:00	W. & C. Viering	E. Geelen	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	R. Willemsen	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	n.n.b.	
zo 29 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	n.n.b.	Ernst & Van Heumen
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Canor
	Cenakelkerk	11:00	W. & C. Viering	E. Geelen	Taborkoor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz	Samenzang met piano

Vieringen vervolg

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
di 31 dec	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	
	Cenakelkerk	19:00	Eucharistie	H. Rikhof	Samenzang
wo 1 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jong & J. van der Meer	Samenzang met piano
za 4 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	Cantorgroep
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	J. van der Meer	Aubade
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz	
zo 5 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	ontmoetingsviering	Dr. W. Slob & J. van der Meer	Samenzangkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Gemengd koor
za 11 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	n.n.b. & H. Welling	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	n.n.b. & E. Geelen	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	
zo 12 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	n.n.b. & E. Geelen	Gregoriaans koor
	Cenakelkerk	11:00	Vormselviering	H. Rikhof	Basta
	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	n.n.b. & J. van der Meer	Gemengd koor
za 18 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	n.n.b.	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	C. Voskuilen & I. Bocken	Joy
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	n.n.b.	
zo 19 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	Spiertz, Menting en anderen afscheidsviering van diaken P. Menting	Jokolo
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Sacramentskoor
	Ontmoetingskerk	11:00	W. & C. viering	C. Voskuilen & I. Bocken	Mediorenkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Samenzang

n.n.b. betekent 'nog niet bekend'

Kijk op de website van de parochie voor de laatste informatie.

Informatie over de zon- en feestdagen is te vinden in het lezingenrooster. Zie bladzijde 36.

Doordeweekse vieringen

Dag	Locatie	Tijd	Viering
maandag	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
dinsdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Kruispuntkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
woensdag	Antonius Abtkerk	09:00	Eucharistie
	Ontmoetingskerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
donderdag	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
vrijdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
zaterdag	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een woord- en communieviering gehouden.

HOUD DE
WEBSITE EN APP
IN DE GATEN VOOR
DE LAATSTE
WIJZIGINGEN

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij



J van
Leeuwe
natuursteen

Tarweweg 15 E: info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM W: gvanleeuwe-natuursteen.nl
Nijmegen T: 024 3774 776



Kerstverhaal Toon Rabou

De Scheuring

Het was een mooie traditie: Toon Rabou die een kerstverhaal schreef. Hij kon het niet laten om bij het ontbijt het stukje voor te lezen dat hij de vorige dag geschreven had en om zijn eigen grapjes te lachen. "Mooi vind ik dat". Nog steeds mooi en actueel.

– pastor Herwi Rikhof

Het was unnen hele puinhoop in Boermansdonk. Och, dar waren al veul ruzies en onenigheden gewist. Dan ging bet weer tussen de fanfare en bet dorpskoor of ut Wilhelmus op koninginnedag moest gezongen of geblazen worren; dan was er weer gedonder in de raad over de subsidie aan de boerinnenbond; dan ging het er weer om of de verkensfokvereniging R.K. moes worren of nie en ga zo maar deur.

Gisteren zeet de pastoor nog bij de koffie tegen Marie: "Dit durp gaat zwanger van de polarisatie en dur is geen voorbehoedmiddel veur." Marie was geschrokken van die

woorden. Ze begreep het allemaal nie en ze was nog tegen abortus ok. "Mar pastoor", had ze geroepen en toen verslikte ze zich in de koffie.

Ja, ja, het was me wà in Boermansdonk. Mar de leste tijd was het veul erger geworren, want nou was de zwam van de gespletenheid binnen gedrongen in het geloof. En daar zit ècht de duvel achter. Hoe het gekommen was? Twee jaar geleden hadden Wieske, de collectant en Bert, de timmerman un hartstikke schone kerststal gemaakt van goed hout en mee un rieten dak er bovenop, mee unne echte stallantèren erin en unne voeierbak uit de kunst. Mee Kerstmis waren wel duizend mensen kommen kijken. Ze hadden gejanct van de schonigheid en het offerblokengeltje had unne stijve nek gekregen van het alsmar knikken van de centen van de keinder. Er hadden van zun levenslang nie zoveel kèrskes gebrand bij de stal.

Mar sinds Kees van het Gourwe Klumpke naar Bethlehem was geweest op bedevaart mee de paters Montfortanen was er kritiek gekommen op die stal. "De pastoor houdt julle veur de gek", had ie gezeet in het kaffee na zun zesde borrel. "Die pastoor is unne ketter. Jezus is helemaal

nie in unne stal geboren, maar in un grot, ik heb ut zelf gezien." En zo stukte ie de mensen op, die vrek.

"Ja, dure reizen maken, da kon ie, mar unne keer wa geven aan de kerk, ho mar. Als ie doodgaat dan vrit ie veur zunne lesten adem nog de sleutel van zun geldkist-op. Let mar op wa ik oe zeg."

Da zinnen de mensen die tegen Kees van het Gourwe Klumpke waren, die van de partij van Wieske en Bert. Zo war 't Gods volk in twee kampen verdeeld: die van het Gourwe Klumpke noemden zich "de Grotters" en die van Wieske en Bert da waren "de Stallers".

Overall waar het zuur van de verscheurdheid binnen gedrongen. De juffrouw van de urste klas was een staller. Zij vertelde de keinder dat Jezuke in het . kripke nat was geworren van de lekken van het dak van de stal. Mar de mister van de zesde klas vertelde wir, da Jezus nat geworren waar omdat de grot zwitte. Nou wisten zelfs de keinder ut nie meer. Mar wijze ouders hadden de twijfels bij de kinder weggenomen. "Och kiendje, kiendje. - hadden ze gezeet - kleine kinder worren altijd nat, da heurt er gewoon bij. Da komt nie van boven mar van onder."



Mar veul erger waar het gewist op het koor. Dun dirigent wilde het lieke zingen van "Maria die zoude naar Bethlehem gaan". Het gong allemaal goe totdat ie kwam aan het couplet van : "Ze waren een weinig verder gegaan tot aan een boereschure."

Toen waren de grotters van het koor opgesprongen en zinnen: "Wij staken."

En wa de dirigent ok zee, ginne grotter dee zonne mond nog open. En dan komt er weinig muziek uit.

Van de weeromstuit is ie toen buitenlands gaan zingen zo van "Stiele Nacht". En "buitenlands zingen das verrekte moeilijk", zei Driekus van de tenoren.

"Die Duitsers zingen Stiele en er staat Stille en Hailig als er Heilig staat. Ginne wonder da ze den oorlog begonnen zen." Waar da op sloeg wist eigenlijk niemand, mar ze vonden dat ie gelijk had.

Intussen waar de pastoor in zonne stres gekommen, dat ie nie meer slapen kos en een bietje mee zun handen begon te beven.

"Bel toch us naar Zevensmarten", had Marie gezeid. Da was den buurpastoor.

Mar da wou ie nie. Dar was ie weer veul te hooghartig veur. En zo trilde ie in zonne stres mar verder als un typemachien.

's Avonds heel laat - toen de pastoor op zun bed lag te bidden van: "Domine ad adjuvandum me festina" das

zoveul as "God schiet op mee oew hulp, seffes bende te laat", belde Marie zelf.

"Hallo, ja met Marie van het Heilig Hart. bende ge ut zelf Zevensmarten?"

"Ge moet gauw us kommen, ut ga nie goed mee ut Heilig Hart. Ja, hij ligt in bed, ge kunt um hier horen beven, ja, ja, hij heet het alsmaar over "zwanger" en "voorbehoedmiddelen". "Oh ja, witte gij het ok al van die grotters en stallers."

"Vrede op-aarde aan de mensen van goeje wil. Mar ze willen nie goed hier, dat is ut um net."

"Kom de? .Dank je wel. Welterusten." Ja, welterusten. Mar Marie rustte helemaal nie wel. Ze had die nacht un nachtmerrie van allemaal grotten en stallen en van de Wijzen uit het Oosten, die dar helemaal gek van wieren, om da ze nie wisten waar ze met dur wierook en dur mirre moesten blijven.

Alleen die koning van het goud, die liep dwars deur alle grotten tegelijk. Die leek dan ook op Kees van het Gourwe Klumpke en die had een plank veur zun hersens. En daar stond op: "In excelsis" en dat zo veul as "Ik ben high".

De vergadering

De pastoor van Zeven Smarten was gekomen. Met zorgelijke ogen had ie zonne collega aangekeken. Hij had medelijden mee zonne buurman.

Hij had gezucht van: "Ut valt nie altijd mee pastoor te zijn".

Zun collega had "ja" geknikt, mar da bleek achteraf geen knikken mar het schudden van de stress.

Toen had ie voorgesteld: "Heilig Hart, zullen we unne noveen beginnen, zullen we un uurke eeuwigdurende aanbidding houwen samen. bidden is goed, Heilig Hart." Da bidden goed was, da wist het Heilig Hart ok wel, maar de de zo snel werken zou, daaraan twijfelde ie. Over vijf dagen-zou ut Kerstmis zijn.

"Wa moet ik nou in Gods naam in munne kerk zetten, Zeven Smarten, unne stal of un grot." Toen was het gesprek stil gevallen.

Opeens richtte Zeven Smarten zich op in zonne stoel en zee plechtig alsof de heilige Geest net op um was neergedaald. "Witte wa ge moet doen?.Ge moet ut pastoraal oplossen. Ge moet de parochianen samen roepen in de kroeg van dikke Hannes. "In den Blauwen Ark", en dan gewoon als jongens en mèskes onder elkaar gaan praten over Kerstmis. Ja da motte gaan doen. Ge mag als pastoor toch wel een bietje vertrouwen op de kracht van hierboven."

En het Heilig Hart din ut. Alle mensen wieren opgeroepen voor de vergadering en veulen kwamen er op af.

In de ene hoek van de kroeg stonden de stallers bij elkaar en aan de tapkast hingen de grotters, die van Keeske een rondje hadden gekregen veur de goejen afloop.

ZIET U MIJ?



VOEDSEL PAKKETTEN ACTIE

**Zie om naar
een ander.**

**Doneer ook een
voedselpakket!**

Mensen in Oost-Europa die het niet zo breed hebben, voelen zich op een concrete manier gezien als ze een voedselpakket ontvangen. Midden in de winter, als zij het extra zwaar hebben, komt zo'n pakket voor hen op het juiste moment.

Doneer ook een pakket op zendingovergrenzen.nl of scan de QR-code.

**HELP
MEE!**



ANBI



Scan mij



ZENDING OVER GRENZEN

Hulp met een Boodschap



Teun de melkboer, unne grotter, had een jel gemaakt veur zijn club. Hij was vruger bij de verkenners gewist en daar doen ze aan jellen.

"Wie gleuft in de kerk van God, wit van Jezus en zun grot." Ze hadden de jel gerepeteerd gisterenavond nog op dun deel bij Keeske zelf.

Toen kwam de pastoor binnen. Hij zag de mensen bij elkaar in twee groepen en diep in zun hart bad ie; "Heer, ik wit da gij een scheiding zult maken tussen schapen en bokken, mar zover is ut nou nog nie. Hou ze bij elkaar."

Het was alsof de Heer terug zee: "Ga oe gang."

Daarom begon ie dan mar ook. "Beste mensen, luister nou us effekes." Hij begon een bietje bibberig, mar bet gong hem steeds beter af.

"Sint Lukas heet in zun evangelie helemaal nie gesproken van un grot of unne stal.

Ik heb ut evangelie meegebracht, dan kunde ut zelf heuren."

En plechtig las ie veur alsof de hoogmis aan de gang was. Hij las, totdat ie kwam aan de woorden:

"...en ze legden Hem neer in een kribbe, omdat er in de herberg gin plaats was. Hier, nou heurde het zelf."

Dat was een-nul voor de pastoor. Hij kreeg al een bietje goeje moed omdat ie da zo schoon gezeet had.

Mar mee sprong Keeske op en riep: da da stom waar van de heilige Lukas.

Ja, ja, wel een evangelie maken. Waarom is ie tevoren nie mee de Montfortanen naar Bethlehem gewist, dan had ie zelf kunnen zien da daar un grot is."

Dé sloeg is as un bom. "Een - een", dacht Keeske en Wieske beet op zun lippen van de zenuwen.

Effen was de pastoor uit ut lood, mar toen haalde ie diep adem en begos opnieuw. Hij stak een heel verhaal af, dat ie zomaar ter plaatse verzoon van dat Jezus bij zun vader moes kommen en da zun vader Hum vroeg: "Nou, waar wilde geboren worren, in un grot of in unne stal?" en da Jezus toen ha gezegd: "da komt er nie op aan, Vader, as ik mar mens kan worren."

Hij vertelde da zo vurig, alsof ie zelf bij het gesprek was gewist. Urst waren de mensen 'n bietje onder de indruk.

"Die priesters weten toch wel verrekte veul", dachten ze. Mar Keeske bleef stoken.

"Trap er nie in", riep ie, "die priesters weten nie meer dan wij, trouwens het is nou de tijd van de leek."

Dat sloeg als een tang op een vèrreke, mar ut werkte. Er wier geroepen en door elkaar gepraat. Teun de melkboer begos mee zunne jel. Het leek wel de toren van Babel.

Niemand wist meer wat den ander zee, want toen de pastoor boven al die herrie uitriep: "Ik wil eukumene", riep de kroegbaas terug: "Er is alleen nog maar bokbier."

Het schisma waar zó diep dat

de pastoor dacht: "Ik goj", en ie ging.

Daar liep ie dan, het Heilig Hart, helemaal alleen door de donkere winteravond.

Hij had wel kunnen janken. Boven zun hoofd stonden de sterren helder in de kouwe vrieslucht. Hij zag de rook vredig uit de schoorstenen naar boven stijgen. Hij begon 'n bietje tot rust te komen en ging zomaar op een tuinmuurke zitten. De sneeuw onder zun achtenverk veranderde in wijwater, maar da merkte ie nie.

Toen ging ie aan-ut praten, zoals ie wel meer dee, as ie alleen was.

"Hedde gij oe wel eens zo gevuild as ik me nou vuul, Jezus". Da zin ie.

En un stem in zun hart zin: "Ja, Heilig Hart, zo as gij oe nou vuult, zo vuulde ik me op Kerstmis. Er was toen veur mij gin plaats. Ge heggut zelf net veurgelezen uit Lukas."

"Gin plaats gin plaats."

De pastoor wier opeens hartstikke rustig. Hij had un geweldig idee gekregen.

"Ja, dat doe ik", zin ie tegen zun eigen.

Toen ie even later thuis kwam ging ie rechtstreeks naar de kerk. En daar begon ie te zingen zo hard ie kon "Rorate coeli."

Da trilde zo in die stille kerk, dat het kupke van het Cecillabeeld naar benejen viel in gruzelementen.

Mar dat was ook zo maar provisorisch opgeplekt na een ongelukske bij de leste



kerkschoonmaak.

De stress van het Heilig Hart had plaats gemaakt voor een diepe rust.

En toen Zeven Smarten bij z'n avondgebed un Onze Vader bad veur zunne collega wist ie nie da da gebed al lang verhoord was.

Kerstmis

En het wier Kerstmis in het diep verscheurde Boermansdonk. Van alle kanten stroomden de mensen naar de kerk. Maar er was geen vrede in hun hart. De grotters hadden afgesproken:

"Als er een stal in de kerk staat lopen we allemaal weg". En de stallers hadden net het omgekeerde afgesproken.

Mar er stond helemaal gin grot in de kerk en ok gin stal. Op de plaats waar het vorig jaar nog een stal had gestaan, hing nou unne grote witten-doek.

Da waren de lakens van de pastoor en van Marie, aan elkaar gestikt.

Sommige mensen zinnen: "We krijgen zeker film." Anderen zinne weer: "Kek, de was hangt uit." Het was wa donker in de kerk en ok den urgel speulde nie. Echt gin kerstsfeer.

De kleine van Mientje van het postkantoor begon te janken: "Mamma, waar is Jezus nou?" Maar ja, da wist, mamma ok nie: "Stil ma jong", zin ze, "die moe nog geboren worren." "Ja maar, waar zijn Maria en Jozef dan?" Daar wist mama ginne raad mee. Ze stopte het kind gauw unne pepermunt in de mond om het gejang te biete binnen de perken te houwen. Toen begonnen de mensen te moppere onder elkaar, van "da da toch gin werk was van de-pastoor" en van "die priesters van tegenswoordig"

(advertentie)



Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl

Net toen de klok twaalf uur sloeg, kwam de pastoor op de preekstoel.

Hij keek van al zo hoge over al die koppen daar in zonne kerk, waar even stil en maakte toen un kruis heel langzaam. Da had ie geleerd van de missiepaters. Da makt altijd zon diepe indruk. De kerk wier muistil. "Beste mensen zin ie, "in deze nacht wilde Jezus geboren worren in un stal. Mar ie bedacht zun eigen. La me da nou nie doen, Jezus, zin ie, als ik in un stal lig, kommen de grotters me eruit halen. Wa zal ik dan doen? Zal ik dan geboren worren in un grot. Nee, Jezus, zin ie tegen zun eigen, want dan kommen de stallers weer, da moete mar nie doen.

Mar wa dan? Er is gin plaats veur mij in Boermansdonk net als toen in Bethlehem."

De mensen wieren nog stiller en weer wachtte de pastoor even om de mensen goed te laten voelen, hoe moeilijk het toch veur Jezus was.

"Beste mensen", begon ie weer, "witte wa Jezus toen gedaan heet? Marie, schuif den doek mar eens opzij."

Marie stond op van de urste bank en din unne schijnwerper aan en schoof de lakens opzij. En daar zagen de mensen un deurke da op slot was en op de stoep veur da deurke lag ut kindje Jezus. En boven da deurke stond mee grote letters: "Er waar gin plaats veur Hem." Urst konde wa geroezemoes horen, mar toen wieren de



Toon Rabou (1923–2016) was van 1975 tot 2008 pastoor in Heilig Landstichting. Hij trok katholieken uit de wijde regio naar zijn kerk.

mensen stil van boetvaardigheid. Alleen Keesje van het Gouden Klumpke zei:

"Verdomme" en da's heel iets anders dan "zalig Kerstmis".

De mensen waren nog nie van de verbazing bekommen of daar begon Marie van de pastorie een lieke te zingen da ze samen met de pastoor had gemakt. De pastoor zelf speulde de gitaar. Da kon ie eigenlijk nie, mar daarom speulde ie mar zachtjes. Marie zong. Met heel dur hebben en houwen zong ze uit volle borst, zo vol da deur hoedje scheef op durre kop ging staan.

*O, kindje, deze nacht geboren
jouw liefde hebben wij verloren.
Wij maakten ruzie, dinnen kwaad
en daarom ligde gij op straat.
O gloria, o gloria, o gloria, o alleluia
amen.*

*O, kind da uit de hemel zank
tot hier op straat in Boermansdonk.
O, breng ons mensen toch veul
gratie
we stikken van polarisatie.
O gloria, o gloria, o gloria, o alleluia
amen.*

Toen ze uitgezongen was en mee unne rooje kop van de inspanning in de bank zat te

snakken naar asem, toen zin de pastoor: "Kom mensen, laten we nou samen zingen: Wij komen tezamen."

Urst zong bijna niemand mee. Langzaam maar zeker vielen mensen hem bij. Bij het derde couplet zong heel de kerk mee en al de lichten gingen aan. De klokken begonnen te luiden zoals ze nog nooit geluid hadden.

Wieske, de collectant pakte meteen de collectezak; hij dacht: "nu of nooit."

En het wier kerstmis.

De kleine van Mientje van het postkantoor zag Jezus, mar miste nou weer Jozef en Maria. "Mamma, waar zijn Jozef en Maria nou?" "Die zijn pempers kopen in de stad", zei mamma en da vond het keind redelijk. Er kwam vrede op aarde in de harten van de Boermansdonkers.

Alleen Keeske was de kerk uitgegaan. Waar die naartoe is gegaan wist niemand. Mar thuis was ie nie. Sommige zinnen da ie in België was gaan wonen vanwege de belasting. Anderen zinnen da ie uit boete un voettocht naar Bethlehem begonnen was. Mar de pastoor dacht: "Misschien duikt ie in de goeje week op om te vertellen, dat Jezus nie op Calvarië is gestorven maar God weet waar."

Hij kende Boermansdonk en ook Keeske. "Mar goed, da zien we dan wel weer", dacht ie en hij hapte in het worstebroodje dat Marie had klaar geleet.

5 vragen

Binnenkort is het Kerstmis. Dan herdenken we dat Jezus geboren is. We kennen allemaal het verhaal van de stal in Betlehem en dat Maria daar bevallen is van een zoon. We hebben allemaal hetzelfde beeld voor ogen als we aan Kerstmis denken. Maar is dat verhaal in het Nieuwe Testament zo eenduidig?

1 Is er één kerstverhaal of zijn er meer?

In de Bijbel zijn vier evangeliën opgenomen. Niet iedere evangelist vertelt een kerstverhaal. Alleen Matteüs en Lucas schrijven over de geboorte van Jezus. In de kerk kennen we een A, B, en C-jaar, waarbij successievelijk het evangelie van Mattheüs, Marcus of dat van Lucas centraal staat. Toch wordt ieder jaar met Kerstmis het verhaal van Lucas gelezen.

2 Wat weten we over de afstamming van Jezus?

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtslijst die bij Abraham begint en via koning David tot en met Jozef loopt. Jozef is dus een verre nazaat van koning David. Koning David kwam uit Betlehem, en dus speelt die plaats bij de geboorte van Jezus een belangrijke rol. De evangelist Lucas heeft ook een geslachtslijst, maar hij begint er zijn evangelie niet mee. Lucas laat zijn geslachtslijst beginnen bij Jezus en gaat dan verder terug met Jozef en zijn voorouders. Hij eindigt zijn geslachtslijst via Adam bij God, want Lucas noemt Jezus de Zoon van God.

3

3 Wie krijgt de aankondiging van de engel?

In het evangelie van Matteüs neemt Jozef een bijzondere plaats in, want Jezus kan via hem gezien worden als nazaat van koning David. Jozef krijgt in een droom uitleg van een engel over wat er aan de hand is als Maria zwanger blijkt te zijn. Hoewel het kind niet van Jozef is, neemt hij haar toch als zijn vrouw.

In het evangelie van Lucas krijgt Maria bezoek van de aartsengel Gabriël. Hij bericht aan Maria dat ze door God uitverkoren is om de Verlosser ter wereld te brengen. Maria stemt in met het voorstel van God. Zij wordt de moeder van zijn Zoon.



4

4 Waar wordt Jezus geboren?

In de evangeliën wordt Jezus Nazoreeër genoemd (Mat.2,23), omdat Hij uit Nazareth komt en daar is opgegroeid. Zijn woonplaats tijdens zijn openbaar leven is Kafarnaüm, een plaatsje aan het meer van Galilea. Toch melden de evangeliënen eenstemmig dat Jezus in Bethleem geboren is.

5

5 Wie komen er Jezus bezoeken?

In het evangelie van Matteüs komen de wijzen uit het oosten, die geschouwd hebben dat er in Israël een nieuwe koning geboren is. Maar pas aan het eind van zijn leven, als Hij voor Pilatus terechtstaat, geeft Jezus toe dat Hij koning is (Joh.18,37). Jezus wordt door de gelovigen beschouwd als de koning van het heelal.

In het evangelie van Lucas komen er herders Jezus bezoeken. Herders stonden in die tijd aan de onderkant van de samenleving. Lucas wil daarmee aangeven dat door de komst van Zoon van God de verhouding van arm-rijk op z'n kop gezet wordt.

– diaken Paul Menting



Links: Oversteek (Foto: Victor Sassen/Flickr)

Rechts: een sprong (Foto: Henrik Paul/Flickr)

Daarnaast: portret van Søren Kierkegaard, door Niels Christian Kierkegaard, Royal Library, Denmark, c. 1840

Op hoop van zegen! De sprong

De gemeente Nijmegen heeft lang gedrubd of de Waalsprong een haalbare stap zou zijn. Dat geldt ook voor mijzelf: zou ik aan de overzijde van de Waal even gelukkig kunnen zijn als in het groene Dukenburg?

In beide gevallen heeft inmiddels de oversteek plaatsgevonden en openen zich verrassende perspectieven. Een serieuze sprong maken is spannend. Het betekent in beweging komen, je afzetten, even zweven tussen hemel en aarde, en hopen dat je niet in de sloot terecht komt. Wat maakt 'de sprong' zo enerverend? Is dat het dubbele karakter: vasthouden of loslaten, opstaan of tegenvallen?

De plek bij uitstek waar je fysiek sprongen aantreft, is natuurlijk de sport. Afgelopen zomer hebben de liefhebbers kunnen genieten van de Olympische Spelen. In diverse disciplines is springen hoofdzaak. Ik geniet vooral van het ver- en hoogspringen en van het polsstokhoogspringen. Gefascineerd kijk ik naar alle

De aanloop begint, de zorgvuldig getrainde passen worden gezet. En dan de afzet: op hoop van zegen!

onderdelen van het springproces. De atleet drement eerst wat heen en weer en dan zie je hoe die alle onderdelen van de op handen zijnde sprong minutieus visualiseert met zijn geestesoog.

Volledige concentratie, er bestaat niets meer op de wereld dan dat ene wat zo dadelijk werkelijkheid moet worden. Ook als toeschouwer zie je zo al wat er zo dadelijk in het echt staat te gebeuren. Ineens brandt de beweging los. De aanloop begint, de zorgvuldig getrainde passen worden gezet. En dan de afzet, op hoop van zegen! Over de lat of juist er tegenaan of zelfs er nog onderdoor? Opluchting of frustratie?

Tweesprong

Niet alleen in de sport maar ook in het leven stoot je op ongewisse situaties. Bij kruispunten in het leven sta je op een tweesprong. Wat te kiezen? Past deze opleiding of dit beroep eigenlijk wel bij mij of kan ik toch beter wat anders doen? Ga ik verhuizen of blijf ik hier tot mijn oude dag wonen? Blijf ik bij dezelfde baas of durf ik een loopbaansprong aan? Beloof ik deze partner eeuwige trouw? Lastige keuzen, over zaken van levensbelang, waarbij je niet over een nacht ijs gaat. Er staat veel op het spel. Je kunt dan lijstjes met plussen en minnen maken, maar doorgaans geven



die niet de doorslag. Deze bestaanskeuzes maak je niet alleen met je verstand, maar vooral met je hart. Zonder dat je alles kunt overzien, voel je intuïtief aan: ja, deze keuze moet ik maken! Deze sprong ga ik wagen, deze verbintenis ga ik aan. Op hoop van zegen!

Geloofssprong

Voordat Jezus op weg ging naar de mensen, leek Hij nog zoekende. Hij trok naar de Jordaan, liet zich daar dopen en verbleef daarna in de woestijn om op de proef gesteld te worden. Wat was zijn roeping? Na veertig dagen en nachten bevrijdde Hij zich uit alle ondermijnende beproevingen en aarzelingen en durfde Hij een ongekende geestelijke sprong aan. Hij ging op pad om te vertellen over en te getuigen van het Rijk van God dat zo radicaal anders was dan wat de goegemeente dacht. Garanties op een goede afloop waren er niet, wel een diep vertrouwen dat dit pad naar heil begaan moest worden. Tot het uiterste toe. De uiteindelijke opstanding van Jezus zou je zo kunnen zien als de ultieme sprong in het licht. Voor gewone mensen is het een wezenlijke beslissing of je een gelovig mens wil zijn. Je kunt

kennis nemen van godsbewijzen, van de opgetekende geloofsverhalen en de ervaringen van anderen. Geloven is echter meer dan kennis en verstandelijke overwegingen. Het is een kwestie van het hart en vooral

"Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen" – Kierkegaard

van vertrouwen in de zinvolheid van dat wat is. Je gedragen weten. Geloven is geen resultaat van redeneren en concluderen, geen zekere stap, maar juist een sprong durven maken. Geloven blijft daarmee een levenslang avontuur. Met moed en vertrouwen om dit bestaan te omhelzen.

Voorwaarts leven

Een denker die veel geschreven heeft over 'de sprong' is de Deen Søren Kierkegaard. Hij stelt dat leven voorwaarts bewegen is. Door steeds een sprong te wagen, kies je voor beweging in plaats van stilstand en het vast blijven zitten in oude patronen.

Als mens dien je verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot wat hij zelfwording noemt. Dat is een nooit eindigend proces waarbij je je bereid bent weerstanden te overwinnen, je mogelijkheden te onderkennen en al de tegenstellingen in je bestaan te omarmen. In je keus om je concrete bestaan te aanvaarden en in vertrouwen te bewegen ligt volgens Kierkegaard de dynamiek van het mensenleven. Het vraagt persoonlijke moed om dit proces aan te gaan. Een sprong is een beweging van overgave, waarin de tegenstellingen niet opgeheven maar leefbaar worden. Volgens Kierkegaard biedt geloven daarbij de dragende grond. Want het geloof is volgens hem het vertrouwen dat de spanning tussen loslaten en vasthouden niet verdwijnt, maar leefbaar wordt. Het geloof helpt om stappen in het ongerijmde te zetten, waardoor het alledaagse leven doenlijk en echt wordt. Zo word je in je leven een ontdekkingsreiziger met God.

– Hans van Gennip



Agenda

Heb je iets voor de agenda? Zet het zelf op de website via h3eenheid.nl/activiteit-insturen. De activiteiten verschijnen dan ook in Drieklank. Vertel wie, wat en waar maar houd het kort. De redactie kan het artikel inkorten of weigeren. Voor het volgende nummer graag aanleveren voor 27 december.

Lezing Winterwerk Kunst van het ouder worden

"Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn" is een veelgebruikte uitspraak. We lezen regelmatig in de krant over onze ouder wordende samenleving. Er dreigt een zorginfarcet door het grote aantal ouderen dat zich meldt op de spoedeisende hulp en er is een fors tekort aan zorgverleners. Het overheidsbeleid is: thuis als het kan, zelf als het kan, digitaal als het kan. Dit wordt uitgedragen in de campagne 'Praat Vandaag Over Morgen'. Maar wat is de kunst van het ouder worden? Wat heb je zelf in de hand? Hoe kun je je het beste voorbereiden? Hoe vergroot je je veerkracht? Gaat zorgtechnologie ons helpen?

Raymond Koopmans (1957) is hoogleraar ouderengeneeskunde, gespecialiseerd in langdurige zorg en dementieonderzoek. In het kader van de serie Winterwerk komt hij een lezing geven over de kunst van het ouder worden.

Datum: woensdag 15 januari
Plaats: de vergaderzaal van Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden. Aanvang: 20.00 uur.



Dominicaanse ontmoeting

De 'Dominicaanse ontmoeting' staat vrijdag 29 november in het teken van samenleven met compassie. Martina Heinrichs, bestuurslid van het Huis van Compassie, en vrijwilliger Ahmed Shahab delen hun ervaringen over barmhartigheid en vrijwilligerswerk. Het Huis van Compassie ondersteunt kwetsbare groepen. Na de gesprekken is er een avondgebed en gezamenlijke maaltijd. Iedereen is welkom! Aanmelden kan tot 21 november via dominicanen024@gmail.com; entree bedraagt € 15, studenten € 7,50. Locatie: Dominicuskerk, aanvang 15.30 uur.

Onze eigen H3 Eenheid-app is er!



- Het laatste nieuws uit de parochie
- Vieringenoverzicht bij de hand
- Kom makkelijk in contact met andere parochianen
- Maak zelf een groep aan voor bijvoorbeeld je koor
- Geen geld op zak tijdens de collecte? Doneer via de app. Met handig jaaroverzicht van alle giften (voor belastingaangifte)
- Toegang tot podcasts
- Een 'Marktplaats' groep, om spullen een nieuwe bestemming te geven of om hulp te vragen bij klusjes



Heel de aarde

Op 9 november is in de Ontmoetingskerk de landelijke kunstexpositie 'Heel de aarde' geopend. Tijdens deze

expositie is ook het eindresultaat te zien van Tree of connection, een borduurproject waarin mensen samen borduren aan één grote boom van verbinding. Dit project bracht mensen samen en leidde tot nieuwe ontmoetingen en vriendschappen.

De expositie 'Heel de Aarde' wil mensen tot nadenken en verwondering stemmen over onze bedreigde aarde.

De Tree of connection en de expositie zijn de komende tijd nog te zien in de Ontmoetingskerk.

Op vrijdag 22 november kun je om 19.30 uur in de Maranathakerk kijken naar 'De Brief', een film met paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis. Hierin vertellen mensen wereldwijd hun verhaal naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus in de rondzendbrief Laudato Si om in actie te komen voor klimaat en klimaatrechtvaardigheid. In het nagesprek zoeken we ons eigen antwoord in dialoog met de ander. Wat is ons antwoord op de brief?

De vertoning van 'De Brief' is de afsluitende activiteit van het oecumenisch programma 'Heel de Aarde'.

Verlies van gezondheid

Je gezondheid wordt nooit meer zoals het was. Je zult hiermee moeten zien te leven", zei de dokter. Een harde boodschap. Twee sprekers delen ervaringen en geven informatie over wat verlies van gezondheid betekent. Dit zijn ervaringsdeskundige Marieke van Keeken en rouwtherapeute Minke Koks. Ze zullen uitleggen hoe jij en je omgeving een weg kunnen vinden in die grote veranderingen. Hun inleidingen zijn ook te volgen (en later terug te kijken) via een livestream op de site van de Ontmoetingskerk.

Na de lezing wordt in kleine groepen verder gepraat over het onderwerp. Er zijn enkele pauzes en je kunt desgewenst ook een deel van het programma volgen. Aanmelden is niet nodig. Ontmoetingskerk, 21 nov 15.00 – 17.00 uur.



Rouwinloop

Misschien heb je behoefte aan een luisterend oor. Misschien wil je je verhaal met anderen delen. Bij de ontmoetingsplekken voor Verlies en Rouw bieden vrijwilligers jou een plek waar dit kan. Op 14 nov. is er in de Ontmoetingskerk een rouwinloop waar je lotgenoten kunt ontmoeten of voor een individueel gesprek over allerlei soorten van verlies.

Concert voor de aarde

Op zondag 24 november geeft Marja de Jong een inspirerend concert in de Groenestraatkerk met het thema "Aarde". Laat je betoveren door harpklanken en een fluwelen stem, met muziek in zes talen. De kern is haar 'Trilogie voor de Aarde', begeleid op een prachtige Rees Brilliant harp. Entree: €12,50 Aanvang: 11.30 uur

Vormsel

Wil je dit jaar met Pinksteren je H. Vormsel ontvangen? Kom voor alle info hierover naar de informatiebijeenkomst op vrijdag 15 november van 19.00-20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aanmelden kan tot 1 december.





Kerststal bezichtigen

De Lourdeskerk is op Eerste Kerstdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur voor iedereen die de prachtige kerststal en versieringen wil bezichtigen. Er is weer hard gewerkt aan de kerststal, waarbij ook aan de details is gedacht. Kom genieten van de feestelijke sfeer en laat je inspireren door het kerstverhaal. Van harte welkom!

Kerstlunch Sant'Egidio

De gemeenschap van Sant'Egidio maakt in meer dan zeventig landen met Kerstmis een feesttafel klaar waaraan iedereen welkom is, om één grote familie te vormen rond de kerststal. Ook wij vieren dit jaar weer Kerstmis samen met de ouderen in onze omgeving. Op Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, bent u om 12.00 uur welkom voor een gezellige kerstbrunch in de Kruispuntkerk in Hatert, met onze ouderen in het middelpunt. De bijeenkomst eindigt rond 16.00 uur.

Wilt u zelf, of iemand in uw omgeving, deze kerstmiddag meevieren, geeft u zich dan vóór donderdag 19 december, op bij het parochiesecretariaat (024-3553630) of het locatiesecretariaat bij uw kerk.

– Betty Essers (namens de organisatie)

Venite adoremus, komt laten wij aanbidden

Een van de kerstklassiekers is: Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken... met als refrein: *Venite adoremus, Venite adoremus, Venite adoremus Dominum*. God aanbidden kan altijd, niet alleen met Kerstmis! Ook dit jaar nodig ik u uit om in de Kruispuntkerk te bidden bij het Allerheiligste. Zo kunnen we ons biddend voorbereiden op Zijn komst.

Op de drie dinsdagen in de Advent (3, 10 en 17 december) bent u van harte welkom om van 17.00 tot 17.30 uur Hem te aanbidden die ons het leven gaf. De vierde dinsdag valt dit jaar op Kerstavond, daarom is er drie keer Venite adoremus. Er zal gebed en zang zijn, en de aanbedding wordt afgesloten met Gods zegen door het Allerheiligste Sacrament.
Venite adoremus, komt laten wij aanbidden.

– diaken Henk Welling

Kerstconcert

Op 8 december om 14.30 uur verzorgt koor Surplus in de Groenestraatkerk een feestelijk concert, met een aantal professionele vocale solisten begeleid door een samengesteld instrumentaal ensemble. Een mooi begin van de kersttijd!

Catechese in de Advent

Advent... een tijd van bezinnen op de geboorte van Jezus. Dit jaar lezen we de verhalen uit het evangelie van Lucas. Een mooie kans om samen stil te staan bij bekende bijbelverhalen. Ik neem je mee naar de tijd van Maria en Elisabeth. De laagdrempelige bijeenkomst duurt maximaal 75 minuten en vindt plaats in een kringopstelling. Je bent van harte welkom op woensdag 18 december om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aanmelden kan via e.geelen@h3eenheid.nl.



Kinderkerstviering

Vind je het leuk om te zingen en een rol te spelen in het kerstspel? Geef je dan op om op Kerstavond 24 december om 17.30 uur mee te doen aan de Kinderkerstviering in de Cenakelkerk. Kinderen spelen en zingen hierin het Kerstverhaal. Er zijn 5 repetities vanaf vrijdag 22 november van 16.30 uur tot 17.30 uur in deze kerk.

Voor meer informatie en aanmelding, stuur een mail naar: karin.rijnholt@planet.nl

Kindje zoeken

Op zondagmiddag 22 december 2024 is bij de Cenakelkerk het traditionele 'Kindje zoeken'. De middag begint om 16.00 uur met een sfeervol kerstconcert van Pieter Gijsberts en andere muzikanten. Om 16.30 uur start het kerstspel: samen met Simon zoeken we naar zijn verdwaalde schaapje en ontmoeten we onderweg een herbergier die ons de weg naar een stal wijst. Na het spel verzamelen we ons op het kerkplein voor warme chocolademelk bij het kampvuur.



Kinderen vanaf 5 jaar kunnen meespelen. Lijkt het je leuk? De spelers spelen samen het spel en zingen daarbij bekende kerstliedjes. Hiervoor zijn geen repetities nodig. Als je het leuk vindt, kun je een rol spelen met tekst. Er zijn verder ook genoeg rollen waarbij je alleen verkleed bent als

bijvoorbeeld herder of engel. Voor de verkleedkleden wordt gezorgd. Aanmelden voor spelers kan voor 2 december via kindjezoeken.cenakelkerk@gmail.com of bij Anita van Rijn-Rijnholt: 06-38265524. Deelname voor toeschouwers is vrij en aanmelden is niet nodig.

Bijbelbende in Cenakelkerk

Voor kinderen van 2-8 jaar en hun ouders/opa-oma op zondag 8 dec. van 15.00 - 16.30 uur in de Cenakelkerk.

Gelukzoekers

Voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders/opa-oma op maandag 9 dec. en 13 januari van 19.00 - 20.00 uur. (Elke tweede maandag van de maand)

Nieuwsbrief familiepastoraat

Meld je aan! Mail naar: familiepastoraat@h3eenheid.nl

Adventskrans maken

Na de familieviering op 17 november in de Groenestraatkerk (10.00 uur) kunnen kinderen uit de parochie hun eigen Adventskrans maken. Tijdens het knutselen leren we over de betekenis en symboliek van de Advent. Kosten: €3 p.p. Opgeven vóór 10 november via parochiecentrum@h3eenheid.nl Koffie, thee en limonade na afloop.

Kinder-kerstkoor

Drie keer repeteren en dan stralen in de kerstviering. Kom vrijdag 6, 13 en 20 december van 16.00-17.00 uur naar de Ontmoetingskerk in Nijmegen. Optreden op 24 december om 18.00 uur. Zing je mee?

Kinderkoor Emmaus

Kinderkoor Emmaus zingt op Kerstavond om 17.00 uur in de Groenestraatkerk. Het belooft weer een mooie viering te worden! Het kinderkoor heeft laatzit in een verzorgingstehuis gezongen en binnenkort zelfs op een kerstmarkt in de stad. Lijkt het jou ook leuk om te zingen in een koor? Iedereen die van zingen houdt is welkom, en deelname is gratis. Het koor repeteert op vrijdag van 18.45 tot 19.30 uur in de Groenestraatkerk. Meer info: denisejonkertermont@hotmail.com

Jongeren kiezen bijbelverhaal voor theaterweekend

In november kiezen jongeren het bijbelverhaal dat ze gaan spelen tijdens het jongerentheaterweekend op 25 en 26 januari 2025. Dit jaar kunnen ze kiezen tussen:

1. De talenten (Matt. 25:14-30)

Een verhaal over moeten presteren. Over de beste worden en succes hebben, of falen en afgaan. Over ongelijke kansen en talenten. Hoe ga je daarmee om? Doe je mee aan de race? Haak je af? Hoe maak je gebruik van je talenten?

2. Martha en Maria (Lucas 10:38-42)

Een verhaal over de balans tussen werk en ontspannen. Of over wat belangrijk is in het leven. Of over samenwerken en taken verdelen.

Of over dat allemaal tegelijk.



3. Veilig in de boot (Marcus 4:35-41; Lucas 5:1-11; Matt. 14:22-33)

Veel verhalen over Jezus beginnen met zijn leerlingen in een boot, op het meer van Galilea. Logisch, want veel van hen zijn vissers. Maar heel

veilig is het niet, daar midden op het diepe, donkere water, ver weg van de veilige oever. Het zijn verhalen over onzekerheid en zorgen. Over bijna kopje onder gaan in de stormen en het diepe, donkere water van het leven. Maar ook over rustig blijven. Over vertrouwen. Het over een andere boeg gooien. Hoe blijf je boven water?

Jongeren tot 25 jaar mogen meestemmen. Maak je keuze bekend door te mailen naar: theaterweekend@gmail.com.

In de voetsporen van Paulus

Volgend jaar organiseert onze parochie een pelgrimage naar Griekenland, waarbij we de reis van Paulus door Europa volgen. Eerder bezochten we het Heilig Land en Jordanië, maar door de aanhoudende oorlog in de regio is dat nu helaas niet mogelijk. Gelukkig kunnen we in de voetsporen van Paulus treden en Griekenland verkennen.

De pelgrimage begint in het noorden van Griekenland, waar Paulus Europa binnenkwam en Lydia, de eerste Europese christen, doopte. We zullen belangrijke plaatsen bezoeken zoals



Philippi en Thessaloniki, en vervolgens naar het zuiden reizen, naar Athene en Korinthe. Onderweg bezoeken we de indrukwekkende Meteora-kloosters, die hoog op bergen zijn gebouwd.

In Athene gaan we naar de Areopaag, waar Paulus sprak over de verrijzenis, en in Korinthe bezoeken we de plek waar Paulus een christelijke gemeente stichtte. Tijdens de reis zullen we lezen uit de Handelingen van de Apostelen en de brieven die Paulus schreef aan de gemeentes die we bezoeken. Daarnaast zullen we ook religieuze Byzantijnse kunst bewonderen in kloosters en musea, evenals klassieke oudheidkunst zoals de Akropolis en het bijbehorende museum.

Deze pelgrimage biedt niet alleen een spirituele reis door het leven van Paulus, maar ook een culturele en historische ontdekking van het christendom in Europa.

Meer info: neem contact op met het secretariaat van de Cenakelkerk, 024-3222165.



God kwam naar ons omdat Hij ons wilde vergezellen op de weg, naar ons verhaal wilde luisteren, en ons wilde helpen beseffen dat we niet in cirkels lopen, maar op weg zijn naar het huis van vrede en vreugde. Dit is het grote mysterie van Kerstmis dat ons troost en blijft troosten: dat we niet alleen zijn op onze reis. De God van liefde die ons leven gaf, zond zijn enige Zoon om altijd en overal bij ons te zijn, zodat we ons nooit verloren hoeven te voelen in onze strijd, maar er altijd op kunnen vertrouwen dat Hij met ons meeloopt.

De uitdaging is om God te laten zijn wie Hij wil zijn. Een deel van ons klampt zich vast aan onze eenzaamheid en staat niet toe dat God ons raakt op de plaatsen waar we het meest pijn hebben.

Vaak verstoppem we voor Hem juist die delen van onszelf waar we ons schuldig, beschaamd, verward en verloren voelen.

Zo geven we Hem niet de kans om bij ons te zijn waar we ons het meest alleen voelen.

Kerstmis is de hernieuwde uitnodiging om niet bang te zijn en Hem - wiens liefde groter is dan ons hart en onze geest kunnen bevatten - onze metgezel te laten zijn.

– **Henri Nouwen**



In Lent staat Living Inn, een prachtige naam die mijn fantasie prikkelt. Dat is wellicht ook de bedoeling van de bouwer van deze gloednieuwe woonherberg. De bakstenen doen vriendelijk aan, maar de zes etages en vijf zijvleugels komen groots op me af.

De gasten in deze herberg zijn vitale en kwetsbare ouderen en jongeren die allemaal een veilig onderdak zoeken. Is er een herbergier? Dat weet ik eigenlijk niet. Omzien naar elkaar is het motto en zo is iedereen een beetje herbergier en gast tegelijk. Mijn oude moeder woont er ook. Steeds stiller wordt ze. Ze is een kwetsbare gast, maar als ik bij haar ben is ze nog altijd een beetje mijn herbergier. Toch mis ik iets in Living Inn, maar wat?

In de Ontmoetingskerk ontstaat Herberg voor de Ziel, een prachtige naam die mijn fantasie prikkelt. Dat is wellicht ook de bedoeling van de bouwers van deze herberg. Hij wordt maandelijks opnieuw gebouwd: met betekenisvolle teksten, muziek, zachte stemmen en warmte. Er zijn twee herbergiers die elke keer weer bouwstenen aandragen. Ik ben er graag gast en ook in deze herberg zijn alle gasten een beetje herbergier voor elkaar. We bouwen samen een Herberg voor de Ziel. Elk woord, elke klank vernieuwt de stilte. Zo komen we laagje voor laagje dieper en doet onze ziel als een genode gast van zich spreken.

"Zal ik het gedicht van de liefde voorlezen?" vraag ik aan mijn moeder als ik weer bij haar ben. Haar ogen gaan open en ze tuurt ergens heen. Ik pak een boekje van Herberg voor de Ziel. "Mooi hè", zeg ik nadat ik de tekst uitgesproken heb. "Ja", zegt ze en kijkt met grote ogen op.

Ik wens ieder deze winter een plaats in een herberg, een veilig onderdak waar we gast en herbergier zijn voor elkaar en je ziel geborgen is.

17 november
33e zondag door het jaar
Daniël 12,1-3
Hebreeën 10,11-14.18
Marcus 13,24-32

24 november
Christus, koning van het heelal
Laatste zondag van het kerkelijk jaar B
Daniël 7,13-14
Openbaring 1,5-8
Johannes 18,33b-37

1 december
1e zondag van de Advent
Begin van het nieuwe kerkelijk jaar C
Jeremia 33,14-16
1 Tessaalonicenzen 3,12-4,2
Lucas 21,25-28.34-36

8 december
2e zondag van de Advent
Baruch 5,1-9
Filippenzen 1,3-6.8-11
Lucas 3,1-6

15 december
3e zondag van de Advent
Zondag 'Gaudete'
Sefanja 3,14-18a
Filippenzen 4,4-7
Lucas 3,10-18

22 december
4e zondag van de Advent
Micha 5,1-4a
Hebreeën 10,5-10
Lucas 1,39-45

24 december
Nachtmis van Kerstmis
Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-14(20)

25 december
Kerstmis
Jesaja 52,7-10
Hebreeën 1,1-6
Johannes 1,1-18

26 december
Heilige Stefanus
Tweede Kerstdag
Handelingen 6,8-10 +
7,54-60
Matteüs 10,17-22

29 december
H. Familie, Jezus, Maria, Jozef
1 Samuël 1,20-22.24-28
1 Johannes 3,1-2.21-24
Lucas 2,41-52

31 december 2024
Zevende dag onder het octaaf van Kerstmis
Heilige paus Silvester
1 Johannes 2,18-21
Johannes 1,1-18

1 januari 2025
Octaafdag van Kerstmis
Heilige Maria, Moeder van God
Numeri 6,22-27
Galaten 4,4-7
Lucas 2,16-21

5 januari
Openbaring van de Heer
Driekoningen
Jesaja 60,1-6
Efeziërs 3,2-3a.5-6
Matteüs 2,1-12

12 januari
Dooptijd van de Heer
Jesaja 40,1-5.9-11
Titus 2,11-14 + 3,4-7
Lucas 3,15-16.21-22

19 januari
Ze zondag door het jaar
Opening van de Gebedsweek voor de eenheid
Jesaja 62,1-5
1 Korintiërs 12,4-11
Johannes 2,1-12

Ruth Koster

Ruth Koster woont al 48 jaar in de parochie. Ze is betrokken bij de locatie Kruispuntkerk en actief in meerdere functies.

"In 1976 kwam ons gezin in Nijmegen wonen. Drie jaar later hielp ik mee aan de voorbereiding van de eerste heilige Communie, samen met onder anderen Margot Meeuwse en zuster Lydia. Dat was voor mij een manier om deze gemeenschap te leren kennen. Een erg leuke tijd met enthousiaste medewerkers. Een grote groep kinderen die hun Communie deden en een wat modernere liturgie met aansprekende liedjes! Ook niet-kerkelijken voelden zich aangetrokken tot de vieringen.

In 1980 kwam ik met onze 4 kinderen bij het Gezinskoor. Soms waren er drie generaties; grootouders, kinderen, kleinkinderen. Inmiddels heet ons koor Kruispuntkoor nadat wij samengingen met het Gemengd koor. Verder draaide ik mee in de Kinderwoorddienst. Als koster Koster ben ik nog in de Antonius Abtkerk begonnen en doe dit al weer heel wat jaren. En op het secretariaat verwerk ik de mutaties van de parochianen van Hatert, Grootstal en Brakkenstein en help ik met het verdelen van de Drieklank over de bezorgers.

Onze kinderen zijn wel gedoopt, maar onze kleinkinderen niet. Ze gaan ook niet meer naar de kerk, maar zijn wel sociaal bewogen en hierin actief. Dat komt deels door de opvoeding, maar ongetwijfeld ook door de invloed van de kerk toen ze nog meegingen. De huidige jeugd mist wel dat stukje sociale saamhorigheid die een kerkdienst met zich meebrengt. Even in een andere, niet materiele wereld zijn. Ik noem het 'geestelijke yoga': alle dagelijkse sores worden relatief in dit



grotere verband.

Voor jongeren is de liturgie niet interessant, misschien de preek als die een beetje in het heden plaatsvindt, een eigen liturgie en de muziek. Maar niet de eeuwenoude, voor hen niet aansprekende rituelen en liedjes.

Ik kan nog blij worden van de boodschap na het Tweede Vaticaans Concilie: actief deelnemen, idealisme, geloof in mensen, en een positieve instelling. Dat was een mooie tijd die jongeren ook aansprak. Tradities, daar hebben jongeren volgens mij niets mee. Onze kinderen hebben die blijheid en dat idealisme niet echt mee kunnen maken. Dat is een groot gemis!

Als ik er niet meer zal zijn, hoop ik dat ik iets goeds heb nagelaten. Mijn normen en waarden, mijn 'aardse bezieling', het 'er zijn voor de ander'. Dat dat voortleeft. Zoals we nu nog kunnen genieten van muziek of poëzie van mensen die misschien al meer dan honderd jaar dood zijn."

– Laura de Schepper

op weg gegaan

In onze parochie zijn overleden:

10 maart	Peter van Rooij (82)
24 aug	Jan Breteler (94)
28 aug	Gerdie van Heugten-Ceulemans (73) Cenakelkerk
30 aug	Tiny de Wildt-Leegte
2 sept	Henk Bouwman (89) Sacramentskerk
3 sept	Gerrie Stoffelen-van Wichen (92)
14 sept	Loop de Koning (94) Ontmoetingskerk
17 sept	Jos Evers (79) Ontmoetingskerk
18 sept	Jacqueline Oosthout de Vree (71) Cenakelkerk
23 sept	Greet van Rijswijk-Soest (82) Cenakelkerk
24 sept	Toty Boers (88) Groenestraatkerk
26 sept	Karel van Dijk (89) Sacramentskerk
5 okt	Eugène Honée (90) Cenakelkerk
11 okt	Loes Zuure-Hendriks (90) Sacramentskerk
17 okt	Jeanny de Groot-America (92) Cenakelkerk
22 okt	Annelies de Kuiper (96) Cenakelkerk
23 okt	Henny Schoenmakers-Paulus (98) Cenakelkerk
27 okt	pater Henk Kuijs (92) Sacramentskerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene automatisch in dit overzicht opgenomen. De familie of uitvaartondernemer kan hier ook om vragen: parochiecentrum@h3enheid.nl



Klopper & Kramer
Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom

Wij dragen u op handen

- ✓ Bijna 100 jaar ervaring en **dé uitvaartonderneming** van Nijmegen en omstreken
- ✓ Persoonlijke **zorg** en **aandacht** voor uw wensen
- ✓ In **alle rust afscheid nemen** op door u gekozen momenten in Villa Oud-Mariënboom



21 **Groesbeekseweg 424 Nijmegen**
Kijk voor informatie op: www.kk.nl of bel 024 - 323 4444

In Memoriam: pater Henk Kuijs

Pater Henk Kuijs was in het verleden priesterassistent in onze parochie. Onlangs is hij overleden. We willen hem niet vergeten en citeren uit zijn gedachtenisprentje (met dank aan de paters sacramentijnen).

Na een lange periode van zoeken, diverse werkzaamheden en een toenemende verbondenheid met de kerkelijke beweging van het Focolare suggereerde iemand Henk om kennis te maken met de Congregatie van het Heilig Sacrament: "Jij hebt altijd van de Eucharistie gehouden." In 1987 deed Henk zijn eeuwige professie en een jaar later werd hij in Roermond priester gewijd. Na staties in diverse plaatsen kwam hij in 2000 naar Nijmegen. Henk werd overste in Klooster Brakkenstein in Nijmegen. Later nam hij ook de pastorale zorg op zich, o.a. in het woonzorgcentrum Boszicht in Nijmegen. Toen de gebouwen van het klooster en de kerk in Brakkenstein steeds meer gebreken vertoonden, werd besloten tot sloop en nieuwbouw. Henk was (mede)verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe klooster en was nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. In 2013 moest Henk worden geopereerd aan zijn maag. In 2019 onderging hij een heupoperatie, die werd gevolgd door een lange revalidatie. In 2021 was verhuizing noodzakelijk naar het woonzorgcentrum Aqua Viva. Sindsdien kwam hij nog dagelijks naar het klooster. Een week voor zijn overlijden was hij nog concelebrant in de zondagsviering en las hij met krachtige stem een deel van het eucharistisch gebed. Daarna ging hij snel achteruit. In een door hemzelf geschreven levensschets zegt hij op zeker moment: "Opvallend was dat er vóór elk apostelfeest een beproeving kwam (-). Op de dag zelf veranderde dat en was er feest." Henk overleed daags voor het feest van de apostelen Simon en Judas. Pater Henk was een gewaardeerd confrater en familielid. Wij bevelen hem gaarne aan in uw gebeden en danken u voor uw medeleven.



- diaken Paul Menting

Contact

Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl

Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21 of 06-108 961 07 (Cenakelkerk)

Kerkebalans: NL14 RABO 0105 1026 01 **Overige betalingen:** NL62 INGB 0002 8630 23



Het pastoraal team. Van links naar rechts: Paul, Els, Harald, Catharina en op de eerste rij: Henk, Herwi en Joska. Michal ontbreekt op de foto.

Pastoraal team

Pastoor Harald Spiertz, h.spiertz@h3eenheid.nl

Pastor Herwi Rikhof, h.rikhof@h3eenheid.nl

Diaken Paul Menting, p.menting@h3eenheid.nl

Diaken Henk Welling, h.welling@h3eenheid.nl

Pastor Joska van der Meer, j.vandermeer@h3eenheid.nl

Pastor Els Geelen, e.geelen@h3eenheid.nl

Zuster Catharina Al, zr.catharina@h3eenheid.nl

Kapelaan Michal Tabak, m.tabak@h3eenheid.nl

Parochiebestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

vacant, secretaris

Jos Verstegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten

parochiebestuur@h3eenheid.nl

Adressen kerken

Groenestraatkerk

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen

locatiegroenestraat@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.

Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

O.L.V. van Lourdeskerk

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen

parochiecentrum@h3eenheid.nl

Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting

locatieLandstichting@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9.30-12.30 uur.

Kerk open van do t/m zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen

secretariaat@ontmoetingskerk.net www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag-

en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen

sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl; www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00 uur.

Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en 16.30-18.00 uur.



Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen

locatiehatert@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855, ma en vr van 10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36

30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.