

Drieklank

Magazine van de parochie **Heilige Drie-eenheid** in Nijmegen

nov/dec 2023



Nieuw huis

Zusters trekken in parochiecentrum

Kerstmis

Vijf vragen over het alom bekende feest

Lofprijzen

De kunst van het tonen van dankbaarheid

Colofon

Drieklank is het magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

Verschijnt 6x per jaar
Oplage: 8500 exemplaren

Drieklank is gratis voor parochianen.

Abonnementen/opzeggingen:
parochieblad@h3eenheid.nl.

Wil je Drieklank financieel steunen? Graag! Maak dan een bedrag over op
NL14 RABO 0105 1026 01 ovv
Drieklank.

Redactie

zr. Catharina Al, Jan Bruinsma, Brigitte van Dam, Hans van Gennip, Martin Lange, diaken Paul Menting, Laura de Schepper en pastoor Harald Spiertz.

Foto's:

Angela van der Mast

Website

Judith Evers

Uitgave

De Zalige Zalm

Adverteren

Vraag naar de mogelijkheden:
parochieblad@h3eenheid.nl

Volgende nummer

De volgende Drieklank verschijnt 17 januari. Kopij graag voor 30 december via:

parochieblad@h3eenheid.nl
Maximaal 100 woorden.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.



Inhoud

Drieklank 12
november/december
2023

10



Zusters trekken in parochiecentrum Haterseweg

14



Vijf vragen over Kerstmis

20



Hans van Gennip over lofprijzen

27



Op de koffie bij Arno Arnoldussen

Verder

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 3 | Pastoraal woord | 26 | Column/Lezingenrooster |
| 4 | Samen | 28 | Op weg gegaan |
| 7 | Nieuws en info | 29 | In Memoriam |
| 16 | Vieringenoverzicht | 30 | Pastoor Harald Spiertz officieel geïnstalleerd |
| 19 | Bidden voor vrede/Adventsactie | 31 | Contactgegevens |
| 22 | Agenda | 32 | Kids pagina |

Pastoraal woord

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, vallen de bladeren van de bomen. In Duitsland spreken ze van 'goldener Oktober' om aan te duiden dat de blaadjes aan de bomen geel, bruin of rood kleuren. Als dan ook nog eens de zon in de bomen schijnt, ontstaat er een prachtig kleurenspeel.

Wat mij zorgen baart, is het feit dat het kleuren van de blaadjes aan de bomen en struiken dit jaar zo laat begonnen is. De zomer heeft lang geduurd. Voor de mensen die van hoge temperaturen houden is dat fijn. Maar de natuur lijkt van slag. Als je eind oktober nog ooievaars in het weiland ziet staan, denk je onwillekeurig: die trekken helemaal niet meer weg! De natuur verandert omdat het klimaat opwarmt. Daar is al heel veel over gezegd, dat hoef ik niet te herhalen.

Moeten we al die veranderingen op gebied van klimaat, biodiversiteit en grondstoffen zo maar laten gebeuren? Staat de mens aan de ene kant en de natuur aan de andere kant? Hebben die niets met elkaar te maken? Volgens mij wel. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel geeft God Adam en Eva de aarde met alles erop en eraan in beheer. God vindt dat wij mensen verstandig genoeg moeten zijn om de aarde onder onze hoede te nemen.

Er zijn mensen die de opdracht van God heel serieus nemen. In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd. Daarbij gaat het onder andere over innovatie van de industrie, zorg voor het klimaat, leven op land en in het water.

Opvallend is dat het er niet alleen om gaat de natuur te behouden. Er zijn ook doelen geformuleerd die gaan over zoiets als het bestrijden van honger, goede scholing voor kinderen, gelijkheid van man en vrouw, enzovoort.

Voor mijn gevoel klinken al die duurzame

ontwikkelingsdoelen bij elkaar naar het bouwen aan het koninkrijk van God op aarde. We kunnen als wereldbevolking alleen een goede toekomst tegemoet gaan als we de handen ineen slaan. Er moet aandacht zijn voor natuur, milieu en de medemens. God de Vader heeft ons de aarde in beheer gegeven en Jezus heeft ons geleerd dat we speciale aandacht moeten hebben voor arme mensen, voor verdrukte mensen, voor kinderen, voor ouderen. Het is aan ons om te kijken waar we ons steentje bij kunnen dragen om de wereld van de toekomst beter te maken, een Rijk van God op aarde.

– Diaken Paul Menting







Samen

Toch weer een Klaasmarkt!

Vorig jaar leek het doek gevallen te zijn voor de mooie traditie van de Klaasmarkt in de Ontmoetingskerk.

Maar ... uit de kerk én de wijk kwamen mensen naar voren die dat heel jammer vonden. Vanwege de gezelligheid, het hergebruik van goede spullen 'voor een kleine beurs' en het elkaar kunnen ontmoeten. Er kwam een plan om voortaan enkele keren bij de kerk in te zamelen meteen te sorteren. De marktday zelf zou op een zaterdag eind oktober plaatsvinden. Pinbetaling zou mogelijk worden.

En gelukkig: met nieuwe vrijwilligers was de doorstart mogelijk. Zaterdag 28 oktober was het zover. Kleding, boeken, CD's en DVD's, sieraden, kinderspeelgoed, huishoudelijke spullen en apparatuur, de oliebollenkraam, het was er allemaal. De zon scheen en de markt werd druk bezocht. En dat is precies de functie ervan: iedereen uit de wijk is welkom, je ontmoet elkaar in een gezellige sfeer en mensen met weinig geld vinden vaak wel iets dat ze nodig hebben. De mooie opbrengst van ruim 10.000 euro wordt besteed aan de kosten van het kerkgebouw en voor activiteiten zoals de koffie voor de Aanloop, de (oud)medewerkersbijeenkomsten en de rouwgroepen.

We zijn blij dat het weer kon, dank aan alle medewerkers van de Klaasmarkt!

– pastor Joska van der Meer

Foto: Angela van der Mast

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij



G. van
Leeuwe
natuursteen

Ook adverteren in Drieklank?

Vraag naar de mogelijkheden:
communicatie@h3eenheid.nl

Tarweweg 15 E: info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM W: gvanleeuwe-natuursteen.nl
Nijmegen T: 024 3774 776



Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

www.elektroservicenijmegen.nl

Nieuws en info

— Slecht beursjaar 2022 drukt jaarrekening

Nog voor het jaar om was, waren beursanalisten het er al over eens: 2022 was een beroerd beursjaar. Zo sloot de AEX-index op de laatste handelsdag van 2022 14 procent lager dan in 2021.

Ook de parochie, die een deel van het vermogen in een beleggingsfonds van het bisdom heeft ondergebracht, heeft verlies geleden. Haalden we in 2021 nog een winst van 81 duizend euro, in 2022 moesten we een verlies van € 430.898 boeken. Inmiddels is door de actuele koersen hiervan weer ongeveer een ton gecompenseerd.

Maar dit beleggingsverlies domineert wel de jaarrekening van 2022, die op 15 oktober door het parochiebestuur is vastgesteld. Penningmeester Jos Verstegen ziet wel lichtpuntjes. "We zijn druk bezig om te kijken hoe we de kosten van de parochie kunnen beperken en hoe we de opbrengsten kunnen laten toenemen. Gelukkig is corona achter de rug en leveren de collectes weer meer op dan in 2021, maar nog steeds geven we meer uit dan er binnenkomt."

- Personeelskosten
- Onderhoud/energie
- Kosten eredienst
- Afdracht bisdom
- Beheerskosten
- Pastorale kosten



Grafiek: de uitgaven van de parochie (in euro's, x 1000)

De totale kosten van de parochie stegen met 20 duizend euro tot 885 duizend euro. Het meeste daarvan gaat op aan personeelskosten (409 duizend euro) en onderhouds- en energiekosten (265 duizend euro).

Maar niet alleen de kosten stegen, ook de opbrengsten namen toe, vooral de collectes, stipendia en bijdragen voor uitvaarten. De totale inkomsten waren 421 duizend euro op, 65 duizend euro meer dan in het coronajaar 2021.



Grafiek: de opbrengsten van de parochie (in euro's, x 1000)

Verstegen: "Dankzij ons eigen vermogen heeft onze parochie nog wel een redelijk sterke financiële positie, maar we moeten er nog wel harder aan trekken om uitgaven en inkomsten met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat betekent dat we de kosten nog beter bewaken en moeten nadenken over creatieve manieren om meer inkomsten te krijgen."

— Ontmoetingskerk zoekt koster

De Ontmoetingskerk is dringend op zoek naar een koster (m/v), voor uitbreiding van het team. Als koster ben je het visitekaartje van de kerk. Je bent gastvrij en sociaal vaardig, maar je zorgt ook voor naleving van de huisregels en een schone kerk. Het gaat om een betaalde functie voor 6-8 uur per week. Kijk op de site voor meer informatie of bel Corry Cox-Otten: 06-39474011.

– Gastheren/-vrouwen bij Voedselbank Dukenburg

Elke vrijdagochtend is in de Ontmoetingskerk de uitgifte van de Voedselbank. We zijn een gastvrije kerk, met oog voor de mensen die voor een voedselpakket komen. We doen dit met koffie en thee, maar ook met een luisterend oor en een gesprekje. We zoeken hiervoor vrijwilligers, voor minimaal 1 keer per maand van 09.30 – 12.00 uur. Vaker mag natuurlijk ook.

Iets voor jou? Laat het ons weten via het secretariaat: 024-3441446 of secretariaat@ontmoetingskerk.net.

– Pastor Els Geelen

– Wie neemt het stokje van Tini over?

Na ruim 25 jaar met veel plezier en voldoening de administratie van het kerkhof Groenestraat te hebben verzorgd, moet ik hier helaas, door een oogziekte, afscheid van nemen. We zoeken een opvolger. Iets voor jou?

Je hebt contact met uitvaartondernemers, grafdelver, steenhouwer, hovenier, maar ook met nabestaanden. Je spreekt regelmatig de pastores en andere vrijwilligers, vaak bij de koffie/thee met een koekje. Je houdt een veelzijdige administratie bij: financieel, contracten en veel mail- en telefonische contacten. Je hebt een aantoonbare administratieve ervaring. Een must is wel goede kennis van Word en Excel. Waarschijnlijk zal het je twee ochtenden in de week 'kosten'. Wil je meer informatie? Bel 024-355 3630.

– Tini Vonk

– DE-koffiepunten voor de Voedselbank

Spaart u weer mee? Voor elke 500 waardenpunten van Douwe Egeberts ontvangt de Voedselbank een pak koffie. Achter in de kerk staan dozen waar u de DE-koffiepunten kunt inleveren. Alvast bedankt!



– Onderhoud dak Groenestraatkerk

Een aannemer is begonnen met groot onderhoud aan de Groenestraatkerk. Het meest zichtbaar is het vervangen van de leien op de lage daken. Ook wordt het lood vernieuwd en worden rotte balkkoppen vervangen. Daarnaast moet er nog worden geschilderd en worden de bliksemafleiders gecontroleerd en gerepareerd.

Voor de werkzaamheden zijn steigers, een bouwlift en een afvalcontainer geplaatst. Daardoor is een deel van de parkeerplaats afgezet met hekken. De werkzaamheden aan deze kant van de kerk duren tot en met februari. Daarna wordt de andere kant bij de dagkapel aangepakt. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

– Kaarsje opsteken met je telefoon

Wil je een kaarsje opsteken maar heb je geen geld op zak? Binnenkort kun je in onze kerken ook digitaal betalen. Op veel plekken komt een sticker met een NFC-chip, zoals hiernaast afgebeeld. Je houdt je telefoon er tegenaan (net zoals bij de kassa in de winkel) en je kunt betalen via de parochie-app. Heb je deze app nog niet, dan kun je betalen via iDeal. Handig, want veel mensen hebben geen cash meer op zak.



— Nog een nieuw gezicht op secretariaat: Bert Donks



Sinds kort zijn er twee nieuwe medewerkers op het secretariaat te vinden. Jolanda Schoenmakers stelde zich al voor in de vorige Drieklank. Deze keer is het de beurt aan Bert Donks, 32 jaar.

Kun je iets over jezelf vertellen?

Naast mijn werk volg ik de opleiding theologie in Nijmegen, waar ik alweer 14 jaar woon. Mijn doel is om over een aantal jaar als geestelijk verzorger aan de slag te gaan. Mijn hobby's zijn zwemmen, theater (bezoek en zelf spelen) en stedentrips. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in religieuze kunst, en ben ik afgestudeerd als (kunst)historicus.

Je werkt ook voor de andere parochie in Nijmegen, de Heilige Stefanus. Wat doe je daar?

"Een beetje hetzelfde werk. Daar

werk ik ook op het secretariaat. Aangezien beide parochies zijn voortgekomen uit fusies, hoop ik dat ze van elkaar kunnen leren. Eerder heb ik al secretariële ervaring opgedaan bij het Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit. Zo weet ik al het een en ander over het katholicisme in Nederland, en ben ik in contact gekomen met ontzettend leuke en hardwerkende mensen in katholiek Nijmegen.

Wat wil je bereiken?

"Ik hoop een steentje bij te dragen aan de toekomst van de kerk in Nijmegen, en dat we een gemeenschap kunnen vormen die de huidige problemen en uitdagingen het hoofd kan bieden. Ik geloof hoe dan ook dat de kerk van waarde is en kan blijven in een grotendeels geseclariseerd land."

Wat heb je zelf met het katholieke geloof?

"Ik ben een sociaalbewogen en kritische katholiek. Twijfelen hoort daarom voor mij bij het geloof: aan de kerk en aan God. Toch heb ik mij altijd thuis gevoeld bij beide. Daar waar een goede en opbouwende discussie ontstaat, moet je die wat mij betreft faciliteren. Een synodale kerk zoals paus Franciscus die voorstaat is voor mij dan ook een welkom vooruitzicht."

Je bent al een paar weken hard aan het werk op het parochiecentrum.

Hoe vind je het tot nu toe?

"Heel tof! Het samenwerken met alle vrijwilligers bij de diverse kerken is ontzettend leuk, en Jolanda is een heel fijne collega."

– "Alleen mensen met een hond groeten elkaar nog"

Wat is rol van geloofsgemeenschappen in de samenleving? Burgemeester Hubert Bruls, voorzitter Ekrem Yilmaz van Stichting Sema en predikant Wilma Hartogsveld lanceerden hun ideeën hierover op 9 november in de Ontmoetingskerk.

Bruls merkt op dat de overheid niet mag zeggen wat je moet geloven, maar dat de gelovige wel alles mag zeggen tegen de overheid. "Treedt naar buiten als kerk!", zei hij. Zelf is hij als burgemeester gehouden aan neutrale wetten. "Ik breng geen geluk, maar regels."

Een geloofsgemeenschap kan volgens hem veel waadevols bieden wat die de overheid

niet kan brengen, zoals tijd, geduld en mededogen.

Volgens Yilmaz zit iedereen te veel achter de computer. "Alleen mensen met een hond groeten elkaar nog." Hij vindt dat christenen, moslims en joden naar buiten moeten treden om samen de problemen in Nijmegen op te lossen. Hij haalt een gezegde aan: "Een goed mens is een mens die voor veertig burens goed is."

Wilma Hartogsveld ziet kerken, moskeeën en synagogen als een oefenplaats voor dialoog en verbinding. "Daar hoeft je niets te bewijzen, ieder mag zichzelf zijn."

– Hans van Gennip



**“We leven in verbinding met
God, maar staan ook midden
in de samenleving”**

“Gij zet mijn voeten in de ruimte”

De voormalige pastorie aan de Hatertseweg wordt na een verbouwing sinds eind oktober weer bewoond: de zusters dominicanessen Catharina, Marga en Nadia van de Heilige Familie in Neerbosch zijn erin getrokken, vooralsnog voor een jaar. Drie heel aardige en bevlogen vrouwen. Een kennismaking.

We ontmoeten elkaar nog vóór hun verhuizing, in het opleidingshuis van de dominicanessen aan de Dennenstraat. Ze zijn inmiddels alle drie niet meer in opleiding. Daarom moest voor hen een andere woonruimte worden gezocht en via contact met pastoor Jacques Grubben kwam de oude pastorie in beeld. Catharina: “Het parochiecentrum verhuisde naar de Groenestraat en voor de pastorie werd wederzijds een mooie oplossing gevonden. We zijn al aan het inpakken. Er komen twee nieuwe novicen in dit huis en Marga en ik zijn bezig met de voorbereiding van onze professie op 18 november, dus met al onze gewone taken erbij hebben we het best druk.”

Kennismaking

Catharina en Marga hebben hun noviciaat van 1 jaar en hun driejarige ‘tijdelijke professie’ doorlopen en sluiten deze zoals gezegd af met de ‘plechtige professie’. Nadia heeft haar noviciaat afgerond en heeft nu één jaar tijdelijke professie erop

zitten. Catharina is sinds tweeënehalf jaar actief in de Groenestraatkerk. Ze begeleidt onder andere communicantjes en vormelingen. Verder loopt ze stage om catechist te worden. In januari rondt ze deze af. Dan krijgt ze de zending van de bisschop om catechist te worden. Nadia werkt twee dagen per week als buitenpromovenda aan de Universiteit van Tilburg.

“We maken zoveel mogelijk kennis met andere kerken en leggen contacten in de stad”.

Daarnaast is ze ‘missionair pastor’ in de Dominicuskerk en houdt ze de socialmediakanalen van de dominicanessen bij. Marga begeleidt het wandelproject ‘Wegen met zegen’ en doet opbouwwerk in de Antonius Abtkerk in Neerbosch. Ook is ze gastonderzoeker bij het Titus

Brandsma Instituut. Alle drie vullen ze de resterende tijd met het schrijven van artikelen en het geven van lezingen en workshops over het kloosterleven. Ook proberen ze zoveel mogelijk kennis te maken met andere kerken en contacten te leggen in de stad.

Orde van Dominicanen

Ons gesprek komt op de orde waarin ze zijn ingetreden. Deze is in de 13e eeuw gesticht door Dominicus de Guzman. Dominicanen leven volgens de regel van Augustinus. Catharina: “Hierin staat kort gezegd in acht leefregels op allerlei manieren de liefde centraal. De liefde tot onze medebroeders en -zusters in de kloostergemeenschap en voor de mensen daarbuiten, wat zich uit in zorg en dienstbetoon, bereidheid tot luisteren en vergevingsgezindheid. En natuurlijk de liefde tot God.” Verder is bij de dominicanen de intellectuele vorming door studie heel belangrijk én om daar ook iets mee te doen. “We praten en discussiëren veel met elkaar, maar onze opdracht is ook om



Tussen de bedrijven door moet er ook tijd worden gemaakt voor inpakken en opruimen

datgene wat we hebben geleerd, wat we hebben beschouwd, over te dragen aan anderen. We leven in verbinding met God en verkondigen vanuit gebed en studie. Voor mij is daarbij de 13e eeuwse mystica Catharina van Siena een inspiratiebron. Zij zette zich in om de spiritualiteit in woord en daad gestalte te geven en verzorgde bijvoorbeeld pestlieders in Pisa. Ik werd geraakt door haar boek 'De dialoog' en heb dat ook vertaald." Nadia: "Ik word geïnspireerd door Maria Magdalena. Zij was een van de volgelingen van Jezus en werd een verkondiger van de verrijzenis en van de hoop. Maar later werd ze verguisd. Ze staat voor mij voor alle vrouwen die nu nog steeds in de verdrukking zijn, overal ter wereld. Vooral is ze echter ook een voorbeeld van een krachtige vrouwelijke prediker. Juist in deze tijd is het

belangrijk dat de stem van vrouwen meer wordt gehoord, ook over theologische zaken. Het is mooi en terecht dat Maria Magdalena dan ook de patrones is van onze orde." Marga is als historicus geboeid door middeleeuwse mystici als de dominicaan Meister Eckhart. "Maar ik bestudeer ook zijn tijdgenotes, als Mechteld van Maagdenburg, die sterk was beïnvloed door de dominicanen en Margarethe Porete, die ook dominicaanse trekjes had. Ik probeer in verbinding met God op verschillende manieren met verkondigen bezig te zijn."

Roeping

De drie zusters zijn zeer actief buitenshuis, maar hoe en waardoor kwamen ze eigenlijk in het klooster terecht? Marga: "Bij mij was die roeping een

geleidelijk proces vanaf mijn jeugd, waarbij het idee van een religieus leven altijd wel in mijn hoofd zat en steeds weer even oppopte. Wat vanuit mijn protestantse achtergrond helemaal niet logisch was. Maar ik was eerst welzijnswerker, beleidsmedewerker en conservator van een museum. Steeds had ik daarbij wel met mensen te maken. Ik ben iemand die graag de straat op gaat, contact legt en mensen en groepen van mensen iets wil bijbrengen. Zoals Psalm 31 zo mooi verwoordt: 'Gij doet mijn voeten staan in de ruimte'. Dat zegt het eigenlijk helemaal. En dan ook nog als lid van een kloostergemeenschap." Catharina was leerkracht op een basisschool. "Lesgeven zit in mijn bloed. Godsdienst vond ik het leukste vak. Eigenlijk leefde ik altijd al wel een beetje als

bidden, naar de kerk gaan en van verkondigen. Ik heb dat ook op de radio gedaan bij een katholieke omroep. Mijn besluit was eigenlijk het antwoord op een liefdevolle stem in mijn binnenste. Ik heb vervolgens gezocht naar een orde die mij past, met gebed, studie en verkondiging.”

Nadia is theoloog en missionair werker. “Ik ben ook protestants opgegroeid. Het zaadje van mijn roeping werd geplant toen ik een keer een klooster bezocht. Ik werd geraakt door de stilte en door de verhalen van de gastenzuster. Die contemplatieve traditie was nieuw voor mij. De dominicaanse orde past mij heel goed: leven in verbinding met God, gericht op verkondiging, door studie.”

Een actief dagritme

Als je aan een kloosterorde denkt, denk je aan een leven achter de muren. Maar dat geldt niet voor de dominicanen en zeker niet voor de drie zusters. Ze treffen elkaar om 8 uur bij het ochtendgebed, om 18 uur bij de vespers en om 21 uur bij de completen. En bij de lunch en het avondeten, voor zover ze niet buitenshuis zijn. Nadia: “We leiden een ‘vita mixta’, een actief leven waarin we ons bij uitstek ook richten op de samenleving. We hebben de zending gekregen om het goede in de wereld te zoeken, te voeden en er zelf ook van te leren. We geven lezingen, verzorgen workshops en ontmoeten ook op andere manieren allerlei mensen”.

Zending

Maar nog even over die verkondiging, overdracht en zending, is dat zoiets als ‘zieltjes winnen’? Nadia: “Nee, zo moet je

dat niet zien. Ik tref veel mensen die zoekende zijn. Vaak na een mystieke ervaring die ze niet kunnen benoemen. Veel jonge mensen ook, die niet de erfenis meedragen van de kerk in het verleden. Met hen ga ik in gesprek om samen te onderzoeken hoe God al met hen bezig is. Mijn promotie-onderzoek richt zich hier ook op, specifiek op bijna-doodervaringen in relatie tot het christelijk geloof.”

De drie zusters trekken in hun werk geen grenzen tussen de parochies. Marga: “We staan voor een kerk die iedereen verwelkomt in gelijkwaardigheid. Zelf vertegenwoordigen wij ook de hele breedte aan opvattingen”.

Kerstmis

Binnenkort vieren jullie Kerstmis in jullie nieuwe huis. Hoe zien die dagen eruit? Catharina en Nadia lachend: “Marga gaat in

"Laat Kerstmis een feest zijn. Zoek elkaar op. We hebben de kracht van blijdschap nodig!"

elk geval helemaal los met het versieren van het huis. We maken het dus gezellig. Daar hoort ook bij dat we op kerstavond onze oudere zusters in de Catharinahof bezoeken. Op eerste kerstdag gaan we elk naar een van de kerken in Nijmegen. Eigenlijk gewoon zoals we dat iedere zondag doen. En tweede

kerstdag is in elk geval voor onze familie, voor een wandeling of we nodigen iemand uit. Hier aan de Dennenstraat hebben we trouwens meegedaan aan de ‘kribjesroute’ en stonden we ook buiten met warme chocolademelk.”

Feest?

Kerstmis is het feest van de vrede, maar het nieuws over de oorlogen in de wereld stemt niet optimistisch. Kunnen we het dan wel echt vieren? Catharina: “Zeker is het vreselijk wat er in de wereld gebeurt, maar in de Bijbelverhalen lezen we dat God ook heftig kan reageren. Conflict is er de eeuwen door, maar ze zijn niet het einde. Dan zijn alle volken in Zijn naam samen. We moeten dat echter wel zelf vormgeven.” Marga vult aan: “We moeten God toelaten om in onszelf geboren te worden. Alleen dan heeft Kerstmis vieren zin.” Nadia: “Natuurlijk volgen wij de nieuwsberichten ook met zorg. Maar laat Kerstmis een feest zijn. Zoek elkaar op. We hebben de kracht van blijdschap nodig!”

– Brigitte van Dam

Foto linkerpagina: zusters Catharina Al (47), Nadia Kroon (34) en Marga Zwiggelaar (60) tijdens de verhuizing naar de Hatertseweg.

foto's: Angela van der Mast

5 vragen

Ons huidige kerstfeest is eigenlijk een combinatie van verschillende tradities: de Germaanse kerstboom, de Romeinse traditie van cadeautjes geven en de Perzische wedergeboorte van de onoverwinnelijke zon.

1 Wat betekent het woord "Kerstmis" letterlijk?

Kerstmis betekent letterlijk: de mis van Christus (afgeleid van het Oud-Engelse woord *Christes maesse*). "Ihezus Kerst" is de middeleeuwse benaming voor Jezus Christus. Nagenoeg al onze woorden die met kerst te maken hebben, zijn hiervan afgeleid. In 1236 zeiden we bijvoorbeeld *Kerstdach* (kerstdag) als we over het feest spraken. Ook *Kerstnacht* en *Kersmisse* (kerstmis) komen in de late Middeleeuwen zo in de taal voor. Pas in 1719, op den tweeden dag van Kers, duikt het woord los op.

2 Waarom eind december?

De oorspronkelijke West-Europese volkeren vierden eind december het Zonnewendefeest. Dit feest stond symbool voor het feit dat de langste nachten voorbij waren.

Het kan ook zijn dat in het jaar 325 de Romeinse keizer Constantijn de Grote 25 december tot een officiële christelijke feestdag maakte, omdat men toch al vrij was vanwege de saturnaliën, een feestdag op 17 december ter ere van de god Saturnus. De Romeinen noemden kerst toen waarschijnlijk *Nātrivās*: de geboorte.



3

Waarom verschillende kerstdata?

Het kerstfeest moet al in de 3e eeuw zijn gevierd en al in die tijd was er een meningsverschil over de datum. Christenen in het West-Romeinse Rijk vierden het op 25 december, terwijl dit in het Oost-Romeinse Rijk op 6 januari werd gevierd. In die tijd

volgde men de joodse filosofie dat verwekking en dood van goddelijke gebeurtenissen op dezelfde dag vielen. In het westen dacht men dat Pasen op 25 maart viel. Als dat zo is, dan moet Jezus Christus dus 9 maanden later zijn geboren: op 25 december. In het oosten dacht men dat Jezus Christus op 6 april was verwekt en dan moet Jezus dus zijn geboren op 6 januari.

4

Waarom hebben we meerdere kerstdagen?

Nederland kent, net als de meeste andere Europese landen, twee kerstdagen. Van 813 tot 1773 waren er zelfs 4 kerstdagen.

Ooit was eerste kerstdag ook alleen voor de gezelligheid en tweede kerstdag meer een paardendag. De paarden galoppeerden in het rond, omdat men geloofde dat dit ervoor zorgde dat niemand ziek werd gedurende de rest van het jaar. Op derde kerstdag werd de heilige Johannes herdacht, die over de vriendschap ging. En vierde kerstdag waren kinderen de baas. Maar al gauw werd er weinig van deze vrije dagen gebruik gemaakt, waardoor eerst vierde kerstdag verdween en in 1773 ook derde kerstdag.

In 1815 werd de Zondagswet ingevoerd. Sindsdien bestaat Kerstmis uit twee dagen.



5

Besteedt de Koran ook aandacht aan Kerstmis?

Volgens de Koran wordt Maria (Maryam) zwanger omdat God dat wil (Soera/hoofdstuk 19). Jezus (Isa) wordt geboren onder een palmboom. Jozef (Joesoef) wordt niet genoemd en Bethlehem evenmin. Vanaf zijn geboorte spreekt Jezus al, als baby kon hij al wonderen doen. Binnen de islam wordt de geboorte van Jezus niet gevierd en evenmin die van Mohammed. De islam beschouwt Jezus als een profeet.

– Jan Bruinsma

Vieringen

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 25 nov	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	F. Kuster & H. Welling	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	Jongerenkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Schilder & P. Menting	
zo 26 nov	Groenestraatkerk	10:00	W & C viering	P. Menting	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Gemengd koor
za 2 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	Cantorgroep
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	T. Versteegen & R. Brans	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	F. Kuster & E. Geelen	
zo 3 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & E. Geelen	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	I. Keizers & R. Brans	
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
za 9 dec	Kruispuntkerk	16:00	W & C viering	P. Menting	
	Cenakelkerk	17:00	W & C viering	M. de Groot	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	R. Willemsen & J. vd Meer	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	
zo 10 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	J. van der Meer	Jongerenkoor
	Cenakelkerk	11:00	W & C viering	M. de Groot	Basta
za 16 dec	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	G. Peters & P. Menting	Gemengd koor
	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	E. Geelen	Aubadegroep
zo 17 dec	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	F. Kuster	
	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder & P. Menting	Jokolo
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	E. Geelen	Medioren koor
zo 17 dec	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Gemengd koor
	Ontmoetingskerk	15:00	Kerstsamenzang		Samenzangkoor
di 19 dec	Sacramentskerk	15:00	Boeteviering	A. van Velthoven	Cantor
za 23 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Cenakelkerk	17:30	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	C. Voskuilen & T. Versteegen	Gregoriaans & Samenzk.
	H. Antonius Abtkerk	19:00	W & C viering	P. Menting	

overzicht

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
zo 24 dec	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Cantors
	Ontmoetingskerk	16:30	Herdertjesviering	E. Geelen	Jongerenkoor klein
	Groenestraatkerk	17:00	Kinderkerst	H. Welling	Kinderkoor Emmaus
	Cenakelkerk	17:30	Kerstavond	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:00	Kerstavond	A. de Jong & E. Geelen	Kinderkoor
	Groenestraatkerk	19:00	Kerstavond	H. Spiertz	Gemengd koor
	Kruispuntkerk	19:00	Kerstavond	J. Schilder & H. Welling	
	Lourdeskerk	19:00	Kerstavond	J. Geelen & P. Menting	Gemengd koor
	Ontmoetingskerk	19:30	Kerstavond	A. de Jong & J. van der Meer	Meerdere koren
	Cenakelkerk	20:00	Kerstavond	H. Rikhof	Gemengd koor
	Sacramentskerk	20:30	Kerstavond	F. Kuster	Cantors
	H. Antonius Abtkerk	21:15	Kerstavond	J. Schilder & E. Geelen	Hoksbergen & Derksen
	Groenestraatkerk	21:30	Kerstavond	H. Spiertz & P. Menting	Jokolo
	Cenakelkerk	23:00	Kerstavond	H. Rikhof	Basta
	Ontmoetingskerk	23:00	Kerstavond	E. Geelen & J. van der Meer	Jongerenkoor & Joy
ma 25 dec	Groenestraatkerk	10:00	Kerstmis	G. Peters	Ceciliakoor
	Sacramentskerk	10:00	Kerstmis	A. van Velthoven	Koor Berg en Dal
	H. Antonius Abtkerk	10:30	Kerstmis	H. Spiertz & P. Menting	Ernst & Van Heumen
	Cenakelkerk	11:00	Kerstmis	H. Rikhof	Taborkoor
	Ontmoetingskerk	11:00	Kerstmis	A. de Jong & E. Geelen & J. van der Meer	Mediorenkoor
di 26 dec	Groenestraatkerk	10:00	2e Kerstdag	H. Spiertz & P. Menting	
	Sacramentskerk	10:00	2e Kerstdag	J. Schilder	Cantor
	Cenakelkerk	11:00	2e Kerstdag	H. Rikhof	samenzang
za 30 dec	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	C. Voskuilen & R. Brans	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen	
zo 31 dec	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Cantor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Samenzang
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	C. Voskuilen & R. Brans	Gregoriaans koor
ma 1 jan 24	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C Nieuwjaar	E. Geelen	Aubadegroep
za 6 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	F. Kuster & H. Welling	Cantorgroep
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	T. van Kraaij & I. Keizers	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & E. Geelen	
zo 7 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & E. Geelen	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	Ontmoetingsviering	Ds. Slob & J. van der Meer	Kinderkoor & Cantorij
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
	Cenakelkerk	17:00	Vesperviering	H. Rikhof	Gregoriaans Inst. Nijm.

Vieringen vervolg

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
ma 8 jan	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie	H. Spiertz	
za 13 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	R. Willemsen & E. Geelen	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & H. Welling	
zo 14 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jong & E. Geelen	Gregoriaans koor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta
	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	G. Peters	Gemengd koor
za 20 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	
	Cenakelkerk	17:00	W & C viering	M. de Groot	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	J. van der Meer	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen	
zo 21 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	J. Geelen & P. Menting	Jokolo
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	koor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	Medioren koor
	Cenakelkerk	11:00	W & C viering	M. de Groot	Gemengd koor
za 27 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	F. Kuster	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	E. Geelen	Jongeren koor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	
zo 28 jan	Groenestraatkerk	10:00	W & C viering	J. van der Meer	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	cantor
	H. Antonius Abtkerk	10:30	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C familiev.	E. Geelen	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor

Doordeweekse vieringen

Dag	Locatie	Tijd	Viering
maandag	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
dinsdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Kruispuntkerk	09:00	Eucharistie
woensdag	Antonius Abtkerk	09:00	Eucharistie
	Ontmoetingskerk	09:00	Eucharistie
donderdag	kapel Dominicanen Oude Kleefsebaan 2 Berg en Dal	09:30	Eucharistie
	vrijdag	Cenakelkerk	09:00
	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie



Klooster van de Dominicanen in Berg en Dal

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een Woord en Communieviering gehouden.

Bidden voor vrede

Als ik dit schrijf, wordt de roep om gevechtspauzes tussen Israël en Hamas steeds groter. Een jaar geleden gold die smeebede vooral voor Oekraïne.

En toch blijven de seizoenen elkaar afwisselen en zal het ook dit jaar weer Kerstmis worden. Kerstmis, door de eeuwen heen goed voor even geen bommen en granaten.

In een enkel kerstlied wordt gezongen "It should be Christmas every day" (het zou elke dag Kerstmis moeten zijn). Helaas pakt de werkelijkheid niet altijd zo uit...

Een groep Israëliische en Palestijnse moeders, verenigd in de groep Women Wage Peace,

trekt al jaren samen op. Met elkaar in dialoog op zoek naar verbinding en vrede. Zij weten dat zij hun zonen niet gebaard hebben om elkaar dood te schieten.

Deze moeders, deze vrouwen zijn voor veel mensen ook buiten het Midden Oosten een teken van hoop.

– Jan Bruinsma

Paus veroordeelt het geweld



Paus Franciscus heeft opgeroepen een einde te maken aan het geweld. "Opnieuw zijn geweld en oorlog losgebarsten in het land dat is gezegend door God, dat voortdurend lijkt te worden aangevallen door haat en dodelijk wapengekletter." Hij pleitte voor een tweestaten-oplossing, zoals afgesproken in de Oslo-akkoorden.

De paus waarschuwde ook voor het toenemend antisemitisme. Hij noemde dat een "bron van grote zorg".



Adventsactie voor Congo en Gaza

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, zo'n 2000 jaar geleden. De omstandigheden waarin Jezus geboren werd en opgroeide waren verre van optimaal. Ook nu, in 2023, groeien miljoenen kinderen op in erbarmelijke omstandigheden. Adventsacte wil daar iets aan veranderen. Want ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming.

In Congo werken tienduizenden kinderen in kobaltmijnen, een essentiële grondstof voor oplaadbare batterijen. Adventsactie wil zorgen dat

deze kinderen een opleiding krijgen waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen. Een ander project is voor de christelijke jeugd in Gaza. De Ridder van het heilig Graf proberen in samenwerking met een lokale kerk werkgelegenheid te scheppen voor de jeugd in Gaza, waar bijna 70 procent werkloos is.

Met de huidige situatie in de strook van Gaza wordt alles daar met de dag slechter en is haast geboden. Wij kunnen niet aan de kant blijven staan en toekijken. We moeten in beweging komen, u en ik, wij als parochie.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar: NL 13 RABO 0304 8421 09 t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid ov.v. Aktie tijdens de Advent.

Op onze website kunt u meer informatie lezen over beide projecten.

De opbrengst van de actie zal eerlijk verdeeld worden over beide projecten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage en een zinvolle Advent toegewenst.

– Diaken Henk Welling

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



Eren wie of wat groter is dan jezelf Loven, prijzen, danken

Dat wil ik ook! Wat verlangen mensen toch intens naar wat ze nog niet hebben. We vinden het haast vanzelfsprekend dat onze wensen in vervulling gaan. Vragen en krijgen gaat ons gemakkelijker af dan danken en loven. Wie echter een stapje terugzet, kan ineens ervaren hoe bijzonder het is wat ons zo maar ten deel valt. Aan wie of wat heb ik mijn zegeningen te danken? De christelijke traditie biedt een oefenplaats om je zegeningen te zien en te waarderen.

In de zomer bezocht ik een abdij waar ik een dag lang het koorgebed meemaakte. Daarbij trof me dat de zusters keer op

keer hun gebeden buigend afsloten met "Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen." Waarom doen ze dat elke keer weer? Is dat niet te veel van het goede? Thuis gekomen zocht ik op wat hiervan de diepere betekenis is. Het is een lofprijzing. Een slotformule aan het eind van een gebed, niet bedoeld om af te raffelen, maar om met eerbied uit te spreken.

Lof in de liturgie

Toen mij zo de oren geopend waren, hoorde ik ineens overal lofprijzingen aan het adres van God. In kerkelijke vieringen komen ze overvloedig voor. Daarin is het Gloria het liturgische loflied bij uitstek.

"Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid." In dit lied bezingen we de zegenrijke kwaliteiten van God.

Ook het Sanctus is een jubelzang. "Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid." Wat later eindigt het eucharistisch gebed met "Door Hem, en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid." Aan het slot van het Onze Vader, het gebed van Jezus, zeggen we: "Want van U is



het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.”

Lied

Daarnaast zijn er talloze God lovende liederen. Zoals de Taizé-zang “Laudate omnes gentes, laudate Dominum” (psalm 117). En Franciscus van Assisi begint zijn Zonnelied zo: “Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.” Prachtige teksten. Er zijn ook mindere varianten. Ouderen herinneren zich vast nog de kerkelijke meezingen “Dank u voor deze nieuwe morgen”, met als slotregel: “Dank U – o God, ik wil U danken dat ik danken kan.”

Lof van de hoogste categorie horen we in de psalmen. Daarin wordt de HEER geroemd en gedankt vanwege zijn grootheid, schepping, goedheid en machtige daden. Psalmen met overvloedige lofzang zijn bijvoorbeeld 92, 113, 117, 138. Het zal niet verbazen dat de allerlaatste psalm (150) aldus eindigt: “Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!”

En natuurlijk kan het Magnificat niet ongenoemd blijven. Daarin

roept Maria uit: “Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder.”

Psalm 117

“Loof de HEER, volken op aarde, prijs Hem, naties overal. Zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER. Halleluja!”

De kortste psalm is een en al loflied

Hartelijk dank

Ook in het gewone leven zwaaien we anderen lof toe en delen we complimenten uit. Top! Chapeau! Het vraagt fijngevoelige opmerkzaamheid voor wat een ander doet of is om iemand een welgemeend compliment te schenken. Aan de andere kant is het een kunst om een complimenteuzer opmerking in dank te aanvaarden en niet weg te wuiven. Dit zijn alledaagse loftuitingen. Daarnaast is er het grotere lofprijzen. Dat horen we als iemand een onderscheiding of prijs krijgt voor zijn of haar verdiensten. Ook bij uitvaarten klinken gewoonlijk prijzende woorden.

Genade

We noemden al gebeden die God verheerlijken. Daaraan kun je bijval betonen. Maar hoe verwoord je op een eigen manier dank of lof voor het grootse dat je toevalt? Dat gebeurt haast vanzelf als iets je ineens ontroert. Zo herinner ik mij de gevleugelde woorden van mijn schoonmoeder. Ze riep op mooie momenten spontaan uit: “Wat hebben we het toch goed!” Wij als deelgenoten van dat ogenblik konden dat dan alleen maar volmondig beamen.

Diep geraakt worden door iets waardevols zet aan tot loven en danken. Voor wat je zomaar geschonken krijgt. Denk daarbij aan de geboorte van je kleinkind, het oprabbelen na een ziekte, een nieuwe liefde of vriendschap, een baanbrekend inzicht, de opkomende herfstzon. Je voelt je dan even deel van een groter geheel dat het alledaagse overstijgt. Voor dat je het weet hef je je handen omhoog en zeg je vol overgave: Goddank!

– Hans van Gennip



Agenda

Ook iets voor de agenda? Mail het naar parochieblad@h3eenheid.nl. Vertel wie, wat en waar in maximaal 100 woorden. De redactie kan het artikel inkorten of weigeren. Voor het volgende nummer graag aanleveren voor 30 december.

Kerst met Sant'Egidio

Ook dit jaar zetten we de deuren open om met ouderen kerstfeest te vieren. Tweede kerstdag, dinsdag 26 december om 12.00 uur, is iedereen van harte welkom bij de gezellige kerstbrunch in de Kruispuntkerk in Hatert. Samen komen om elkaar een Zalig Kerstfeest te wensen, kerstliederen te zingen, verhalen met elkaar te delen en te genieten van de heerlijke brunch.

Rond 16.00 uur sluiten we de Sant'Egidio bijeenkomst af en gaat iedereen, hopelijk voldaan, op weg naar het nieuwe jaar. U bent van harte welkom! U kunt zich voor 18 december aanmelden via het parochiesecretariaat (024-3553630). Er wordt dan op u gerekend.



– Betty Essers

Leerhuis in de advent

Op drie woensdagavonden in de advent besteden we aandacht aan de synode die in Rome heeft plaatsgevonden. Dit was onderdeel van het wereldwijde synodale proces waartoe paus Franciscus heeft opgeroepen. Op 29 nov, 6 en 13 dec belichten Carlien Geelkerken en Herwi Rikhof aan de hand van de synode-documenten de stand van zaken. Van 20.00 – 22.00 in de Taborkapel, Cenakelkerk. Iedereen is van harte welkom.



Moderne Devotie

Er staan weer twee interessante lezingen vanuit het programma Winterwerk op de agenda.

De eerste gaat over Moderne Devotie, de laatmiddeleeuwse vroomheidsbeweging die op allerlei manieren van invloed is geweest op het geestelijk leven in onze streken. Haar allerrijpste vrucht is 'De imitatione Christi',

het beroemde boek van Thomas van Kempen. Nog steeds wordt dit boek door talloze mensen bestudeerd. Filoloog en

boekhistoricus Ad Poitiers vraagt zich af hoe het kan dat een boek dat zo'n ingekeerde kloosterlijke geest ademt de wereld heeft veroverd.

Woensdag 22 nov 20.00-22.00 uur
Vergaderzaal van woonvorm De Horst, Horst 1 in Malden.



Slag op de Mookerheide

Op dinsdag 16 januari houdt Theo van Brunschot een lezing over de Slag op de Mookerheide. Hij neemt ons mee naar de tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Onze regio lag 60 jaar lang in het frontgebied.

Zoveel jaren oorlog, plunderingen, brandschatting en bittere armoede voor de lokale bevolking. Van Brunschot schreef een

(debuut)roman 'Noodweer' met het verhaal van een plaatselijke boerenfamilie die gekraakt wordt door het krijgsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maar overeind blijft.

Dinsdag 16 januari 20.00 – 22.00 uur.
Vergaderzaal van woonvorm De Horst Horst 1 in Malden.





Verwijdering en verbinding

Twintig kunstenaars geven een visie op het thema Verwijdering en verbinding in de Ontmoetingskerk. Op de Kunstzinnige avond gaan ze daarover graag met publiek en elkaar in gesprek. Do 23 nov 19.30-21.30 uur Ontmoetingskerk.

Filmavond met gesprek

Het Najaarsprogramma Verwijdering en verbinding in de Ontmoetingskerk omvat verschillende activiteiten. Zo is er een filmavond, met een Idfa documentaire uit 2012. Het verhaal gaat over een joodse vrouw die probeert te begrijpen waarom een Palestijnse sluipschutter haar zoon heeft doodgeschoten. Hiervoor keert ze terug naar haar geboorteland Zuid-Afrika. Daar probeert ze te leren van de methoden van de Waarheidscommissie. Kan ook in haar situatie begrip groeien en verharding worden doorbroken? Komen de daders dan 'makkelijk' weg? Of is het een manier om ook zelf rust te vinden? Do 7 dec 19.30-21.30 uur, Ontmoetingskerk.



Kunstenaars tijdens de opening (foto: Angela van der Mast)

Borduren

Ook het borduurkunstwerk Tree of connection maakt deel uit van de expositie. Dit is een kunstwerk in wording. De Oekraïense kunstenaar Tatiana Rylyna en Vughtse Carola Mokveld willen door het werken met kunst mensen samen brengen. Je kunt mee komen borduren aan de Tree of Connection, de Boom van Verbinding.

Do 30 nov 10.00-12.30 uur en zo 10 dec 12.00 - 15.00 uur, Ontmoetingskerk. Borduurervaring is niet nodig.

De kunstexpo is te zien tot 13 dec. als de Ontmoetingskerk is geopend of op afspraak. Mail dan kosters@ontmoetingskerk.net. Op zondag 10 dec. zijn er rondleidingen om 12.30 en 13.30 uur.



Biblio wat?

Misschien heb je wel eens gehoord van bibliodrama. Maar biblioloog? Wat is het? Het is een bijbeltekst intens van binnenuit beleven door het verhaal door de ogen van de personages erin te beleven. De biblioloogleidende neemt je mee naar de tijd waarin het verhaal speelt en helpt de groep zich in de verschillende personen te verplaatsen. Dan verken je samen aan de hand van vragen wat er speelt. Daardoor komt het verhaal op een speelse manier binnen en verbindt het zich met je eigen ervaringen en vragen.

In deze Adventstijd wil ik graag op twee momenten met jou een bijbeltekst



verkennen. Ze zijn los van elkaar te volgen. Omdat we in een kring op stoelen zitten, is het ook voor mensen die minder mobiel zijn, goed te doen.

Ma 4 dec van 19.30-21.00 uur in het parochiecentrum Groenestraat 229.

Di 19 dec van 14.00-15.30 uur in de Ontmoetingskerk. Opgeven via e.geelen@h3eenheid.nl zodat ik weet op hoeveel mensen ik mag rekenen.

– Pastor Els Geelen

Herberg voor de Ziel



Laat je onderdompelen in een meditatief moment waarin je even alles los kunt laten en tot rust kunt komen in jezelf. Door een diversiteit aan mooie muziek en inspirerende teksten, uit diverse religies en diverse achtergronden, ervaren we verbinding en rust in onszelf.

Je bent van harte uitgenodigd om hiervan te genieten en weer opgefrist – vreugdevoller- en tevredener aan de volgende dag te kunnen beginnen. 23 nov en 14 dec, van 19:30-21:00 uur in de Ontmoetingskerk.



Jongeren theaterweekend

Jongeren kunnen zich weer inschrijven voor het Theaterweekend dat in het laatste weekend van januari wordt gehouden.

Het weekend bestaat uit workshops spel, muziek, decor, foto/film of klusteam.

Samen wordt een bijbelverhaal tot leven gebracht in een theatervoorstelling. Lijkt het

je wat? Mail dan even naar theaterweekend@gmail.com. De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die een pan macaroni voor 8 à 10 personen willen maken tijdens het weekend.



Filmavond in Brakkenstein

De geloofsgemeenschap Brakkenstein nodigt je uit om naar de film Rabbit-Proof Fence te komen kijken. Deze Australische film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een moeder en twee jonge Aborigine meisjes, die 2400 km te voet reizen langs een hekwerk dat het land in tweeën deelt, terug naar hun familie. Na afloop van de film is er een uitwisseling en nabespreking. Do 30 nov, 19.00 uur Tuinzaal Sacramentskerk.



Pater Pire

Op 10 december 1958 ontving de Belgische dominicaan Dominique Pire de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is de enige rooms-katholieke priester die deze onderscheiding heeft gekregen. Over deze inspirerende man wordt een lezing gehouden door de Nijmeegse lekendominicaan Dorry de Beijer. Daarna bidden we samen de vespers en sluiten af met een maaltijd. Di 12 dec 16.00-19.30 uur Dagkapel van de Dominicuskerk.

Venite adoremus

Met Kerstmis zingen we met z'n allen: "Venite adoremus. Komt, laten wij aanbidden."

Met het aanbidden van onze God hoeven we niet te wachten tot het Kerstmis is.

Net als voorgaande jaren is er op drie dinsdagen in de Advent gelegenheid om in de Kruispuntkerk te bidden bij de uitstalling van het Allerheiligste, God zelf. Er wordt dan gebeden en gezongen en de aanbedding wordt afgesloten met het ontvangen van Gods zegen door de zegen met het Allerheiligst Sacrament.

Di 5, 12 en 19 dec van 17.00 tot 17.30 uur
Kruispuntkerk

– Diaken Henk Welling

Sacraal dansen

Sacraal dansen is een dansvorm die je dichter bij jezelf kan brengen. De horizontale en verticale bewegingen die we maken, nodigen je uit om aanwezig te zijn. Aanwezig in het hier en nu, in elke pas, dichtbij jezelf en in verbinding met de ander.

Ontmoetingskerk, di 28 nov 14.00–16.00 uur.

Aanmelden eerste heilige Communie

Voor kinderen die minimaal in groep 4 van de basisschool zitten.

Aanmelden kan nog tot 1 december voor de Ontmoetingskerk via secretariaat@ontmoetingskerk.net. Start van de voorbereidingsbijeenkomsten is op zaterdag 9 december.

In de Groenestraatkerk zijn de voorbereidingen al begonnen op zaterdag 5 november maar aanmelden kan nog t/m zondag 3 december via parochiesecretariaat@h3eenheid.nl

In de Cenakelkerk begint de voorbereiding op 27 januari 2024. Graag aanmelden voor 31 december. Inschrijven kan via het formulier op de site h3eenheid.nl bij 'Levensmomenten'.

Krachtige vrouwen

De gregoriaanse schola Voces Caelestes uit Nijmegen geeft in de Cenakelkerk een bijzonder concert waarin krachtige vrouwen in de muziek centraal staan.

Niet alleen de uitvoerders zelf zijn vrouw, ze bezingen krachtige vrouwen in de muziek.

Woensdag 22 november, 20.00 uur
Cenakelkerk. Toegangsprijs: € 10,-

Samenzang

Zin om samen kerstliederen te zingen? Dat kan op de traditionele

Kerstsamenzang van het

Kinderkoor o.l.v. Miranda

Berkelaar en het

Samenzangkoor o.l.v. Vincent

Cuppen. Een prachtige manier voor jong en oud om samen op weg te gaan naar Kerstmis! Iedereen is van harte welkom!

Zo 17 dec 15.00–16.15 uur, Ontmoetingskerk.



KERSTSAMENZANG



Aanmelden Vormsel

Voor jongeren vanaf groep 8 basisschool. Dit kan nog t/m 8 januari 2024 via parochiesecretariaat@h3eenheid.nl

De wereld in



column
Laura de Schepper

Elke keer als ik over het pad tussen het Douglasbosje en het nieuwe wijkje fiets, kijk ik even naar haar. Op één van de balkons staat ze: Maria met kind. Vanaf het eerste moment dat ik het beeld zag, heeft het iets in mij geraakt. Niet zozeer omdat het Maria is, de genadevolle vrouw bij wie ik soms troost vind, maar om de hele presentie van het beeld. Het bijzondere is dat deze Maria haar kind vasthoudt, maar niet bij zich. Ze beweegt als het ware iets naar voren en brengt het kind de wereld in. Ze is dichtbij genoeg om het kind te laten voelen: “ik ben er”.

Tegelijkertijd maakt ze een kleine beweging voorwaarts: “ga maar, vertrouw maar”.

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, een kwetsbaar maar beloftevol kind in een wereld vol onrecht en geweld. Advent is de periode voor Kerst en nodigt uit om bij onszelf naar binnen te gaan. Niet om te vluchten voor de wreedheid in de wereld en vervolgens in een vredige bubbel Kerstmis te vieren, maar vooral om af te tasten wat die ‘boze buitenwereld’ met ons doet. Misschien betrappen we ons erop etikettes te plakken: slachtoffer of dader. Voelen we dan wel echt onze eigen breekbaarheid? Kunnen we onder boosheid een angst ontdekken, onder pijn een behoefte, kunnen we onmacht erkennen en rouwen om wat er allemaal gebeurt? Advent nodigt ons uit te verkennen wat ten diepste in ons leeft en wat ons goed zou doen.

Als we dan open staan voor de betekenis van het Kerstkind blijkt Jezus niet zozeer de redder, maar een drager van waarden: heilheid, rechtvaardigheid, gastvrijheid, liefde-volheid, betrouwbaarheid.

Ik zie Maria weer op het balkon. “Ga maar, vertrouw maar, ik ben er.” Met het kind brengt ze waarden de wereld in. Het is aan ons om daarmee verder te gaan.

– Cara Valk

Lezingenrooster

26 november 2023

Christus, Koning van het heelal
Ezechiël 34,11-12.15-17
1 Korintiërs 15,20-26.28
Matteüs 25,31-46

3 december

1e zondag van de Advent
Jesaja 63,16b-17.19b; 64,3b-8
1 Korintiërs 1,3-9
Marcus 13,33-37

10 december

2e zondag van de Advent
Jesaja 40,1-5.9-11
2 Petrus 3,8-14
Marcus 1,1-8

17 december

3e zondag van de Advent
Jesaja 61,1-2a.10-11
1 Tessalonicenzen 5,16-24
Johannes 1,6-8.19-28

24 december

4e zondag van de Advent
2 Samuël 7,1-5.8b-11.16
Romeinen 16,25-27
Lucas 1,26-38

Nachtmis van Kerstmis

Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-20

25 december

Kerstmis
Jesaja 52,7-10
Hebreeën 1,1-6
Johannes 1,1-18

26 december

H. Stefanus
Tweede Kerstdag
Handelingen 6,8-10; 7,54-60
Matteüs 10,17-22

31 december 2023

H. Familie: Jezus, Maria en Jozef
Genesis 15,1-6; 21,1-3
Hebreeën 11,8.11-12.17-19
Lucas 2,22-40

1 januari 2024

H. Maria, moeder van God
Numeri 6,22-27
Galaten 4,4-7
Lucas 2,16-21

7 januari

Openbaring van de Heer (Driekoningen)
Jesaja 60,1-6
Efeziërs 3,2-3a.5-6
Matteüs 2,1-12

8 januari

Doop van de Heer (afsluiting van de Kersttijd)
Jesaja 42,1-4.6-7
Handelingen 10,34-38
Marcus 1,7-11

14 januari

2e zondag door het jaar
1 Samuël 3,3b-10.19
1 Korintiërs 6,13c-15a.17-20
Johannes 1,35-42

21 januari

3e zondag door het jaar
Jona 3,1-5.10
1 Korintiërs 7,29-31
Marcus 1,14-20

28 januari

4e zondag door het jaar
Deuteronomium 18,15-20
1 Korintiërs 7,32-35
Marcus 1,21-28

Arno Arnoldussen

Arno Arnoldussen is een actieve man die je regelmatig in en rond de Kruispuntkerk tegenkomt. Naast bezorger van Drieklank is hij collectant en budgetbeheerder. Ook helpt hij bij diverse praktische zaken voor de Kruispuntkerk.

Arno is 62 jaar geleden gedoopt in de Boskapel aan de Graafseweg. Samen met zijn ouders woonde hij toentertijd in die parochie. Niet lang daarna verhuisde het jonge gezin naar Hatert. Ondanks dat zijn ouders besloten hadden om na enkele jaren weer te verhuizen, bleef het gezin trouw aan de kerk in Hatert. Arno ging altijd mee. Hij ging, en gaat nog steeds graag naar een Latijnse Mis. Vooral het Gregoriaans trekt hem erg aan. Inmiddels woont Arno alweer meer dan 30 jaar in Hatert.

Veelzijdige werkzaamheden

Hij zet zich met veel plezier in voor onze parochie. Vooral de prettige samenwerking onder de vrijwilligers ervaart hij als heel bijzonder. Helaas wordt deze groep steeds kleiner waardoor, op hem en de anderen vaker een beroep wordt gedaan. Als collectant is Arno meer dan 30 jaar geleden, in de tijd van pastoor Bekx, begonnen. Na het overlijden van Ton Koen is hem gevraagd het budgetbeheer van deze locatie op zich te nemen. Als zijn werk het toelaat, is hij op vrijdagochtend op het secretariaat. Veel bewoners uit Hatert kennen hem ook van SV Hatert, waar hij jeugdleider en trainer is geweest.

Nog werkzaam

In het dagelijks leven werkt Arno in een kleinschalig woonzorgcentrum voor oudere mensen met dementie. De personeelsleden verrichten alle voorkomende werkzaamheden.



Denk hierbij aan de lichamelijke zorg voor de bewoners, het uitreiken van de medicijnen en het huishouden in al zijn facetten. Naast de vaste medewerkers zijn er stagiaires en vrijwilligers, zodat er ook voldoende aandacht is voor ontspanning voor de bewoners.

- Wat heb je zien veranderen in al die jaren? "Natuurlijk de terugloop van het aantal kerkgangers en het verloren gaan van onze koren. Zangers geven net dat beetje extra aan een viering. Een viering met koor trekt daardoor toch meer mensen. Nu hebben we een kleinere kerk, maar die is nog steeds te groot."

- Wat is jouw motivatie om dit vrijwilligerswerk te blijven doen? "Het zijn je principes; trouw blijven aan hetgeen je doet, niet opgeven, wat voor elkaar over hebben en klaarstaan voor anderen. Dat zijn ook christelijke waarden. Stel dat we over zouden gaan naar een andere locatie, bijvoorbeeld de Groenestraat, dan zou ik ook daar naar de kerk gaan en mijn diensten aanbieden." Maar voorlopig hoopt Arno, samen met zijn vrouw Els, de komende jaren in Hatert te kunnen blijven kerken.

- Laura de Schepper

op weg gegaan

In onze parochie zijn overleden

24 aug	Martin van den Berg (101) Crematorium
7 sept	Arnold Greven (53) Titus Brandsmakerk
17 sept	Mies Bernards-Polman (86) Sacramentskerk
19 sept	Petrus Koper (92) Sacramentskerk
23 sept	Wil Bakker-Geurtsen (85) natuurbegraafplaats Mookerheide
25 sept	Thecla de Leede-Kramer (89) Groenestraatkerk
30 sept	Henk de Bruijn (85) Kruispuntkerk
3 okt	Annie Lamers-Willemsen (97) Sacramentskerk
22 okt	Jan Lauret (94) Groenestraatkerk
29 okt	Jan Bakkeren (91) Sacramentskerk
5 nov	Aranka Schmidt-Pödör (84) Groenestraatkerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de website: parochiecentrum@h3eenheid.nl



Klopper & Kramer
Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom

Wij dragen u op handen

- ✓ Bijna 100 jaar ervaring en **dé uitvaartonderneming** van Nijmegen en omstreken
- ✓ Persoonlijke **zorg** en **aandacht** voor uw wensen
- ✓ **In alle rust afscheid nemen** op door u gekozen momenten in Villa Oud-Mariënboom



In Memoriam:

Jan Lauret

Op zaterdag 28 oktober hebben we afscheid genomen van Jan Lauret. Hij is lang vrijwilliger geweest. Eerst in de Emmausparochie en later in parochie Heilige Drie-eenheid. Johannes Antonius – zoals hij zich graag noemde – kon smakelijk vertellen hoe kapelaan Gerard Soons († 1980) hem binnengehaald had. Eerst om te helpen samen de Parochiekrant te maken, maar later ook voor de actie Kerkbalans. Jan en ik hebben vaak om tafel gezeten om de Parochiekrant – die toen meer dan twintig keer per jaar uitkwam – voor te bereiden. Hij was welbespraakt en had een goed gevoel voor humor. Dat kwam vaak van pas. Toen ik Jan eenmaal had leren kennen bij het samenstellen van de Parochiekrant, heb ik hem ook gevraagd om de ziekenmiddagen in de Klokketoren te leiden. Als geen ander kon hij de verschillende onderdelen van de middag aan elkaar praten.

Jan was altijd onberispelijk gekleed. Hij vond dat hij er correct uit moest zien. Toen hij mij eens als voorganger bij een uitvaart meemaakte, zei hij dat hij het niet goed vond als er geen assistent bij de dienst was. Sinds die tijd was hij vaak assistent bij uitvaarten: hij las teksten en hielp bij het zegenen met wijwater en eren met wierook. Het gaf de diensten inderdaad meer cachet. Maar Jan vond wel dat zijn assistentie bij een uitvaart goed geregeld moest zijn. Hij stond erop persoonlijk door de voorganger uitgenodigd te worden.

Jan is 68 jaar getrouwd geweest met Miep. Jan was erg zorgzaam naar zijn Miep toe. Als ze naar de kerk gingen

mocht zij het tijdstip aangeven. Omdat zij liever op de avond naar de kerk ging, zag je ze vaak op zaterdagavond samen in de Lourdeskerk. Jan wilde het iedereen mogelijk maken om naar de kerk te gaan. Hij heeft lang voor Annatax gereden, de groep vrijwilligers die mensen die slecht ter been waren met de auto naar de kerk bracht. Jan hoefde daar geen vergoeding voor, want het was een vriendendienst die hij graag voor de parochiegemeenschap overhad. Franse uitdrukkingen, daar kon Jan je mee verrassen. Vaak nam hij afscheid van mij met de woorden “Contenance et confiance, mon ami”. Dat heb ik vertaald met ‘hou je haaks’. Hij heeft dat zelf ook voorgeleefd, want tot op de dag voor zijn overlijden heeft hij zijn gevoel voor humor bewaard. Niet alleen zijn familie, ook wij als parochie missen deze beminnelijke mens.

– Paul Menting



Pastoor Harald Spiertz officieel geïnstalleerd

Deken Eduard Kimman heeft op zondag 24 september Harald Spiertz officieel geïnstalleerd als nieuwe pastoor van de parochie Heilige Drie-eenheid. Bij de mis in de mooi versierde Groenestraatkerk waren onder meer Spiertz' ouders en burgemeester Bruls aanwezig.



Foto's: Jakob van Wielink (boven) en Martin Lange



Contact

Parochie Heilige Drie-eenheid

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl

Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur. **Voor dringende zaken:** 06-127 239 21 of 06-108 961 07 (Cenakelkerk)

Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 **Overige betalingen:** NL 82 INGB 0008 9554 27



Pastoraal team

Pastoor Harald Spiertz, h.spiertz@h3eenheid.nl
(nr 5 op foto links)

Pastor Herwi Rikhof, h.rikhof@h3eenheid.nl (4)

Diaken Paul Menting, p.menting@h3eenheid.nl (1)

Diaken Henk Welling, h.welling@h3eenheid.nl (2)

Pastor Joska van der Meer, j.vandermeer@h3eenheid.nl (6)

Pastor Els Geelen, e.geelen@h3eenheid.nl (3)

Parochiebestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Versteegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten

parochiebestuur@h3eenheid.nl



Adressen kerken

Groenestraatkerk ●

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen

locatiegroenestraat@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.

Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

O.L.V. van Lourdeskerk ●

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen

parochiecentrum@h3eenheid.nl

Cenakelkerk ●

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting

locatieLandstichting@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9.30-12.30 uur.

Kerk open op za en zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Ontmoetingskerk ●

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen

secretariaat@ontmoetingskerk.net www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

Rectoraatskerk van het heilig Sacrament ●

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen

sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl;

www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00 uur.

Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en 16.30-18.00 uur.



Kruispuntkerk ●

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen

locatiehatert@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855, ma en vr van 10.00-12.00 uur.

H. Antonius Abtkerk ●

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; locatiemalden@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36

30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.

Kids pagina



Agenda

Familievieringen kerstavond 24 december

16.30 uur: Ontmoetingskerk, herdertjes-
viering voor de allerkleinsten

17.00 uur: Groenestraatkerk m.m.v.
kinderkoor Emmaus

17.30 uur: Cenakelkerk m.m.v. projectkoor

18.00 uur: Ontmoetingskerk m.m.v.
kinderkoor Dukenburg (wil je meezingen?
Kom dan naar het kerstkinderkoor vr 8, 15 en 22
dec 16.00-17.00 uur)

Kleutervertelviering

Zondag 14 januari voor kinderen tussen de
0 en 7 jaar om 10.00 uur in de
Ontmoetingskerk.

Thema is "het verloren schaap". We zingen
liedjes en luisteren naar het bijbelverhaal.
We sluiten af met limonade en koffie/thee.

Andere familievieringen

3 dec 10.00 uur Groenestraatkerk
7 jan 10.00 uur Groenestraatkerk
7 jan 10.30 uur Ontmoetingskerk
(oecumenisch)



Kleurplaat

De kerststal hiernaast is nog een
beetje kleurloos.

Geef jij wat kleur aan Jozef,
Maria en het Kindje Jezus?
Aan de dieren bij de stal en aan
de drie wijzen uit het oosten?



Kerststal bekijken

Misschien heb je thuis een kerststal, maar in
veel kerken staan echt hele mooie! Zo kun
je de kerststal in de Lourdeskerk op eerste
kerstdag tussen 13.00 en 16.00 uur bekijken.

Kindje zoeken

Of speel op zondag 17 dec mee met 'Kindje
zoeken' in de Cenakelkerk! Het is een spel
waarin we op zoek gaan naar een
weggelopen schaapje, maar onderweg veel
meer tegenkomen. We sluiten af met
warme chocolademelk bij een kampvuur
op het kerkplein. Kijk op de site voor meer
info.



Nieuwsbrief familie pastoraat

Sinds oktober is er een digitale
nieuwsbrief familiepastoraat.
Daarin alle informatie voor
kinderen en jongeren. Wil je hem
ook ontvangen? Stuur dan een
mailtje met je gegevens naar
parochiecentrum@h3eenheid.nl