

Drieklank

Magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen

mei / juni 2026



Kapelaan Ndala

Goede hoop voor
geloof en kerkbezoek

Woorden

Oude woorden
blijven spreken

Maria

'Troosteres' en
andere erenamen

Colofon

Drieklank is het magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

Verschijnt 6x per jaar
Oplage: 4000 exemplaren

Drieklank is gratis voor parochianen.

Abonnementen/opzeggingen:
parochieblad@h3eenheid.nl
Wil je Drieklank financieel steunen? Graag! Maak dan een bedrag over op
NL62 INGB 0002 8630 23 ovv
Drieklank.

Redactie

Jan Bruinsma, Hans van Gennip,
Carin Hereijgers, Martin Lange,
Laura de Schepper, Paul van
Tongeren en Simone Verschoor.

Foto's:

Angela van der Mast
Mirjam Weima

Website

Judith Evers

Uitgave

De Zalige Zalm

Adverteren

Vraag naar de mogelijkheden:
parochieblad@h3eenheid.nl

Volgende nummer

De volgende Drieklank verschijnt
1 juli. Kopij uiterlijk 12 juni
doorgeven via de site:
h3eenheid.nl/activiteit-insturen
(dan komt het ook op de site) of
parochieblad@h3eenheid.nl.
Maximaal 100 woorden.
De redactie behoudt zich het
recht voor artikelen te weigeren
of in te korten.

Inhoud

Drieklank 27
mei / juni 2026

Foto cover: Pixabay

10



Gesprek met
kapelaan Ndala

16



De erenamen
van Maria

18



Woorden die
blijven spreken

22



Op de koffie bij
Barbara Weiler

Verder

- | | | | |
|----|--------------------|----|------------------------|
| 3 | Pastoraal woord | 15 | Maria en inspiratie |
| 4 | Samen | 20 | Column/lezingenrooster |
| 7 | Nieuws en info | 21 | Agenda |
| 11 | Column | 23 | Op weg gegaan |
| 12 | Vieringenoverzicht | 24 | Contactgegevens |

Pastoraal woord

Jezus leeft! Hij gaat jullie voor naar Galilea! Die paasjubel klonk uitbundig in alle kerken. Nu is er de stilte voor de storm van Pinksteren, bezinningstijd onderweg.

Ontzet en opgetogen gaan de vrouwen op weg naar Galilea. Voor hen niet waar zoals nu bommen vallen en raketten worden afgeschoten, maar waar ze Jezus leerden kennen als Zachtmoedige: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Mat. 11) Jezus leeft voor hoe het geknakte riet niet te breken. Hij helpt mensen weer overeind. Zachtmoedig blijkt niet alleen zacht, het is ook moedig. Jezus drinkt de beker van zijn lijdensweg leeg tot de bodem. Toegejuicht als koning, ‘de langverwachte Zachtmoedige’, ligt hij als gekruisigde in het graf. Maar Hij staat daaruit op! Hij komt de vrouwen tegemoet, “ga mijn weg van zachtmoedigheid”. En ze gaan ... Wij ook?

In onze harde wereld vol stevige woorden en meedogenloos geweld een stevige uitdaging. Paus Franciscus zei hierover: “Een zachtmoedige is niet iemand die zich aanpast, maar een leerling van Christus die geleerd heeft heel ander land te verdedigen. Zo iemand verdedigt de vrede, zijn relatie met God en de gaven van God door

barmhartigheid, broeder- en zusterschap, vertrouwen en hoop te behoeden.” Als je om je heen kijkt, is er gelukkig niet alleen maar hardvochtigheid. Er staan mensen op voor medemenselijkheid, een Sire reclame geeft tips om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt. Met de paasboodschap van paus Leo en de Peacewalk die ook Nijmegen aandoet, klinkt de oproep van vrede. We kunnen sámen optrekken, met zachtmoedige medemensen en als geloofsgemeenschappen van de Heilige Drie-eenheid en de Stefanusparochie. Laten we vanuit de rust en geborgenheid die Hij ons geeft, Jezus de Zachtmoedige achterna gaan!

— pastor Joska van der Meer







Samen

Palmpasen

“De volgende dag hoorde de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam, en in groten getale trokken ze Hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaal: *‘Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de koning van Israël!’*” (Joh. 12,12-13)

Met vrolijke palmstokken en zingende processies door de kerk werd in onze parochie Palmpasen gevierd, zoals hier in de Groenestraatkerk. Op Palmzondag herdenken we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem, het begin van de Goede Week.

In de Cenakelkerk klonk tijdens de viering de Lucaspassie van Hanneke van der Grinten, terwijl zonnestrallen door de ramen vielen en de mis een extra warme gloed gaven.

In de Ontmoetingskerk trokken de kinderen met hun kleurrijke palmstokken en zelfgemaakte tekeningen richting het nabijgelegen woonzorgcentrum De Horizon, waar hun komst voor vrolijke gezichten zorgde.

– Martin Lange

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij



Van
Leeuwe
natuursteen

Tarweweg 15 E: info@gvanleeuwe-natuursteen.nl
6534 AM W: gvanleeuwe-natuursteen.nl
Nijmegen T: 024 3774 776

Onze eigen
H3 Eenheid-app
is er!



- Doneer via de app tijdens de collecte
- Het laatste nieuws uit de parochie
- Het vieringenrooster altijd bij de hand
- Maak zelf een groep aan, bijvoorbeeld voor je koor
- Toegang tot podcasts
- Ook via web.donkeymobile.com toegankelijk

Zoek de app in de store
op de naam van onze kerk
of gebruik de QR-code



lelie  elektro service

Verwarming
Ventilatie
Duurzame installaties
Airconditioning
Loodgieterswerk
Elektra
Service & onderhoud

Graafseweg 35
6603 CA Wijchen

T: 024 - 64 12 488

E: info@lelieinstallateurs.nl

I: <https://lelieinstallateurs.nl>

Nieuws en info

– Parochiedag op 31 mei

De eerste zondag na Pinksteren vieren wij het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, ook wel Drievuldigheidszondag genoemd. Op deze bijzondere dag gedenken wij dat God zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het is inmiddels een mooie traditie geworden om op deze dag onze Parochiedag te vieren. Dat doen we dit jaar op zondag 31 mei in de Groenestraatkerk. De eucharistieviering begint om 10.30 uur (dus niet om 10.00 uur, zoals gebruikelijk in de Groenestraatkerk). Alle koorleden worden uitgenodigd om mee te zingen.

Na de mis worden er Parochiespelden uitgereikt.

In de vorige Drieklank stond een uitnodiging om hapjes uit verschillende culturen te maken en mee te brengen. Helaas zijn hier geen reacties op gekomen. We gaan daarom voor broodjes, koffie en thee. Daarna is er tijd om samen een glaasje te drinken.

Wilt u helpen bij het klaarmaken van de broodjes en serveren van de koffie en thee? Laat het ons dan weten via het parochiecentrum of mail Mathilda Struik (m.struik@gmail.com).

Samen maken we er een feestelijke, kleurrijke en hopelijk droge Parochiedag van!



Een eerdere editie van de parochiedag. Foto: archief



Viering in de kapel van Malderburch.

– Tijdelijk afscheid van de kerk in Malden

Met een speciale viering is zaterdag 28 februari tijdelijk afscheid genomen van de Heilige Antonius Abtkerk van Malden. De kerk wordt grondig verbouwd, en tot die tijd worden de vieringen op zaterdag gehouden in de kapel van zorgcentrum Malderburch. De H. Antonius Abtkerk is daarom formeel aan de eredienst onttrokken.

Pastoor Sacha Steijaert, kapelaan Christopher Ndala en locatiepastor Els Geelen gingen samen voor in de speciale mis. De Schola Cantorum Karolus Magnus onder leiding van Stan Hollaardt zorgde voor de muzikale invulling van de viering.

“Aan het eind van de viering zijn liturgische voorwerpen in processie de kerk uitgedragen en naar de kapel van Malderburch gebracht”, zegt Els Geelen. “Een bijzondere gebeurtenis voor Malden. Als de verbouwing gereed is, wordt de nieuwe kerk weer gewijd voor de eredienst.”

Inmiddels weten veel parochianen de kapel in Malderburch te vinden. De vieringen, iedere zaterdagavond om 19.00 uur, worden druk bezocht.

– Vormelingen schrijven persoonlijk gebed

In de Ontmoetingskerk zijn vier jongeren en twee volwassenen zich aan het voorbereiden op het vormsel. Bisschop De Korte komt hen op zaterdag 20 juni om 18.30 uur vormen. Iedere voorbereiding begint met een persoonlijk gebed van dank, om troost, inspiratie of met een prangende vraag. Er zijn al heel wat gebeden geschreven!

Fijn als u Anna, Shania, Mara, Femm, Stefanie en Prajith komt feliciteren met hun keuze om te leven in het voetspoor van Jezus!



Briefjes met persoonlijke gebeden.

– 21 kinderen doen hun Eerste Communie

In de Ontmoetingskerk doen tien kinderen op zondag 17 mei om 11.00 uur hun Eerste Heilige Communie. De afgelopen maanden hebben zij zich hierop voorbereid, met hulp van hun ouders, onder andere bij een speelse verwerking van een Bijbellesing.

Wij feliciteren Ryan, Jason, Thomas, Julia, Daria, Jennerly, Janne, Lasse, Izic en Lillith van harte en wensen hun een mooie viering toe.

In de Groenestraatkerk doen elf kinderen op zondag 7 juni om 10.00 uur hun Eerste Heilige Communie. Ook zij hebben zich de afgelopen tijd voorbereid, tijdens bijeenkomsten op zondagen met familievieringen. Ouders kregen daarbij catechese van de pastoor.

Wij feliciteren Annelot, Chloë, Gabriel, Elana, Jimmy, Lynn, Nora, Seb, Tim, Valerie en Vayana van harte en wensen ook hun een mooie dag toe.

– Herdenking bij boog in Ontmoetingstuin

In de tuin naast de Ontmoetingskerk kunnen bezoekers een herinneringsplaatje laten plaatsen voor dierbare overledenen.

Tijdens de Open Tuinendag Nijmegen op 13 juni vindt bij de herinneringsboog een herdenking plaats. Na een korte samenkomst met gedichten, muziek en het noemen van de namen, worden buiten bloemen gelegd. Na afloop is er koffie en kun je samen herinneringen delen.



Iedereen die op deze manier een dierbare wil gedenken, is van harte welkom.

Een herinneringsplaatje aanvragen voor de altijd vrij toegankelijke tuin kan via secretariaat@ontmoetingskerk.net. De kosten bedragen €70. Aanvragers ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de herdenking.

– Nu ook 1-op-1 chatten in parochie-app

Ook zo klaar met social media en de macht van de Big Tech-bedrijven? In de parochie-app kun je nu ook met andere parochianen chatten, dus 1-op-1 berichten sturen.

Een berichtje om te laten weten dat je meeleeft, iemand bemoedigen, of iemand een mooie foto of de notulen van de laatste vergadering sturen ... het kan allemaal door de nieuwe functie. Je hebt dus geen Whatsapp meer nodig.

Gesprekken zijn privé: geen super-user, pastoraal beheerder of medewerker van Donkey Mobile (de ontwikkelaar van de app) kan meelesen in deze gesprekken.

Data zijn geen verdienmodel zoals bij Meta of Google, maar hier draait het om echt contact.

Voor meer info: donkeymobile.app/donkey-chat





– Parochianen koninklijk onderscheiden

Drie parochianen ontvingen 24 april een lintje. Zo werd Ruud de Quay benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, mede voor zijn werk voor de parochie. De Quay zit al 8 jaar in het parochiebestuur.

Ook Henk Voskuilen kreeg een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls van Nijmegen (foto boven). Voskuilen is al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk in Dukenburg.



Liza van Hal-Rutten, al jaren actief bij de Kruispuntkerk, werd ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

– Nepmails in omloop

Onder een verdacht e-mailadres (priestcatholics9@gmail.com) worden er berichten verstuurd aan parochianen. De nepmails doen voorkomen alsof ze afkomstig zijn van pastoor Steijaert, maar dit is niet het geval. Reageer niet op de mails! De pastoor mailt alleen vanaf zijn officiële parochie-accounts: pastoorsteijaert@h3eenheid.nl en pastoorsteijaert@stefanus.nl.

– Kinderkoor Dukenburg stopt



*De wereld is een toverbal,
geen mens weet hoe hij worden zal
maar één ding dat weet iedereen
je kunt het niet alleen*

Dit is één van de vele favoriete kinderliedjes van kinderkoor Dukenburg. Decennialang waren er voldoende kinderen om als koor dit lied te zingen, maar anno 2026 is dat niet meer zo. Na de zomer vertrekt een groot deel van de leden vanwege hun leeftijd, waardoor er te weinig

kinderen overblijven. Ondanks extra inspanningen is er geen zicht op nieuwe leden. Daarom hebben het bestuur van het kinderkoor en het Ontmoetingsberaad met pijn in het hart besloten dat het kinderkoor op 4 juli aanstaande stopt.



... Maar de muziek blijft klinken! Na een waardig afscheid blijven de liedjes, met hun eenvoudige geloofstaal en aanstekelijke melodieën, wat ons betreft klinken. In de familievieringen gaan we ze voortaan samen zingen, met jong en oud. Deze vieringen blijven speels en kindvriendelijk, zoals we gewend zijn. Samen willen we geloof, hoop en liefde blijven vieren en een kerk zijn waar kinderen zich welkom weten. De werkgroep familieviering werkt dit verder uit. Ook hier geldt: je kunt het niet alleen. Heb je een goed idee? Denk en doe mee!

Het afscheid vindt plaats tijdens een viering op zaterdag 4 juli om 18.00 uur, met aansluitend gelegenheid om samen met oud-leden terug te kijken. Op zondag 5 juli om 10.30 uur is er een uitzwaaimoment bij de start van de oecumenische openluchtviering. Daarna sluit het kinderkoor gezamenlijk af met een dagje uit.

"Ik zie de mensen als mijn broeders en zusters"



Kapelaan Christopher Ndala. Foto: Mirjam Verweij-Weima

veertien jaar oud was. Dat heb ik zes jaar gedaan. Lesgeven ligt mij wel."

Wanneer bent u begonnen met uw priesteropleiding?
"Ik ben in 2010 begonnen, in Malawi. In 2011 startte ik met een studie Filosofie. Die duurde drie jaar. Daarna deed ik van 2014 tot 2015 mijn noviciaat in Zambia. Voor stage was ik in Zimbabwe en ook weer in Malawi. In Zimbabwe deed ik twee jaar Theologie, van 2015 tot 2017. Van 2017 tot 2019 was ik voor stage weer in Malawi. En daarna woonde ik van 2019 tot 2021 in Kenia om mijn studie Theologie voort te zetten. In 2020 werd ik diaken. In mei 2021 keerde ik na al mijn rondreizen weer terug naar Malawi en daar vond mijn priesterwijding plaats. Daarna assisteerde ik in een parochie met wel 34 kleine kerkjes! Dat was een drukke tijd. Ik ben nu bijna vijf jaar priester. In februari 2023 ben ik naar Nederland gegaan; eerst naar Gennep, toen naar Berg en Dal, daarna Eindhoven en weer terug naar Berg en Dal. Daar woon ik nu in de Gemeente van de Congregatie van de Heilige Geest."

Hoe beleven de mensen in Malawi hun geloof?
"De kerken zijn altijd druk bezocht en er is ook veel jeugd. En regelmatig de sacramenten van doop, communie, huwelijk en natuurlijk ook uitvaarten."

Sinds 1 februari is pater Christopher Ndala van de Congregatie van de Heilige Geest kapelaan in onze parochie. Laura de Schepper sprak met hem over zijn levensweg en zijn komst naar Nederland.

Kapelaan Ndala, u komt uit Malawi. Uit welk district? En komt u uit een groot gezin?

"Ik kom uit het zuiden van Malawi, uit het district Chiradzulu. Ik ben opgegroeid in een gezin van vier jongens; daarin ben ik de tweede zoon."

Wanneer kwam uw interesse voor het priesterschap?
"Die interesse kwam al heel jong, zo rond mijn achtste jaar. Mijn oom is priester en wij woonden dicht bij de kerk. Ik had altijd veel contact met de priesters. Ik begon al jong als misdienaar, stuurde de jeugd aan en gaf al catechese toen ik

Een groot verschil met Nederland, maar het lijkt erop dat de jeugd hier weer wat meer de kerk bezoekt.”

Het was vast niet gemakkelijk om hier gewend te raken? “Nee, dat was een uitdaging. Het was voor mij zelfs de eerste maal naar Europa. Het klimaat, het eten, de cultuur, de mentaliteit. En niet te vergeten de taal! Ik ben bezig met een studie Nederlands. Als ik de taal beter beheers, wordt de communicatie gemakkelijker. In mijn priesteropleiding is veel aandacht besteed aan het wennen aan al deze omstandigheden. Ik ben God dankbaar dat ik priester heb mogen worden en dat ik de gelegenheid heb mensen van andere culturen te ontmoeten.”

Het is fijn dat u uw preken op papier zet zodat wij ze mee kunnen lezen. Het zou jammer zijn als u zoveel moeite doet en wij het niet of niet helemaal begrijpen.

Gaat u voor in alle kerken van onze parochie en merkt u verschillen in het contact? “Ja, ik ga in alle kerken voor, maar in sommige gemeenschappen zijn de mensen niet zo actief met meebidden en is er niet zoveel contact en in andere gemeenschappen wel.”



Mist u uw familie? Gaat u nog wel eens terug naar uw geboorteland? “Ik mis mijn familie in die zin dat ik blij ben als ik ze weer zie, maar ik voel me thuis en ben gelukkig in Nederland. De mensen om mij heen zie ik als mijn broeders en zusters. Een grote familie. Vorig jaar was ik nog in Malawi en dit jaar wil ik er in de vakantie ook heen gaan.”

“Ik heb wat geloof en kerkbezoek betreft goede hoop voor de toekomst. Bijvoorbeeld in de Groenestraatskerk komt steeds meer jeugd. Kerkbezoek is door de jaren heen altijd een golfbeweging geweest. Ik zie de toekomst positief tegemoet.”

– Laura de Schepper



column Jan Bruinsma

Pilaarheiligen in soorten en maten

Overeenkomsten benadrukken of eerder de verschillen? Eenheid in verscheidenheid – alleen al in onze parochie, qua kerkgebouwen, voorgangers en beminde gelovigen ...

De ene mens is meer een “thuisblijver”, de ander is geregeld op weg naar onbekende steden, andere culturen, nieuwe horizonnen. Boeiend om ook die voorkeur voor verschillende invalshoeken terug te vinden bij kloosterordes. De ene orde is meer naar binnen gericht met accent op stilte, gebed en studie, de andere meer naar buiten met accent op samenleving en parochie. Er zijn ordes die bij uitstek op zending/missie gericht zijn, anders dan die van “stabilitas loci” – op de plaats blijven.

De letterlijk hoogste belichaming van op één plek blijven is de pilaarheilige: kluizenaar bij uitstek. Beroemdste *woestijnheilige* is Simeon de Styliet (396–459) uit Syrië. Je zou misschien kunnen denken toppunt van rust op zo'n pilaar, maar onderaan stonden vaak mensen te luisteren naar preken en om goede raad te vragen of hopen op genezing.

Boven op de pilaar was een platform met een reling er omheen met een afdakje, voedsel werd naar boven gebracht. Daniël is niet alleen de naam van de profeet in het Oude Testament maar ook van Simeons opvolger, een *stadsheilige*. Alle lagen van de bevolking zochten Daniël op, tot en met de toenmalige keizer Leo I en diens opvolger Zeno. Om Daniël te spreken moest je wel de ladder op, ook de beide keizers! De pilaarheiligen Simeon en Daniël staan op de heiligenkalender van het oosters en westers christendom. Snakt onze wereld niet naar soortgelijke Simeons en Daniëls?

Vieringen

Datum	Tijd	Kerk	Type	Voorganger(s)	Koor
do 14 mei	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	
<i>Hemelvaart</i>	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Fons Kuster	
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
	11:00 uur	Ontmoetingskerk	E	Pastor J. vd Meer & pater A. de Jong	Samenzangkoor
	12:00 uur	H. Martinuskerk, Katwijk	E	Pastoor Sacha Steijaert	
za 16 mei	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	
	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Jesús Beana Valbuena	Kruispuntkoor
	18:30 uur	Ontmoetingskerk	W	Pastor Joska van der Meer	Aubade
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Kapelaan Ch. Ndala of pastoor S. Steijaert	
zo 17 mei	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Jokolo
	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Jim Schilder	Sacramentskoor
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	
<i>1e Communie</i>	11:00 uur	Ontmoetingskerk	E	Pastor Els Geelen & pater Albert de Jong	Kinderkoor
za 23 mei	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rokhof	
<i>Pinksteren</i>	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Nick Kersten	Lourdeskoor
	18:30 uur	Ontmoetingskerk	E	Pater Fons Kuster & Trees Versteegen	Jongerenkoor
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Kapelaan Christopher Ndala	
zo 24 mei	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Gemengd koor
<i>Pinksteren</i>	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Aloys van Velthoven	
	10:30 uur	Ontmoetingskerk	O	Dominee Slob & pastor Els Geelen	Joy
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rokhof	
ma 25 mei	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	samenzang
<i>Pinksteren</i>	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Jim Schilder	
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
za 30 mei	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
<i>Heilige</i>	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Jesús Beana Valbuena	
<i>Drie-eenheid</i>	18:30 uur	Ontmoetingskerk	W	Pastor Joska van der Meer	Encore
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Kapelaan Christopher Ndala	
zo 31 mei	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Fons Kuster	
<i>Parochiefeest</i>	10:30 uur	Groenestraatkerk	E	Pastoraal team	alle koren
za 6 jun	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
<i>Sacraments-</i>	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Cantor
<i>dag</i>	18:30 uur	Ontmoetingskerk	W	Roland Brans & pastor Joska vd Meer	Aubade
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Pastoor Sacha Steijaert	

overzicht

Datum	Tijd	Kerk	Type	Voorganger(s)	Koor
zo 7 jun <i>1e Communie</i> <i>Sacraments- dag</i>	09:30 uur	Ontmoetingskerk		Pastor Joska van der Meer, <i>peuter/kleuterviering</i>	
	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Pastoor S. Steijaert & diaken H. Welling	Kinderkoor
	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Fons Kuster	
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
	11:00 uur	Ontmoetingskerk	E	Roland Brans & pastor Joska vd Meer	Gregoriaans koor
za 13 jun	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	
	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Jesús Beana Valbuena	
	18:30 uur	Ontmoetingskerk	W	Pastor Els Geelen	Samenzangkoor
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Kapelaan Christopher Ndala	
zo 14 jun	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Gemengd koor
	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Jim Schilder	
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	
	11:00 uur	Ontmoetingskerk	W	Pastor Els Geelen	Mediorenkoor
za 20 jun <i>Vormsel</i>	17:00 uur	Cenakelkerk	W	Pastor Els Geelen	
	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Kruispuntkoor
	18:30 uur	Ontmoetingskerk	E	Mgr. de Korte & pastor Joska vd Meer	Jongerenkoor
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Pastor Els Geelen	
zo 21 jun	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Gelegenheidskoor
	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Aloys van Velthoven	Sacramentskoor
	11:00 uur	Cenakelkerk	W	Pastor Els Geelen	
	11:00 uur	Ontmoetingskerk	W	Pastor Joska van der Meer	Gregoriaans koor
za 27 jun	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	Lourdeskoor
	18:30 uur	Ontmoetingskerk	W	Trees Versteegen & Cobi Voskuilen	Encore
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Kapelaan Christopher Ndala	
zo 28 jun	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	Gemengd koor
	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Fons Kuster	
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
	11:00 uur	Ontmoetingskerk	E	Trees Versteegen & Cobi Voskuilen	Jokolo

E= Eucharistie, W= Woord- en communiedienst, G=Gebedsdienst, O=Oecumenische viering

Vervolg vieringenoverzicht

Datum	Tijd	Kerk	Type	Voorganger(s)	Koor
za 4 jul	17:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	
	17:30 uur	Kruispuntkerk	E	Kapelaan Christopher Ndala	
	18:00 uur	Ontmoetingskerk	W	Pastors Joska vd Meer & Els Geelen	Kinderkoor
	19:00 uur	Kapel Malden	E	Pastoor Sacha Steijaert	
zo 5 jul	10:00 uur	Groenestraatkerk	E	Pastoor Sacha Steijaert	Ernst & van Heumen
	10:00 uur	Sacramentskerk	E	Pater Aloys van Velthoven	
	10:30 uur	Ontmoetingskerk	O	Pastor Els Geelen & dominee Slob	Samenzangkoor
	11:00 uur	Cenakelkerk	E	Priester Herwi Rikhof	

E= Eucharistie, W= Woord- en communiedienst, G=Gebedsdienst, O=Oecumenische viering
Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Aanbidding

Iedere eerste donderdag van de maand is er eucharistische aanbidding in de Groenestraatkerk, van 19.00-20.00 uur.

Eucharistische aanbidding is een moment van stille aanbidding en gebed voor het Heilig Sacrament, de geconsecreerde Hostie, die aanwezig is in de monstrans. Het is een bijzondere gelegenheid om in stilte en rust de aanwezigheid van Jezus Christus te ervaren en te verdiepen in het geloof.



Kapel Malden

Vanaf zaterdag 7 maart vinden de vieringen in Malden plaats in de kapel van Zorgcentrum 'De Malderburch'. De viering begint om 19.00 uur.

De kapel is bereikbaar via een zij-ingang aan de Malderburchstraat, dus niet via de hoofdingang. Bij binnenkomst via de zij-ingang gaan bezoekers rechtsaf de gang in en vervolgens de eerste gang rechtsaf. Hier bevindt zich de ingang van de kapel. De komende tijd zal een vrijwilliger bezoekers verwelkomen en begeleiden naar de kapel.

Doordeweeks

maandag

9:00 Groenestraatkerk
9:30 Sacramentskerk

woensdag

9:00 Ontmoetingskerk
9:30 Sacramentskerk

dinsdag

9:00 Cenakelkerk
9:00 Kruispuntkerk
9:30 Sacramentskerk

donderdag

9:30 Sacramentskerk

vrijdag

9:00 Cenakelkerk
9:00 Groenestraatkerk

Maria en echte inspiratie

Onlangs, op 25 maart, werd ik verrast door de evangelielezing: het verhaal uit Lucas over de aankondiging aan Maria dat zij de moeder van Jezus zal worden. Die lezing was op zichzelf niet vreemd, want op 25 maart – precies negen maanden vóór Kerstmis – wordt het feest van Maria Boodschap gevierd. Het kan echter verwarrend zijn dat dit verhaal ook op andere momenten in het kerkelijk jaar klinkt, waardoor het los kan komen te staan van zijn oorspronkelijke plek in de kalender. Dat geldt ook voor andere Mariafeesten, zoals de Onbevleete Ontvangenis op 9 december, dat niet over Jezus' geboorte gaat, maar over die van Maria zelf. Zo lopen verschillende Maria-thema's en feestdagen gemakkelijk door elkaar, terwijl ze in de liturgie elk hun eigen betekenis en plaats hebben.



Het verhaal over de aankondiging aan Maria is door veel kunstenaars uitgebeeld. Iedereen heeft wel eens een schilderij gezien van een verbaasde en geschrokken maar aandachtige en ontvankelijke Maria die niet weet wat haar overkomt; ze moet zich de boodschap nog eigen maken en langzamerhand de betekenis ontdekken van wat ze te horen heeft gekregen. Ik moest aan die afbeeldingen denken toen ik nadacht over inspiratie. Ik erger me aan de manier waarop de term 'inspiratie' wordt gebruikt voor van alles en nog wat. Supermarkten verspreiden folders met 'inspiratie voor de feestdagen', een boek over wandelen staat volgens de kaft 'vol met inspiratie', vliegtuigmaatschappijen suggereren dat je je moet 'laten inspireren door magische bestemmingen' en allerlei organisaties bieden trainingen en coachingstrajecten aan die tegen betaling 'inspiratie' zouden geven. Inspiratie betekent daar niet veel meer dan een suggestie voor mogelijke antwoorden op wat je al zoekt of verlangt. Je zult niet gauw schrikken van wat je wordt voorghouden. Heeft het nog iets te maken met

wat 'echte' inspiratie is, met wat in die houding van Maria zo mooi zichtbaar wordt?

Ervaringen van echte inspiratie laten volgens mij steeds twee verschillende maar bij elkaar horende aspecten zien, het ene 'passief', het andere 'actief'. Inspiratie is enerzijds iets wat je overkomt, maar anderzijds iets waarmee je zelf aan de slag moet. Die twee aspecten komen al terug in de dubbele betekenis van het woord: het betekent zowel 'inblazing' als 'inademing'. Enerzijds word je door een inspirerende ervaring overvallen of verrast, anderzijds laat zo'n ervaring je niet los maar daagt ze je uit, roept ze je op om er zelf iets mee te doen. Kunstenaars kennen die dubbele ervaring misschien wel het sterkst: ze krijgen inspiratie, maar maken daar zelf iets van. Als ze geen inspiratie hebben gekregen, helpt al hun eigen gezwoeg niet, maar als ze niet bereid

zijn zelf te zwoegen, dooft de inspiratie uit en draagt ze geen vrucht. Inspiratie begint dus met iets dat niet van onszelf komt, maar kan vervolgens niet zonder ons en onze eigen interpretatie en bewerking ervan. Dit kan van belang zijn voor de actuele discussie over zinverlies en zingeving. 'Zingeving' is eigenlijk een problematisch woord. We geven geen zin of betekenis, maar vinden zin in wat we meemaken. We reageren op een zin of betekenis die we eerst hebben waargenomen. We interpreteren wat we horen, geven gehoor aan wat ons te verstaan wordt gegeven. Als we ons zelf de zin zouden moeten geven die voor ons het leven zinvol maakt, zouden we moeten doen wat baron Von Münchhausen beweerde te hebben gedaan: volgens zijn verhaal had hij zichzelf aan zijn eigen haren uit een moeras getrokken. Maar hij was een fantast. Onze activiteit is een antwoord op een boodschap die we ontvangen – ook al is dat niet steeds van een engel.

– Paul van Tongeren

5 vragen

Maria wordt ‘vol van genade’ genoemd. Een krachtige en wijze vrouw die aanwezig was bij de sleutelmomenten in Jezus’ leven. Zij is omkranst met een keur aan eretitels.

1 Waar vind je Maria’s erenamen?

De Maria-litanie, die stamt uit de 16e eeuw, vormt een ware schatkamer van eretitels voor Maria. Een litanie is een lof- of smeekebed waarin de voorganger telkens een aanroeping uitspreekt, waarna de aanwezigen antwoorden met *‘Bid voor ons’*. Twee voorbeelden van zulke aanroepingen: *‘Moeder van mededogen’* / *‘Heil van de zieken’*. Door de snelle afwisseling van aanroep en respons ontstaat een ritmische cadans die je gemakkelijk meeneemt, zelfs wanneer je niet precies begrijpt wat er gezegd wordt. In de veelheid aan titels keren steeds dezelfde thema’s terug: Maria als moeder, maagd, troosteres en koningin. Daarnaast is er beeldspraak, zoals *‘Mystieke roos’*, *‘Morgenster’* en *‘Zetel van wijsheid’*.

2 Maria: Moeder van God?

In talloze afbeeldingen zien we Maria liefdevol haar kind Jezus dragen. Als moeder van een Zoon – met een goddelijke en menselijke natuur – wordt Zij daarom de *‘Moeder van God’* genoemd. De oosters-orthodoxe traditie duidt Maria aan als *‘Theotokos’*, letterlijk: *Goddragter*. Deze titel benadrukt dat zij degene is die Gods Zoon ter wereld heeft gebracht. Maria is nauw betrokken bij het leven van Jezus. Soms begreep zij Hem niet, maar zij bleef steeds in Hem geloven. Ze wordt daarom ook wel de *‘Eerst Gelovige’* genoemd. Haar moederschap strekt zich ook uit naar gewone gelovigen. Zij zien in haar een moederlijke aanwezigheid en een bron van troost. Een titel als *‘Moeder van goede raad’* drukt dat uit. Zou je mogen zeggen dat Maria het vrouwelijk gezicht van God symboliseert?

3

Maria: Sterre der Zee?

De titel *'Sterre der Zee'* komt voort uit een eeuwenoude devotie van gelovigen. Al generaties lang zien mensen Maria als een leidende ster die hen naar Christus wijst. Daarnaast wordt zij beschouwd als beschermster op zee en als geestelijke gids in moeilijke tijden.

Een bekend Marialied uit het begin van de twintigste eeuw roept Maria aan om ons te beschermen bij noodweer of storm in het leven: *"O Sterre der Zee, geleid ons door het leven. O Sterre der Zee!"* De melodie ligt gemakkelijk in het gehoor, waardoor het uitnodigt tot meezingen. Tijdens het lof werd dit lied vaak gezongen.

In Maastricht staat in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek een vijftiende-eeuws beeld dat Maria als de Sterre der Zee voorstelt. Het is een genadebeeld: een beeld dat gelovigen bezoeken om te bidden voor genezing, troost of hulp in moeilijke tijden. Enkele keren per jaar wordt het beeld in processie meegedragen. Om de zeven jaar gebeurt dit tijdens de zogenaamde Heiligdomsvaart.

4

Zijn er ook nieuwe aanduidingen?

Ook in onze tijd, met haar eigen noden en uitdagingen, blijft Maria inspireren tot nieuwe titels. Paus Franciscus heeft in 2020 drie nieuwe namen toegevoegd aan de eerdergenoemde Maria-litanie: *'Moeder van de Barmhartigheid'*, *'Moeder van de Hoop'* en *'Troost van de Migranten'*. Vooral die laatste titel is actueler dan ooit. Wereldwijd zijn talloze mensen op de vlucht; deze benaming erkent hun lijden en roept op tot solidariteit.

Het Tweede Vaticaans Concilie benadrukte eerder dat Maria niet boven de Kerk staat, maar dat zij haar meest voorbeeldige lid is. Daarom wordt zij ook wel de *'Moeder van de gelovigen'* genoemd. Rome maakt echter bezwaar tegen de aanduiding *'Medeverlosseres'*, omdat deze afbreuk doet aan de unieke verlossende rol van Christus.

5

Wat is Maria's eigen lofzang?

Maria hief spontaan een lofzang aan toen haar werd aangekondigd dat zij een zoon zou baren. Dat lied is later bekend geworden als het Magnificat. In haar woorden klinkt: *"Mijn ziel verheerlijkt de Heer."* Maria prijst God omdat Hij haar in haar nederigheid heeft gezien, grote dingen aan haar heeft gedaan en trouw blijft aan Zijn beloften. Daarnaast looft zij God omdat Hij machtigen van hun troon stoot en nederigen verheft, hongerigen voedt en rijken met lege handen wegstuurt. Daarmee grijpt zij terug op teksten uit het Oude Testament.

– Hans van Gennip



In het begin was het Woord ...
(Joh. 1:1)

Woorden die blijven spreken

'Six seven' was in 2025 de populairste uitdrukking onder jongeren. Woorden komen en gaan. Geldt dat ook voor begrippen in kerk en geloof? Veel heilige termen zijn echter al eeuwenoud. De uitdaging blijft om oude woorden nieuw leven in te blazen door ze te verbinden met ervaringen van mensen, van toen én nu.

Binnen de godsdienst zijn er talloze uitdrukkingen. Je kunt er met gemak een woordenboek mee vullen. Bijvoorbeeld met namen van voorwerpen die gebruikt worden in de eredienst, bij rituelen of het toedienen van sacramenten. Denk aan wierrookvat, godslamp, monstrans. Daarnaast zijn er

begrippen die onmisbaar zijn wanneer we proberen het onnoembare te duiden, zoals genade, Eucharistie, ziel of Heilige Drie-eenheid. De Vlaamse taal gebruikt in het laatste geval het prachtige woord Drievuldigheid. We beschikken ook over uitdrukkingen die betrekking hebben op de religieuze beleving, zoals vertrouwen, hoop, mystiek, verbondenheid en gemeenschap.

Sommige woorden zijn typisch katholiek, zoals Zalig Kerstmis, Mariadevotie, Heilig Hart, Heilig Oliesel, hoogmis of misdienaar. Andere termen komen uit de Bijbel: verbond, offer, zonde, verlossing, zalving, vergeving, parabel of verrijzenis.

Allemaal woorden uit onze rijke traditie. Mensen hebben taal nodig om zich uit te drukken. Juist wanneer het gaat om wat de alledaagse werkelijkheid

overstijgt, kunnen we niet sprakeloos blijven, maar tasten we naar woorden. Veel begrippen uit de godsdienst lijken te blijven bestaan omdat ze aansluiten bij dieperliggende lagen van de werkelijkheid.

Uit de tijd

Sommige oude woorden dreigen echter in vergetelheid te raken. De Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts noemt er in haar boek *Van ver gekomen* een aantal, zoals kuisheid, barmhartigheid, erbarmen, penitentie. En wat dacht u van kazuifel, albe, ciborie, monstrans, aflat, versterving? Haar lijstje is moeiteloos uit te breiden. Ze wijst erop dat hun dreigende verdwijning verlies betekent, omdat we dan de taal missen om iets wezenlijks uit te drukken.

Het verouderen en verdwijnen van woorden is een verschijnsel dat zich op meer gebieden manifesteert. Het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden in de Nederlandse taal neemt deze vergeten woorden onder zijn hoede. Voorbeelden van zulke algemene woorden zijn: deemster, deugniet, struweel, als de wiedeweerga, heksenketel en verdonkeremanen.

Verbinden

In kerkelijke teksten en liederen wemelt het van de woorden die op het eerste gehoor hun diepgang niet meteen prijsgeven. Soms klinken ze bijna als bezweringsformules; soms zing je regels waarvan je je afvraagt wat ze eigenlijk betekenen. Poëtisch en los taalgebruik kan prachtig zijn, maar het is jammer wanneer de rijkdom van wezenlijke begrippen onderbelicht blijft. Hoe voorkomen we dat religieuze termen hun betekenis verliezen?

Je kunt geloven vanuit verschillende invalshoeken. Voor sommigen is geloven vooral een zaak van weten over God en godsdienst ('Hoofd'). Dit is het terrein van de geloofsbelijdenis en het intellectueel doordenken van de theologie. Veel inhoudelijke geloofstermen stammen uit oude denkkaders. Ze kunnen bij de tijd gebracht worden door de uitleg van hun achtergronden en door raakvlakken te tonen met moderne denkwijzen. Duidelijk is dat er nu andere ideeën leven over bijvoorbeeld relaties, macht of duurzaamheid.

Daarnaast is geloven voor veel mensen een kwestie van beleving ('Hart'). Gevoel, beelden en rituelen zijn daarbij pogingen om in contact te komen met het goddelijke. In die zoektocht bemiddelt taal tussen wat iemand ervaart en wat hij of zij gelooft. Zoals gezegd zijn veel religieuze begrippen ontstaan toen mensen op andere manieren dachten en voelden dan in onze eeuw. Anders, maar niet helemaal. In de kern blijft de menselijke conditie hetzelfde; leven is nog altijd een zaak van vallen en opstaan. Als woorden uit de godsdienst de tand des tijds doorstaan, dan hebben ze raakvlakken met bestaanservaringen die we ook nu nog delen met onze voorouders. Oerervaringen zoals verlangen, rouw, schuld, hoop, vertrouwen. Het is daarom belangrijk deze gezamenlijke wortels steeds opnieuw zichtbaar te maken.

Tegelijkertijd wordt ons levensgevoel gevormd door eigentijdse elementen. We uiten onze emoties anders dan vroeger en geven op nieuwe manieren vorm aan relaties, autonomie en identiteit. Door woorden met een religieuze strekking te verbinden met zowel tijdloze als tijdgebonden menselijke ervaringen kunnen ze hun zeggingskracht behouden. Preken en overwegingen bieden bij uitstek gelegenheid om die bruggen te slaan en oude woorden weer te laten fonkelen.

Pogingen

Er zijn natuurlijk legio voorbeelden te noemen van termen die een opfrisbeurt verdienen. Betekenisvolle woorden die mij zelf inspireren, zijn: genade, verlossing, vertrouwen, hoop, ommekeer, het Lam Gods.

In haar boek probeert Hemmerechts om enkele godsdienstige begrippen die dreigen te vergaan, te omschrijven in hedendaagse taal om ze zo weer betekenis te geven. We halen enkele voorbeelden aan. 'Zonde' is volgens haar "een breuk in de relatie met God, iets doen waardoor je het goddelijke in jou vervreemdt, waardoor je het niet meer voelt, je niet meer beschermd, verloren voelt of waant". 'Hoop' vindt zij verwant aan wat men tegenwoordig 'veerkracht' noemt en 'barmhartigheid' raakt aan wat 'empathie' heet. Wel aarzelt ze om de zeven werken van barmhartigheid de zeven werken van empathie te noemen. Ook voor Hemmerechts is geloven vooral een kwestie van beleving. Vertrouwen dat je opgevangen wordt, van overgave, weerstand opgeven. Ze spreekt dan ook over gelovigen als degenen die vertrouwen: de 'vertrouwenden'.

De taal van de traditie krijg je aangereikt, maar iedere tijd moet die traditie opnieuw tot leven wekken. De diepte en gelaagdheid van de overgeleverde woorden aanvoelen, blijft een levenslange ontdekkingsstocht.

– Hans van Gennip

De natuur als troost!



column Laura de Schepper

Al wandelend in de Groesbeekse bossen, de Hatertse Vennen of op de Mookerhei ontdek ik hoe de natuur troost biedt, rust en ruimte! Ruimte om te ademen, letterlijk, en ruimte in je hoofd. Dat hoofd dat zo vol zit met wat je allemaal nog moet doen, wat er allemaal gebeurt om je heen. De wereld in brand, geweld alom en overall wanhopige mensen. Het is niet om aan te zien en te horen. Ik onttrek me allerminst aan de realiteit, maar af en toe moet ik wat afstand nemen; puur om even adem te halen, om bij te tanken. In de stilte van deze prachtige natuur zie je dat het leven ondanks alles doorgaat. Het prille jonge groen, de bloesem die open bloeit. Huppelende koeien in de wei, nestelende vogels, rondfladderende vlinders, bezige bijen op zoek naar nectar. Je hoeft niet eens zo ver te gaan om het nieuwe leven te zien. De prunussen en platanen in je eigen straat, de prachtige magnolia's. En je leest over mooie initiatieven; hoe mensen elkaar helpen, samen leven in een leefgemeenschap om het leven voor ieder wat gezelliger en draaglijk te maken. Dat zou je iedereen toewensen! Een leven dat draaglijk is, de moeite waard. Gezien en gehoord worden, geliefd zijn.

Nog niet zo lang geleden was het Pasen; Jezus stond op uit de dood. Nieuw leven. "Zie ik maak alles nieuw." Hoop en troost in bange dagen. Mooie woorden die vooral in daden moeten worden omgezet. Paus Leo verwoordde het zo: "Verantwoordelijkheid nemen is de zekere weg naar vrede. Je eigen fouten erkennen, opkomen voor de zwakken, dan zal de wereld er anders uit gaan zien." Dat wens ik iedereen toe; hoop voor de toekomst in een wereld die voor eenieder leefbaarder zal zijn. Dat het goede het kwade mag overwinnen.

Lezingenrooster

- | | |
|--|--|
| 14 mei
Hemelvaart
Handelingen 1,1-11
Efeziërs 1,17-23
Matteüs 28,16-20 | 21 juni
12e zondag door
het jaar
Jeremia 20,10-13
Romeinen 5,12-15
Matteüs 10,26-33 |
| 17 mei
7e zondag van
Pasen
Handelingen 1,12-14
1 Petrus 4,12-16
Johannes 17,1-11a | 28 juni
13e zondag door
het jaar
2 Koningen
4,8-11.14-16a
Romeinen
6,3-4.8-11
Matteüs 10,37-42 |
| 24 mei
Pinksteren
Handelingen 2,1-11
1 Korintiërs
12,3b-7.12-13
Johannes 20,19-23 | 5 juli
14e zondag door
het jaar
Zacharias 9,9-10
Romeinen 8,9.11-13
Matteüs 11,25-30 |
| ma 25 mei
H. Maria, Moeder
van de Kerk
Genesis 3,9-15.20
Johannes 19,25-34 | 12 juli
15e zondag door
het jaar
Jesaja 55,10-11
Romeinen 8,18-23
Matteüs 13,1-23
of 13,1-9 |
| 31 mei
H. Drie-eenheid
Parochiedag
Exodus 34,4b-6.8-9
Daniël 3
2 Korintiërs 13,11-13
Johannes 3,16-18 | |
| 7 juni
Sacramentsdag
Deuteronomium
8,2-3.14b-16a
1 Korintiërs 10,16-17
Johannes 6,51-58 | |
| 14 juni
11e zondag door
het jaar
Exodus 19,2-6a
Romeinen 5,6-11
Matteüs 9,36 - 10,8 | |

Agenda

Kinderactiviteiten in Ontmoetingskerk

De volgende peuter/kleuterviering in de Ontmoetingskerk is op zondag 7 juni van 9.30 tot 10.30 uur. Ouders o.l.v. pastor Joska vd Meer verzorgen een speelse viering met liedjes, een interactief bijbelverhaal, knutselen, samen drinken en gebed. Thema: God zorgt goed voor mij. Alle kinderen van 2 tot 6 jaar zijn welkom.

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar is er op vrijdag 12 juni een filmavond in de Kelder met De wonderwinkel van Mr. Magorium. Inclusief eten en drinken. Tijd: 17.00–19.00 uur. Kosten: 2 euro per kind. Graag vooraf aanmelden via het secretariaat.



Verzorg jij deze zomer een verrassende lunch?

Ook dit jaar biedt de Ontmoetingskerk elke vrijdag een gezellig terras aan in de zomervakantie. We hopen weer lunches uit diverse landen te krijgen en meer te weten te komen over het land waar de kok een band mee heeft. Wil je iets maken voor de lunch? Meld je dan aan via e.geelen@h3eenheid.nl. Onkosten worden vergoed. We starten met koffie/thee voor de kerk om 10.00 uur. De lunch nuttigen we in de tuin achter de kerk, bij regen binnen. Data: 17 en 31 juli, 7, 14 en 21 augustus.



Filmavond Brakkenstein: Dead Poets Society

Op donderdag 28 mei is er weer een filmavond in de tuinzaal van Klooster Brakkenstein. Aanvang 19.00 uur. Koffie/thee staan klaar en er wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd. De Oscarwinnende film "Dead Poets Society" gaat over de komst van een nieuwe docent op een kostschool. Hij daagt zijn leerlingen uit om vrijdenkers te worden en zich niet de mening van hun docenten of ouders te laten opleggen. Dan ontwikkelt zich een drama...



Leerhuis in de Cenakelkerk

In mei en juni worden in het Leerhuis eerst een aantal psalmen gelezen en daarna een aantal teksten uit de Openbaring van Johannes. De bijeenkomsten zijn weer op donderdag (14.00–16.00 uur en 20.00–22.00 uur). Data en teksten:

Psalmen: 21 mei, ps 73; 28 mei, ps 104; 4 juni, ps 139; 11 juni, ps 23.

Openbaring: 25 juni, 1, 1-20; 2 juli, 12, 1-12; 9 juli, 21,1-27; 16 juli, 22, 1-21.



Klaasmarktinzameling start weer

De Klaasmarkt zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 31 oktober. Als er natuurlijk weer voldoende spullen zijn binnengekomen voor de verkoop! U kunt uw goede en schone tweedehandsgoederen inleveren in de Ontmoetingskerk op zaterdag 6 juni tussen 10 en 12 uur. Grote meubels kunnen we helaas niet inzamelen.

Meer info en vragen: klaasmarktdukenburg@gmail.com



Iets voor de agenda? Stuur het in via h3eenheid.nl/activiteit-insturen. Uiterlijk voor 12 juni. De redactie mag inkorten of weigeren.

Barbara Weiler



Barbara Weiler is parochiaan van de Cenakelkerk, lector en begeleidt daar de vormelingengroep. “In gesprek met de jongeren word ik zelf ook weer wijzer. Hoe ze geloofszaken bespreken met soms mooie mystieke inzichten is bijzonder om mee te maken.” Wat er ook gebeurt, het Godsvertrouwen is groot bij Barbara en dat wenst ze iedereen en vooral de jongeren van deze tijd van harte toe.

Barbara Weiler is de tweede van vijf kinderen. Haar vader was in zijn jonge jaren pater Jezuiet, en de sfeer en opvoeding in het gezin was doorweven van de Michaëlschool bij de broeders van de orde van de Sacramentijnen in Brakkenstein. Daarna ging ze naar het Canisiuscollege en kerkte het gezin in de Studentenkerk, waar alle bijzondere voorgangers uit de jaren '70 en '80 te vinden waren. Ze studeerde aan een katholieke vrouwenuniversiteit in de Verenigde Staten, waar ze elke dag naar de kerk ging en meedeed met de Ministry of Dance, Word en Music.

Als psycho(geronto)loog werd ze “opgeleid voor de werkeloosheid”, maar ze vond haar weg door tv-programma's te maken, o.a. voor verstandelijk gehandicapten en ouderen voor Teleac. Ze werd redacteur bij de KRO-televisie en na een screentest mocht ze samen met Ad Langebent het programma Kruispunt presenteren. Haar man werkte bij Organon en werd gevraagd om in het buitenland te gaan werken. Ze trokken naar Hongarije. En later naar Chili, waar ze zich thuis voelde in hun parochiekerk Los Dominicos in Santiago en bij de sfeer die er daar heerste van de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie, gitaren en muziek op het altaar.

Na haar scheiding kwam ze met haar drie kinderen terug naar Nijmegen. Ze vond haar plek bij pastoor Rabou in de Cenakelkerk, waar ze nu al 15 jaar de

begeleiding van de vormselgroep doet. Het maandelijkse programma duurt 1,5 tot 2 jaar; met een groep begeleiders (o.a. Pastor Herwi Rikhof) ontmoeten de jongeren van 13-15 jaar elkaar met huiswerk rondom een thema op de vrijdagavond. “Je wordt een soort tante voor hen.” Een opdracht voor de vormelingen is ook een geloofsgesprek met iemand te voeren. Dat kan zijn met hun oma, maar ook met de moslim op de hoek. Met een vragenlijst gaan de jongeren op stap; hun verslag van het gesprek lezen ze aan elkaar voor. “Dat gesprek is een geschenk voor het kind, maar ook voor de geïnterviewde.” Het hoogtepunt is een weekend samen op retraite in een klooster. Ook dit jaar gaan ze eind augustus naar de abdij van de trappistenorde Koningshoeve.

Barbara kan zich niet voorstellen om dit soort activiteiten *niet* te doen. “Het past bij mij om iets te mogen *doen*, te mogen bijdragen.” Ze is benieuwd wat er na haar pensionering op haar pad komt. In Minnesota in de Verenigde Staten zong ze in 1980-1981 elke dag bij het gemengde studentenkoor. Ook in Boedapest en Santiago de Chile zong ze in een professioneel koor. De dirigente in Minnesota dankte bij iedere repetitie van de Chamber Singers in gezamenlijk gebed voor de talenten van de koorleden, die ze gingen delen met elkaar en het publiek. Die vanzelfsprekende dankbaarheid neemt Barbara tot op de dag van vandaag met zich mee. Haar grote passie is nu om met haar vaste gitarist (duo Piedra Roja) Latijns-Amerikaanse bevrijdingsliederen te vertolken.

– Carin Hereijgers

op weg gegaan

In onze parochie zijn overleden

- 23 feb – Tiny te Veele-Bertels (80) Sacramentskerk
- 23 feb – Mathijs Hanenkamp (49) Cenakelkerk
- 26 feb – Marcel Slaghekke (93) Groenestraatkerk
- 28 feb – Riet Groenen-Kemps (96) Crematorium
- 2 mrt – Nini Valk-Corradi (90) Crematorium
- 10 mrt – Marie van Melis (85) Sacramentskerk
- 16 mrt – Eugenie Burm (88) Sacramentskerk
- 18 mrt – Han Thijssen (86) Cenakelkerk
- 20 mrt – Paul Nève (92) Cenakelkerk
- 3 apr – Tina van Tienen-Gerrits (86) Groenestraatkerk
- 14 apr – Herman van den Dungen (82) Sacramentskerk
- 17 apr – Albert Claessens (98) Groenestraatkerk
- 18 apr – Henk Klaassen (76) Sacramentskerk
- 18 apr – Riet Heufkens (91) Cenakelkerk
- 20 apr – Adri van Altena (98) Sacramentskerk
- 22 apr – Gisela Bakkeren-Pollerberg (80) Sacramentskerk
- 28 apr – Henk Prudon (88) Groenestraatkerk



De vertrouwde naam in uitvaartzorg

Klopper & Kramer

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom

Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor. In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-Mariënboom aan de Groesbeekseweg bieden wij de mogelijkheid om in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en beslotenheid afscheid te nemen.

Meer dan 100 jaar
familiebedrijf



Groesbeekseweg 424 | Nijmegen |

www.kk.nl

| (024) 323 44 44

Contact



Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; parochiecentrum@h3eenheid.nl; www.h3eenheid.nl

Centrale parochiesecretariaat: 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

Voor dringende zaken: 06-127 239 21

Kerksalans: NL14 RABO 0105 1026 01 **Overige betalingen:** NL62 INGB 0002 8630 23

Pastoraal team

Pastoor Sacha Steijaert, pastoorsteijaert@h3eenheid.nl

Kapelaan Nick Kersten, kapelaan Jesús Baena Valbuena SCJ, kapelaan Christopher Ndala CSSp, diaken Henk Welling (h.welling@h3eenheid.nl), pastor Joska van der Meer (j.vandermeer@h3eenheid.nl), pastor Els Geelen (e.geelen@h3eenheid.nl) en pastor Hans Hamers.

Parochiebestuur

Pastoor Sacha Steijaert (voorzitter), Ruud de Quay (vice-voorzitter), Carla Cobussen (secretaris), Jos Verstegen (penningmeester), Roland Brans, Corry Cox-Otten, Titus Gelsing en Martin Lange. Mail: parochiebestuur@h3eenheid.nl



Cenakelkerk

Pastoor Rabouplein 1, 6564

BP Heilig Landstichting

locatielandstichting@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-322 2165,

ma t/m vr 9.30-12.30 uur.

Kerk open op zo van 14.00 uur

tot 16.30 uur. Iedere 1e zo vd

maand vespers om 17.00 uur.



Groenestraatkerk

Groenestraat 229

6531 HH Nijmegen

locatiegroenestraat@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-355 0451,

ma, di, wo, vr 9.00-12.30 uur.

Mariakapel en kerkhof

dagelijks geopend van

10.00-17.00 uur.



Ontmoetingskerk

Meijhorst 70-33

6537 EP Nijmegen

secretariaat@ontmoetingskerk.net

www.ontmoetingskerk.net

Secretariaat: 024-344 1446,

di t/m vr 9.00-12.00 uur. Kerk

en Mariakapel dan ook open,

in het weekend tijdens de

viering.



Kruispuntkerk

Van Hogendorpstraat 126,

6535 VC Nijmegen

locatiehatert@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-351 0855,

ma en vr van 10.00-12.00 uur.



H. Antonius Abtkerk

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden

locatiemalden@h3eenheid.nl

Secretariaat: 024-358 0476, wo

9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36 30).

Vieringen in kapel Malderburch

(zij-ingang Malderburchstraat).



Sacramentskerk

Heyendaalseweg 300,

6525 SM Nijmegen

sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

www.kerkbrakkenstein.nl

Receptie van het klooster:

024-355 8029