

# Drieklank

Magazine van de parochie **Heilige Drie-eenheid** in Nijmegen

jan/feb 2024



## **Borduren**

Letterlijk en figuurlijk  
verbinden

## **Nieuwjaar**

Maar het liturgisch  
jaar was al begonnen

## **Kalenderboek**

Elke dag een  
interessante gedachte

## Colofon

Drieklank is het magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

Verschijnt 6x per jaar  
Oplage: 8500 exemplaren

Drieklank is gratis voor parochianen.  
Abonnementen/opzeggingen: [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl).  
Wil je Drieklank financieel steunen? Graag! Maak dan een bedrag over op NL62 INGB 0002 8630 23 ovv Drieklank.

Redactie  
zr. Catharina Al, Jan Bruinsma, Brigitte van Dam, Hans van Gennip, Martin Lange, diaken Paul Menting, Laura de Schepper en pastoor Harald Spiertz.

Foto's:  
Angela van der Mast

Website  
Judith Evers

Uitgave  
De Zalige Zalm

Adverteren  
Vraag naar de mogelijkheden: [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl)

Volgende nummer  
De volgende Drieklank verschijnt 13 maart. Kopij graag voor 24 februari via: [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl)  
Maximaal 100 woorden.  
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.



# Inhoud

## Drieklank 13 januari/februari 2024

*coverfoto: Twee vrouwen borduren mee aan de 'Tree of connection', een kunstproject waarbij het draait om verbinding. Zie ook pagina 4-5.  
Foto: Angela van der Mast*

**8**



Geef vandaag voor de kerk van morgen

**10**



Vijf vragen over het liturgisch jaar

**16**



Paul van Tongeren bespreekt twee kalenderboeken

**21**



Op de koffie bij Ineke Keizers

## Verder

- |    |  |    |                        |
|----|--|----|------------------------|
| 3  | Pastoraal woord                                  | 18 | Agenda                 |
| 4  | Samen  | 20 | Column/Lezingenrooster |
| 7  | Nieuws en info                                   | 22 | Op weg gegaan          |
| 12 | Vieringenoverzicht                               | 23 | Contactgegevens        |
| 15 | Het synodale proces gaat verder in onze parochie | 24 | Kids pagina            |



# Pastoraal

# woord

Iedereen zal het wel gedaan hebben. Bij de jaarwisseling niet alleen terugkijken op het afgelopen jaar, maar ook een lijstje maken van de belangrijkste gebeurtenissen in dat jaar. Het is dan altijd interessant wat bovenaan staat.

Voor de een zal dat het overlijden van een dierbare geweest zijn, voor de ander een verhuizing, voor weer een ander het pensioen of een andere baan, voor nog een ander de geboorte van een kind of kleinkind. Persoonlijke zaken, maar misschien ook zaken in onze maatschappij: de onverwachte uitslag van de verkiezingen, de klimaatveranderingen, de oorlogen in Oekraïne en het Heilig Land. Ik heb twee zaken op de eerste plaats gezet, iets persoonlijks - mijn 40-jarig priesterjubileum - en iets kerkelijks - de synode in Rome als onderdeel van het wereldwijde synodale proces. Dat eerste is vanzelfsprekend en voor iedereen wel begrijpelijk: een prachtige warme gebeurtenis vol verrassingen. Dat tweede is waarschijnlijk niet zo vanzelfsprekend, misschien wel voor een pastor, een soort beroepsafwijking, maar het is denk ik meer dan dat.

Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen na te denken over de taak en de toekomst van de kerk. Dat is op zich al opvallend. Hij heeft geen commissie van wijze mannen benoemd die met een rapport moet komen dat vervolgens in een of ander lade verdwijnt, maar heeft ons allen uitgenodigd deel te nemen. Daarom heet het ook 'synodaal' proces: het gaat om een 'samen op weg' gaan. Dat wordt ook duidelijk in het logo, waar je niet alleen ambtsdragers maar ook 'gewone'

mensen op weg ziet. En niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen. Met die oproep sluit de paus aan bij de visie van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) op de kerk. De toenmalige bisschop van Den Bosch, mgr. Bekkers, vatte die visie pakkend samen in 'Gods volk onderweg'.

Het leek alsof die visie vergeten was, alsof het niet meer om het volk van God ging, alsof de verantwoordelijkheid en de waardigheid van ieder gedoopte niet meer telde in onze kerk. Maar op die synode bleek dat die visie niet vergeten was, maar heel inspirerend werkt. Nu wij nog.

— pastor Herwi Rikhof









# Samen

## Verbinding in de wintermaanden

In deze tijd waarin de vrede ver te zoeken is, is het mooi als je kunt werken aan verbinding.

Een Oekraïense en een Nederlandse kunstenaar hebben begonnen samen te borduren aan een grote boom, een 'tree of connection', een verbindingsboom.

Anderen volgden snel. Het mooie is dat iedereen mee kan doen, ervaren handwerksters én beginners. Je hoeft elkaars taal ook niet te verstaan om mee te borduren, ieder voegt een eigen stukje creativiteit toe.

De eerste boom is inmiddels af, maar aan de Maldense boom wordt nog gewerkt. Na twee gezellige borduursessies in december wordt onder andere in de Ontmoetingskerk verder geborduurd op vrijdagmiddag 9 februari van 13.30-16.00 uur. Als je mee wilt doen, ben je van harte welkom.

Wil je aansluiten bij een ander bestaand groepje dat al bezig is aan een borduurwerk, kijk dan in de nieuwsbrief van dit project. Deze kun je aanvragen bij Carola Makveld, via: [carolamakveld@gmail.com](mailto:carolamakveld@gmail.com).

En brengt dit initiatief je op ideeën en wil je zelf graag een borduursessie organiseren op een eigen locatie in Nijmegen, dan kun je terecht bij Dorien van Voorden, via: [info@dorienvanvoorden.nl](mailto:info@dorienvanvoorden.nl).

– pastor Joska van der Meer

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij



G. van  
Leeuwe  
natuursteen

Tarweg 15 E: info@gvanleeuwe-natuursteen.nl

6534 AM W: gvanleeuwe-natuursteen.nl

Nijmegen T: 024 3774 776

Onze eigen  
H3 Eenheid-app  
is er!



- Het laatste nieuws uit de parochie
- Vieringenoverzicht bij de hand
- Kom makkelijk in contact met andere parochianen
- Maak zelf een groep aan voor bijv. je koor
- Geen geld op zak tijdens de collecte? Doneer via de app. Met handig jaaroverzicht van alle giften (voor belastingaangifte)
- Toegang tot podcasts
- Een 'Marktplaats' groep, om spullen een nieuwe bestemming te geven of om hulp te vragen bij klusjes

Zoek de app in de store  
op de naam van onze kerk  
of gebruik de QR-code



# Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

[www.elektroservicenijmegen.nl](http://www.elektroservicenijmegen.nl)



# Nieuws en info



## — Plan Malden loopt vertraging op

De verbouwing van de Heilige Antonius Abtkerk in Malden loopt vertraging op. Er is nader archeologisch onderzoek nodig. Ook is er een discussie tussen projectontwikkelaar Advicus en de gemeente Heumen over de waterberging. Hierdoor is de procedure niet voor 1 januari afgerond en valt het plan onder de nieuwe Omgevingswet.

"Die wet kent ook een korte variant voor het wijzigen van de bestemming. Hiermee kan de vertraging in tijd beperkt zijn," zegt Jeroen van den Adel van Advicus. "Maar er is nog geen ervaring opgedaan met de nieuwe procedures onder de Omgevingswet. Daardoor is het lastig inschatten hoe lang het exact gaat duren." Hij verwacht nu dat het bestemmingsplan halverwege dit jaar ter inzage komt te liggen. Wanneer met de bouw kan worden begonnen, is nog koffiedik kijken.

Het plan van Advicus om het markante kerkgebouw op te delen in drie functies (een kleinere kerkruimte, een binnentuin en appartementen) werd in juli 2022 door het parochiebestuur omarmd. Het bisdom heeft de plannen goedgekeurd. De gevels van de kerk, de toren en de Mariakapel blijven behouden. Advicus bouwt achter de kerk een complex met in totaal 30 appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

## — Speciale bijeenkomst gemeenschap Malden

Ondertussen denken het pastoraal team en de locatieraad na over hoe de kerkruimte eruit moet komen te zien. Ook parochianen worden gevraagd hierover mee te praten. Daarom is er op zondag 28 januari om 10.30 uur een mis in de Antonius Abtkerk, met aansluitend een lezing van Thomas



Foto: Ted van Aanholt

Quartier osb. Hij is onder meer hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn lezing is getiteld: "Wat doet de liturgische ruimte met de kerkbezoeker?"

Graag voor 20 januari aanmelden. Dat kan via [locatiemalden@h3eenheid.nl](mailto:locatiemalden@h3eenheid.nl) of een briefje in de bus van het secretariaat.

## — Verschijningsdata Drieklank 2024

Ook dit jaar zit Drieklank weer zes keer per jaar in je brievenbus of mailbox. Wil je kopij aanleveren, hou dan rekening met onderstaande data:

	verschijnt	deadline kopij
maart/april	13 maart	24 februari
mei/juni	1 mei	12 april
juli/augustus	3 juli	15 juni
sept/oktober	11 sept.	24 augustus
nov/december	13 nov.	26 oktober

## — Wie wil de Wikipedia lemma's updaten?



WIKIPEDIA  
De vrije encyclopedie

Ben je handig in het bewerken van Wikipedia? Voer je graag overleg over andere bijdragen? De redactie zoekt iemand die de informatie over onze parochie en onze kerken correct en up to date maakt. Iets voor jou? Mail dan: [communicatie@h3eenheid.nl](mailto:communicatie@h3eenheid.nl)

Voor veel mensen is de kerk grote betekenis. Of je verdriet hebt of je hebt iets te vieren, de kerk is er voor je. Iedere week zoeken we kracht en inspiratie in bijbelverhalen, het delen van brood en wijn en mooie muziek.

Op zoek naar zingeving? De lange geloofstraditie van de kerk biedt veel inzicht en wijsheid. Samen diepen we die schatten op.



Nu meer mensen financieel of psychisch in de problemen zitten, willen we zorgen voor een rustpunt in alle chaos. De kapel is open om een kaarsje op te steken. U vindt een luisterend oor bij een kopje koffie. We willen dienstbaar zijn aan wat de paus noemt 'de armen en kwetsbaren' en zorg dragen voor de aarde.

Daarom werken we samen met de Voedselbank, komen we op bezoek bij zieken en ouderen en kun je altijd terecht als je hulp nodig hebt.

De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft.



# GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Als geloofsgemeenschappen verspreid in en rond Nijmegen doen we steeds meer dingen samen. We proberen samen naar buiten te treden en geloof, hoop en liefde zichtbaar te maken. We heten mensen ook graag welkom in onze kerken voor een concert, rondleiding, tentoonstelling of een lezing.

Maar, dit kost ook geld. Om te kunnen doen waar de kerk al eeuwenlang voor staat, is uw bijdrage nodig.

De kerk krijgt geen subsidie. Uw bijdrage, klein of groot, is van onschatbare waarde. Namens de geloofsgemeenschap dank daarvoor.





De parochie Heilige Drie-eenheid heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de parochie geen belasting betaalt over uw giften.

Geven kan u ook belastingvoordeel opleveren. Reken het uit op [anbigift.nl/h3eenheid](http://anbigift.nl/h3eenheid).

U kunt een bijdrage geven op de volgende manieren:

- Eenmalig een bedrag overmaken naar de parochie, zie hiervoor de rechterkolom.
- Via maandelijksse incasso.
- Contant. Bij veel parochianen valt een brief met retourenveloppe in de bus.

- Via de website [h3eenheid.nl/doneren](http://h3eenheid.nl/doneren), de parochie-app, of via de QR-code hiernaast.



- Met de toezegging van een vast bedrag voor 5 jaar. Deze toezegging stopt bij overlijden of ontslag. Voordeel van een periodieke gift is dat het bedrag volledig aftrekbaar is van de belasting.
- U kunt de kerk ook opnemen in uw testament. Dat kan op twee manieren: in de vorm van een legaat of door een erfstelling:
  - Een legaat is een vaststaand bedrag of een specifiek voorwerp, zoals een kunstwerk. U kunt in uw testament opnemen dat dit bestemd is voor de parochie.
  - Bij een erfstelling benoemt u de parochie tot (mede)erfgenaam. U laat dan uw nalatenschap (of een deel daarvan) na aan uw parochie.

Hebt u vragen over donaties?

Mail: [penningmeester@h3eenheid.nl](mailto:penningmeester@h3eenheid.nl)

Of bel met het secretariaat: 024-355 3630

## Rekeningnummers

### Parochie algemeen

Parochie algemeen NL62 INGB 0002 8630 23

Parochie centrale rekening actie kerkbalans

NL14 RABO 0105 1026 01

Parochie Diaconie NL13 RABO 0304 8421 09

### Groenestraatkerk

Voor kerkbalans: NL53 INGB 0001 0222 22 t.n.v.

Heilige Drie eenheid Groenestraat Voor overige betalingen zoals misintenties en facturen:

NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie eenheid

### Lourdeskerk

Voor kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99 t.n.v.

Heilige Drie eenheid Lourdes Voor overige betalingen zoals misintenties en facturen:

NL82 INGB 0008 9554 27 t.n.v. Heilige Drie eenheid

### Cenakelkerk

Voor kerkbalans en algemene betalingen:

Bankrekening NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v.

Heilige Drie-eenheid Verrijzenis

### Kruispuntkerk

Voor kerkbalans: NL28 RABO 0119 4005 37 of

NL75 INGB 0000 9296 76 beide t.n.v. Heilige Drie-eenheid Hatert

Voor overige betalingen zoals misintenties en facturen:

NL55 RABO 0119 4012 15 Heilige Drie-eenheid Hatert

### Ontmoetingskerk

Voor kerkbalans en voor overige betalingen zoals misintenties en facturen:

NL43 INGB 0001 4137 00

### H. Antonius Abtkerk Malden

Voor kerkbalans en voor overige betalingen zoals misintenties en facturen:

NL18 RABO 0131 6014 74



*knip uit en  
bewaars!*

# 5 vragen

De officiële kalender loopt van 1 januari tot en met 31 december. Deze jaarordering is door Paus Gregorius XIII in 1582 afgekondigd. Maar naast deze wereldlijke kalender kent de katholieke kerk een eigen jaarindeling: het liturgisch jaar.

## 1 **Waarvoor dient het kerkelijk jaar?**

Het liturgisch of kerkelijk jaar is te beschouwen als een wereldwijd draaiboek voor de vieringen in het weekend. Ook voor de overige dagen in het jaar bevat het precieze aanwijzingen voor de lezingen uit de Bijbel, de gebeden en de rituelen. Voor de te gebruiken kleuren gelden eveneens richtlijnen. Elke kerkdag heeft zo zijn eigen thema en karakter. Schrijver Willem Jan Otten noemt het kerkelijk jaar zelfs een heus kunstwerk en een prozagedicht, waaraan eeuwenlang, tot op de dag van vandaag, is en wordt gewerkt. Alles staat officieel beschreven in het zogeheten Romeinse Missaal.

## 2 **Hoe is de opbouw van het liturgisch jaar?**

Zoals ons gewone kalenderjaar in de pas loopt met de zonnestand, zo kent ook de kerkelijke kalender een centraal punt. Dat is het verhaal van Jezus. Zijn leven en boodschap vormen de rode draad: zijn geboorte, optreden, lijden en opstanding en de komst van de Heilige Geest. De scharniermomenten van het kerkelijk jaar zijn dan ook Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Het liturgisch jaarprogramma getuigt van verlangen, wachten op en doortocht naar het heilsgebeuren.



# 3

## Is er ook een Nieuw- en Oudjaar?

Het kerkelijk jaar start op de eerste zondag van de advent, gevolgd door het feest van Kerstmis met Driekoningen als uitloop. Enkele weken later start de Paaskring: beginnend met aswoensdag en de 40-dagentijd, bekroond door het hoogfeest van Pasen en vijftig dagen later het feest van de Geest: Pinksteren. De perioden buiten de kerst- en paastijd heten: 'De Tijd door het jaar'. Hierin vallen feestdagen als Allerheiligen en Allerzielen. Het kerkelijk oudjaar valt eind november met de viering van Christus Koning.



# 4

## Is het jaar in jaar uit hetzelfde?

Zeker niet. Het leesrooster voor de Schrift kent maar liefst drie soorten jaren. In het A-jaar staat het evangelie van Matteüs centraal, in het B-jaar het verhaal van Marcus en in het C-jaar dat van Lucas. Delen uit het Johannesevangelie zijn over alle jaren verspreid. Op dit moment lezen we volgens het B-jaar, waarin Marcus to the point zijn verhaal vertelt.

Naast afwisseling in schriftlezingen kent elke periode een eigen liturgische kleur. In de advent- en in de 40-dagentijd is paars de kleur, verwijzend naar boete, bezinning en soberheid. In de kerst- en paastijd is staat witte gebedskleding voor voor zuiverheid en geluk. Met Pinksteren is rood de kleur van de Geest. In de lange periode van Pinksteren tot de advent is er groen, de kleur van de hoop.

# 5

## Is het een uitgebalanceerd geheel?

Ja, dat blijkt bijvoorbeeld uit de keuze van de lezingen. Er is meestal een lezing uit het Oude Testament, een brief uit het Nieuwe Testament en als sluitstuk een passage uit het Evangelie. Wie oplettend luistert, hoort dat de gekozen teksten zich tot elkaar verhouden. Ze gaan vaak een dialoog met elkaar aan, ze vullen elkaar aan. In de evangelielezing komt Jezus zelf in beeld. Zijn woorden vervullen wat oudere Bijbelteksten reeds vermoedden.

– Hans van Gennip

# Vieringen

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 20 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	W & C viering	M. de Groot	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	P. Menting & J. van der Meer	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen	
zo 21 jan	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	J. Geelen & P. Menting	Jokolo
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Koor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	Mediorenkoor
	Cenakelkerk	11:00	W & C viering	M. de Groot	Gemengd koor
za 27 jan	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	F. Kuster	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	E. Geelen	Jongeren koor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	
zo 28 jan	Groenestraatkerk	10:00	W & C viering	J. van der Meer	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	cantor
	H. Antonius Abtkerk	10:30	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C familiev.	E. Geelen	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
za 3 feb	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	J. Geelen	Cantorgroep
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	J. van der Meer & R. Brans	Aubadegroep
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz	
zo 4 feb	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & H. Welling	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	W. Halters & R. Brans	Joy
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta
	Cenakelkerk	17:00	Vesperviering	H. Rikhof	Gregoriaans Inst. Nijm.
za 10 feb	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	F. Kuster & E. Geelen	
	Cenakelkerk	17:00	W & C viering	M. de Groot	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	C. Voskuilen & J. van der Meer	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	W & C viering	P. Menting	
zo 11 feb	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	G. Peters & E. Geelen	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	C. Voskuilen & J. van der Meer	Aubadegroep
	Cenakelkerk	11:00	W & C viering	M. de Groot	Gemengd koor
	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	J. Schilder & P. Menting	Gemengd koor
wo 14 feb	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	cantor
	Groenestraatkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting & H. Welling	
	Ontmoetingskerk	19:00	Eucharistie	A. de Jong & E. Geelen	Encore
	Cenakelkerk	19:00	Eucharistie	H. Rikhof	Samenzang



# overzicht

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 17 feb	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	A. de Jong & T. Versteegen	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Schilder	
zo 18 feb	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Klein Verband
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Koor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jong & T. Versteegen	Medioren koor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
di 20 feb	Kruispuntkerk	16:00	Waakt en bidt	H. Welling	
za 24 feb	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	F. Kuster & P. Menting	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	E. Geelen & E. Gerritsen	Encore
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz	
zo 25 feb	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & P. Menting	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	E. Geelen & E. Gerritsen	Jokolo
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta
di 27 feb	Kruispuntkerk	16:00	Waakt en bidt	H. Welling	
za 2 mrt	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	J. Schilder & P. Menting	Cantorgroep
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	I. Keizers & T. van Kraaij	Jongerenkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen	
zo 3 mrt	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	G. Peters & P. Menting	Ceciliakoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	cantors
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	A. de Jong & E. Geelen	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gemengd koor
	Cenakelkerk	17:00	Vesperviering	P. Menting	Gregoriaans Inst. Nijm.
di 5 mrt	Kruispuntkerk	16:00	Waakt en bidt	H. Welling	
za 9 mrt	Kruispuntkerk	16:00	W & C viering	J. van der Meer	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	H. Spiertz & E. Geelen	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	F. Kuster	
zo 10 mrt	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	koor
	Ontmoetingskerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz & E. Geelen	Gregoriaanskoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	G. Peters & J. van der Meer	Gemengd koor
di 12 mrt	Kruispuntkerk	16:00	Waakt en bidt	H. Welling	

# Vieringen vervolg

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 16 mrt	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz	Kruispuntkoor
	Cenakelkerk	17:00	W & C viering	M. de Groot	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	F. Kuster & J. van der Meer	Jongerenkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Schilder	
zo 17 mrt	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Ernst & V. Heumen
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	cantor
	Ontmoetingskerk	11:00	W & C viering	C. Voskuilen & J. van der Meer	Samenzangkoor
	Cenakelkerk	11:00	W & C viering	M. de Groot	Samenzang
di 17 mrt	Kruispuntkerk	16:00	Waakt en bidt	H. Welling	
za 23 mrt	Kruispuntkerk	16:00	Eucharistie	H. Spiertz & H. Welling	T. Ernst & H. v Heumen
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Ontmoetingskerk	18:30	W & C viering	E. Geelen & J. van der Meer	Aubadegroep
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen & P. Menting	
zo 24 mrt	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & H. Welling	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	Ontmoetingsviering	E. Geelen & M. Klijnsma	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta

## Doordeweekse vieringen

Dag	Locatie	Tijd	Viering
maandag	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
dinsdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Kruispuntkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
woensdag	Antonius Abtkerk	09:00	Eucharistie
	Ontmoetingskerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
donderdag	kapel Dominicanen	09:30	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
vrijdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
zaterdag	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie



*Klooster van de Dominicanen in Berg en Dal*

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een Woord en Communieviering gehouden.



# Synodale proces in onze parochie

In oktober was er in Rome een belangrijke synode als onderdeel van een wereldwijd proces dat paus Franciscus een paar jaar geleden gestart is: het synodale proces.



Voor een synodale Kerk  
communio | participatio | missio

Ter voorbereiding van die synode zijn uit alle landen rapporten naar Rome gestuurd. Ook wij hebben vanuit onze parochie daar via het bisdom aan meegewerkt. Na afloop van de synode is een verslag verschenen van de besprekingen, waarin allerlei thema's aan de orde komen. Gelovigen over de hele wereld wordt gevraagd daarop te reageren. Dat willen wij in onze parochie weer doen en wel op twee locaties: de Cenakelkerk en de Ontmoetingskerk in een reeks bijeenkomsten.

We zullen per bijeenkomst twee onderwerpen aan de orde stellen en dat doen volgens de methode die op de synode zo goed gewerkt heeft: niet discussiëren, maar zorgvuldig naar elkaar luisteren met momenten van stilte om echt open te staan voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. Met tussen de twee onderdelen natuurlijk een koffie/thee-pauze. De eerste bijeenkomsten zijn al geweest als dit blad verschijnt (daarom grijs).

Per onderdeel zal een tekst uit het rapport van de synode centraal staan (zie thema's rechts), waarin het grote onderwerp concreet wordt toegespitst op een bepaalde kwestie: bijv. migratie of de taal van de liturgie.

U bent op beide locaties van harte welkom en u kunt per bijeenkomst komen.

– pastor Herwi Rikhof, Joska van der Meer en Els Geelen

Thema 1: wat is synodale kerk? En initiatie sacramenten (doop/vormsel, eucharistie)

Thema 2: armoede (ook geestelijk) en over 'uit elke stam en taal'

Thema 3: oecumene en een luisterende kerk

Thema 4: de positie van leken en de positie van de vrouw

Thema 5: de kerk en de digitale omgeving en de huidige samenleving

## Cenakelkerk (Taborkapel)



Op deze dagen zowel 's middags (van 14.00-16.00 uur) als 's avonds (20.00-22.00 uur).

## Ontmoetingskerk



's Middags van 14.00-15.30 uur...



of 's avonds van 20.00-21.45 uur.



Een icoon van de Heilige Antonius Abt. De kerk in Malden is aan hem gewijd. De Koptische kluizenaar Antonius (ca. 250 – 356/360) wordt in de gehele Kerk vereerd als de vader van het christelijke monnikendom. Hij wordt beschouwd als de eerste abt.

Niet te verwarren met de Heilige Antonius van Padua (1195–1231), aan wie de Groenestraatkerk en de Cenakelkerk zijn gewijd.

# Kalender-rituelen

*Vanaf het begin van de herfst lagen de agenda's en kalenders voor het nieuwe jaar al in boekhandels te koop. Binnenkort zullen de restanten met korting worden aangeboden.*

Er lijkt een steeds groter aanbod van scheurkalenders te zijn, terwijl we ze eigenlijk steeds minder nodig hebben: bijna iedereen heeft immers een mobiele telefoon die tevens kalender en agenda en nog veel meer is. Maar het kan geen kwaad als we ons door het afscheuren van een blaadje elke keer even realiseren dat er weer een nieuwe dag begint. Het is een van die vele kleine rituelen die het dagelijks leven structuur geven. Rituelen zijn belangrijk. In zijn interessante boek over 'Het Rooms-katholicisme,

een ongelooflijke godsdienst' noemt Herman De Dijn de godsdienst 'een reeks van mythen en riten, die het leven van een gemeenschap organiseren' en de katholieke liturgie 'het machtigste kunstwerk ooit gemaakt', een ritueel dat een vol jaar duurt. Een kerkelijk jaar wel te verstaan, dat wel bijna, maar niet helemaal samenvalt met het kalenderjaar.

## Verzameling heiligenlevens

Vorig jaar zijn twee boeken verschenen die het kalender-ritueel voor katholieke en andere christenen nog kunnen verrijken. Het eerste is een prachtige uitgave van een verzameling heiligenlevens uit de dertiende eeuw, de *Legenda aurea* van Jacobus de Voragine,

destijds aartsbisschop van Genua. Ze zijn geordend volgens het kerkelijk jaar en beginnen dus met het feest van de heilige Andreas op 30 november, vlak vóór de eerste zondag van de advent. Vervolgens kan de lezer bijna elke dag weer een nieuwe heilige leren kennen. Op 17 januari bijvoorbeeld, de dag waarop deze nieuwe Drieklank verschijnt, vinden we de levensbeschrijving van de heilige Antonius, ook bekend als Antonius Abt.

## Sterke verhalen

De beschrijving bij elke dag heeft steeds ongeveer dezelfde structuur. Eerst wordt de naam van de heilige zo uitgelegd dat die een stichtelijke betekenis krijgt: 'Antonius komt van ana, omhoog, en tenens, vasthoudend, en betekent 'die het hemelse vasthoudt en het wereldse veracht'. Daarna volgt een levensbeschrijving die vooral bestaat uit anekdotes. Vaak zijn het sterke verhalen over de wonderen die verricht zijn, maar regelmatig zijn ze ook verrassend en vermakelijk. Over Antonius wordt bijvoorbeeld vermeld dat hij eens plezier aan het maken was met zijn





broeders. Een boogschutter die het zag, vond dat niet bij een vrome monnik passen en bekritiseerde hem daarvoor. Antonius reageerde door de boogschutter een paar keer achter elkaar te vragen zijn boog te spannen en een pijl zo ver mogelijk weg te schieten. Toen de boogschutter dat na de zoveelste keer weigerde omdat hij vreesde dat zijn boog zou breken, zei Antonius: 'Zo is het ook met het dienen van God. Als wij ons te veel zouden willen spannen, zouden we spoedig breken. Het is dus goed af en toe de strengheid te matigen.'

### Smakelijke verhalen

Niet alle bekende heiligen komen aan de beurt. Er zijn er immers nog vele bijgekomen sinds de dertiende eeuw waaruit deze verzameling stamt. Maar van honderden bekende en onbekende heiligen vinden we er allerlei stichtelijke en smakelijke verhalen. Bijna elke nieuwe dag kun je met behulp van dit boek het omslaan van de kalender maken tot een kleine meditatie. En op de dagen dat er geen verhaal beschikbaar is, kun je genieten van de schitterende



afbeeldingen. Want dit boek was eeuwenlang de belangrijkste bron voor de vele schilders en andere kunstenaars die deze 'gemeenschap der heiligen' hebben verbeeld.

### Taaie stukken

Het tweede kalenderboek dat verscheen, draagt de titel van een van de belangrijkste werken van de heilige Augustinus, 'De civitate Dei' ofwel 'De stad van God'. Het is een zo omvangrijk boek, dat maar weinig mensen het ooit helemaal gelezen hebben. Chris Dijkhuis, betrokken bij het Nijmeegse stadsklooster Mariken, heeft het boek niet alleen opnieuw vertaald – en sommige taaie stukken kort samengevat, maar hij heeft het ook opgedeeld en tot een soort kalender voor twee jaren gemaakt. Wie op 1 januari begint, en het volhoudt om elke dag een stuk van ongeveer één bladzijde te lezen, heeft na twee jaar het hele boek gelezen.

### Het overwegen waard

Ook wie het niet twee jaar lang volhoudt om elke dag een bladzijde Augustinus te lezen, kan nu en dan de tekst van de



dag opzoeken. Je vindt er bijna altijd een gedachte die de moeite van het overwegen waard is. En omdat het een kalender voor twee jaar betreft, komt elke datum er twee keer in voor en heb je dus altijd nog een tweede kans. Ik neem de proef op de som. Op de dag dat ik dit schrijf, 11 december, lees ik een prachtige passage over het menselijk bewustzijn: mensen zijn zo zeer gehecht aan hun bewustzijn, dat ze nog liever beseffen ongelukkig te zijn, dan blij te zijn zonder het te kunnen beseffen. In de woorden van Augustinus: 'liever bij volle verstand jammeren dan niet bij zinnen blij te zijn'.

– Paul van Tongeren

Herman De Dijn, *Het Rooms-katholicisme. Een ongelooflijke godsdienst.* Antwerpen/Baarn: Halewijn/Adveniat, 2023

Jacobus de Voragine, *Legenda aurea. Levens van de heiligen.* Amsterdam: Boom, 2022

Aurelius Augustinus, *De civitate Dei. 'De stad van God' vertaald en toegankelijk gemaakt.* Berne Media 2022.

# Agenda

Ook iets voor de agenda? Mail het naar [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl). Vertel wie, wat en waar in maximaal 100 woorden. De redactie kan het artikel inkorten of weigeren. Voor het volgende nummer graag aanleveren voor 24 februari.

## Bijbel lezen in vastentijd

Dit jaar zijn de kerstdagen net voorbij als de vastenperiode aanbreekt. In deze veertigdagentijd sta ik graag met u stil bij de Bijbelverhalen die we dan lezen. We gaan naar de tijd van het verhaal en verplaatsen ons in de personages die er een rol in hebben.

U bent van harte welkom op dinsdag 20 feb om 19.30 uur, woensdag 6 mrt om 14.00 uur en donderdag 21 mrt om 19.30

uur. Steeds ongeveer 60 tot 90 minuten, in de Ontmoetingskerk. Graag bericht als u meedoet: [e.geelen@h3eenheid.nl](mailto:e.geelen@h3eenheid.nl)

– pastor Els Geelen

## 20'ers en 30'ers in gesprek

De oecumenische gespreksgroep heeft weer veel geloofsvragen te bespreken. Wil je in gesprek gaan met

leeftijdgenoten? Dat kan op woensdag 24 jan, 21 feb, 20 mrt, 24 apr, 29 mei en/of 19 jun van 20.00–22.00 uur in de

Maranathakerk, Steenbokstraat 86.

Per avond staat één vraag centraal. O.l.v. dominee Wouter Slob en pastor Joska van der Meer. Voor info: [j.vandermeer@h3eenheid.nl](mailto:j.vandermeer@h3eenheid.nl)



## Hedendaagse pelgrimage

Twee lezingen in het programma Winterwerk. Charles Caspers vertelt ons over bedevaarten en pelgrimages. Het is tegenwoordig hip om op bedevaart te gaan. Denk aan Santiago de Compostella of Lourdes.

Ondanks grote veranderingen hebben veel bedevaarten vanuit hun ontstaanswonder een kern of 'ziel', ze kunnen ze niet zonder wonderen. Enkele worden belicht, omdat ze zo fantastisch zijn en bijbels gefundeerd.

Bijvoorbeeld de zogenoemde Stille Omgang. Begonnen in de Middeleeuwen als bedevaart om Amsterdam op de kaart te zetten, ontwikkelde de Stille Omgang zich eerst tot een katholieke protestmars voor gelijke rechten en later tot een bezinningstocht voor alle mensen van goede wil. Charles Caspers was tot medio 2023 verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en is nu gastonderzoeker aan Tilburg University.

Woensdag 14 feb 20.00 – 22.00 uur



## Waarden en economie

Emeritus hoogleraar Internationale economie Eelke de Jong vertelt over de nationale invloed op ons denken en doen. In coronatijd droegen Duitsers en Belgen mondkapjes, terwijl in Nederland het RIVM beweerde dat het geen nut had. België sloot daarom de grens. In Nederland is vrij ongemerkt de pensioenleeftijd naar 67 jaar verhoogd. In Frankrijk leidt een soortgelijk voornemen tot heftige protesten. De Jong gaat in op de oorzaken van de verschillen tussen Westerse landen en hoe waarden doorwerken in ons denken en doen. Dinsdag 19 mrt 20.00–22.00 uur

Beide avonden zijn in de vergaderzaal van Woonvorm De Horst, Horst 1 in Malden. Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.



## Theaterweekend

Wat als jij, of een vriend, wordt getroffen door een blessure, een nare ziekte of een depressie die het leven helemaal verandert? Hoe ga je daarmee om, wat betekent het voor vriendschappen? Hierover gaat het theaterweekend. Met als vertrekpunt het bijbelverhaal van Lucas over de lamme man die via een gat in het dak bij Jezus werd gebracht, in de hoop dat Hij hem kon genezen.

Benieuwd hoe jongeren dit verhaal vertalen naar het hier en nu? Kom dan naar de voorstelling op 28 januari! Daarin gaat ook zeker het dak eraf, alleen al door het enthousiasme van jongeren en workshopleiders o.l.v. regisseur Stef Soons. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Doe je mee aan het theaterweekend? Voor jongeren vanaf groep 8 t/m 25 jaar. Je begint op za 27 jan om 10.00 uur en kunt kiezen uit de workshops spel, muziek, foto/film, decor of klusteam. Die dag bedenken jullie het stuk en 's avonds is het gezellig samen eten en feesten. Zo 28 jan is om 13.00 uur de generale repetitie en om 17.00 uur de voorstelling. We ruimen daarna samen op en eten friet voor wie wil (eigen kosten). Aanmelden: theaterweekend@gmail.com (kosten € 7,50 te betalen bij binnenkomst).

## Andere tijden

In de jaren '60 was voor menig katholiek de kerstnachtmis het belangrijkste ritueel aan het eind van het jaar. Waar destijds Bob Dylan en later in zijn voetsporen Boudewijn de Groot al zongen dat er andere tijden kwamen, startte paus Johannes de 23ste het Tweede Vaticaans Concilie met als doel de kerk bij de tijd te brengen. Wat is sindsdien veel veranderd in kerk en wereld.

Anno nu is de Top 2000 voor veel mensen eind december het belangrijkste ritueel. Generaties worden verbonden door liedjes en artiesten die hen raken. Maar paus Franciscus raakt steeds meer mensen binnen en buiten de kerk met zijn pleidooi voor een kerk die voor iedereen openstaat. De liefde van God is voor een ieder, dat is de kern van zijn boodschap.

## Aandacht voor rouw

Een mens kan op vele manieren verlies lijden. Misschien heb je behoefte aan een luisterend oor. Misschien wil je je verhaal met anderen delen. Bij de ontmoetingsplekken voor Verlies & Rouw bieden vrijwilligers jou een plek waar dit kan. Deze vinden plaats in de Ontmoetingskerk, Huis van compassie en Wijkfabriek. In de Ontmoetingskerk op 8 en 29 feb en 11 april van 10–11.30 uur. Voor data op andere locaties zie [www.wijkfabriek.nl](http://www.wijkfabriek.nl) en [www.huisvancompassienijmegen.nl](http://www.huisvancompassienijmegen.nl)



## Être et avoir

De geloofsgemeenschap Brakkenstein nodigt u uit voor een bekroonde film uit 2002 over een piepklein Frans plattelandschooltje. Op ontroerende wijze wordt getoond hoe een meester met engelengeduld met zijn leerlingen omgaat. De aandacht die hij voor ieder individu heeft, is aandoenlijk. 25 jan, 19:00 uur, Tuinzaal Sacramentskerk

Volgens een bekend spreekwoord is aan Gods zegen alles gelegen. De paus gaf recent groen licht voor de zegen ook aan hen die gescheiden zijn en aan relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. Zo slaat hij een brug naar groepen die zich jarenlang buitengesloten voelden in de kerk. Het is mooi hoe hij hiermee aansluit bij twee brochures van het in 1980 opgerichte Werkverband van Katholieke Homopastores: Tot zegen geroepen (1989) en Tot zegen bereid (2000), pastorale brieven over respectievelijk geloof en (homo)seksualiteit en over het vieren van vriendschap.

Ubi caritas et amor Deus ibi est – daar waar vriendschap en liefde is, daar is God!

– Jan Bruinsma

# Verbonden- heid



column  
**Laura de Schepper**

Volgde je ook het programma van de pelgrimage naar Lourdes, van de bekende sopraan Francis van Broekhuizen? Steeds weer wordt zij geraakt door de kracht die uitgaat van deze bijzondere plek, waar Maria verscheen aan Bernadette Soubirous.

Duizenden pelgrims komen er jaarlijks. Vanwege ziekte of psychische problemen, maar ook uit dankbaarheid en respect. Hoopvol; niet om te genezen, maar om moed te verzamelen om door te gaan. Wat een verdriet, wat een vertrouwen, wat een troost.

De aanraking van de grot en het stromende bronwater is voor velen magisch. Maar ook de lotsverbondenheid doet goed. Het is dan moeilijk om weer afscheid te nemen. Soms heeft iemand niet lang meer te leven. Anderen gaan weer terug naar de sleur van het verpleeghuis, de eenzaamheid. Ook vrijwilligers moeten afscheid nemen van mensen die zij jarenlang in Lourdes verzorgen en begeleiden. Voor een jaar, maar soms voorgoed, omdat ze 70 jaar zijn geworden.

Zelf was ik ooit een dag in Lourdes, tijdens een rondreis door Frankrijk. Ik was 26 jaar en bekeek het geheel nuchter en kritisch. Op je knieën stenen trappen op? Boetedoening, zelfkastijding? Is dat het ware geloof? Ik vond het een mooie ervaring, maar stoorde me aan de commercie eromheen.

Jaren later was ik in Rome. Dat maakte wel veel indruk. De enorme St. Pieter, de algemene audiëntie bij paus Franciscus, de Sixtijnse Kapel, de catacomben. Maar ook hier de souvenir- en eetkraampjes. Misschien moet ik nog eens teruggaan naar Lourdes om, ouder en wijzer, de magie te voelen.

In Rome kocht ik een hanger met het Tau-kruis, dat eruit ziet als het kruis waaraan Jezus hing, eigenlijk bestemd voor misdadigers. Maar paus Franciscus ziet er het teken van 'samen' in, iedereen is gelijk. Als twee uitgestrekte armen, als omarmen en samen werken aan een betere wereld. Dat gebeurt ook in Lourdes.

- Laura de Schepper

## Lezingenrooster

21 januari 3e zondag door het jaar Jona 3,1-5.10 1 Korintiërs 7,29-31 Marcus 1,14-20	18 februari 1e zondag van de Veertigdagentijd Genesis 9,8-15 1 Petrus 3,18-22 Marcus 1,12-15
28 januari 4e zondag door het jaar Deuteronomium 18,15-20 1 Korintiërs 7,32-35 Marcus 1,21-28	25 februari 2e zondag van de Veertigdagentijd Genesis 22,1-2.9a.10-13.15- 18 Romeinen 8,31b-34 Marcus 9,2-10
2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Maleachi 3,1-4 Hebreeën 2,14-18 Lucas 2,22-40	3 maart 3e zondag van de Veertigdagentijd Exodus 20,1-17 1 Korintiërs 1,22-25 Johannes 2,13-25
4 februari 5e zondag door het jaar Job 7,1-4.6-7 1 Korintiërs 9,16-19.22-23 Marcus 1,29-39	10 maart 4e zondag van de Veertigdagentijd Zondag Lætare 2 Kronieken 36,14-16.19-23 Efeziërs 2,4-10 Johannes 3,14-21
11 februari 6e zondag door het jaar Leviticus 13,1-2.45-46 1 Korintiërs 10,31-11,1 Marcus 1,40-45	17 maart 5e zondag van de Veertigdagentijd Jeremia 31,31-34 Hebreeën 5,7-9 Johannes 12,20-33
14 februari Aswoensdag Joël 2,12-18 2 Korintiërs 5,20-6,2 Matteüs 6,1-6.16-18	



# Ineke Keizers



Ineke Keizers is al lang betrokken bij de Ontmoetingskerk. Net als haar man Paul, die vorig jaar onverwacht overleed. In enkele dagen moesten ze afscheid van elkaar nemen. Het zette haar leven op de kop, maar ze wist de draad weer op te pakken.

*- Dat valt vast niet altijd mee.*

"Tja, het moet gewoon, dus je doet het. Ik heb gelukkig veel lieve mensen om me heen, ook in een rouwgroep waar ik aan meedoe. We luisteren naar muziek of een gedicht, we schrijven iets en delen dat, of niet. De herkenning van elkaars emoties en verhalen is heel fijn."

*- Je hebt andere mensen nodig.*

"Ja zeker, ik voel dat ik word gedragen. Zoals een lied van Oosterhuis, waar ik vaak aan denk, het zegt: 'Die mij droeg op adelaarsvleugels'. De eerste keer weer naar een zondagse viering, ik kon het bijna niet met die lege stoel naast me. Maar iemand kwam achter me zitten en legde even een hand op mijn schouder. Een bovenbuurvrouw die ik nauwelijks ken, kwam zomaar aan de deur met een kaarsje. Het zijn kleine gebaren, je moet er oog voor hebben. Maar dan is er iemand die me ziet en aan me denkt, dat helpt om door te gaan. Dat geldt ook voor het werk dat ik voor de kerk doe."

*- Wat doe je allemaal als vrijwilliger?*

"Ik ben uitvaartcoördinator, dat is veel regelwerk en dat kan ik meestal thuis doen. Verder maak ik draaiboeken voor vieringen en de Powerpoints met de teksten. Eerst deed ik dat samen met Paul, maar ik heb het mezelf geleerd. Je kunt meer dan je denkt. Ik zit regelmatig op het Luisterbankje in de hal. Soms komt er niemand, maar ik heb ook prachtige gesprekken. Bijvoorbeeld met iemand

die eigenlijk alleen een kaarsje komt opsteken, maar dan vertelt wat hem of haar bezighoudt."

*- Eigenlijk is het ontvangen en geven dus.*

"Ja, Paul en ik voelden heel sterk: we hebben het leven gekregen en willen er iets voor terug doen. Onze talenten inzetten. En ik kan goed luisteren. Meer is vaak niet nodig. Ik weet hoe goed het je doet als je verhaal kwijt kunt."

*- Wat betekent je geloof voor je?*

"Ik heb een sterk gevoel dat ik op God mag vertrouwen. Je moet je geloof voeden. Ik bid elke dag. Dat zijn momenten van inkeer, van nadenken over waar ik doorheen ga, van aandacht voor wat goed ging en wat niet. Soms ben ik ontmoedigd door al het leed in de wereld. Wat kun je doen? Ik bid dan alleen maar 'Ontferm u over ons'. En God is ook kwetsbaar, daarin kunnen we Hem vinden. Hij heeft mensen nodig, wij zijn Gods engelen in de wereld."

*- En Paul?* Het is even stil. "Hij is nog om me heen en fluistert me dingen in. Als ik ergens over tob, zegt hij: 'Ien, maak je niet druk over de dag van morgen, die zorgt wel voor zichzelf'. Paul was een levenskunstenaar, hij kon blij zijn met heel kleine dingen. Microgenieten, noemde hij dat. Ook dat probeer ik te blijven doen."

- Brigitte van Dam

# op weg gegaan

## In onze parochie zijn overleden

nov	<b>Martin Tiemessen</b> (82)
6 nov	<b>Wout Snijders</b> (93) Cenakelkerk
11 nov	<b>Iet van Dijkhuizen-Postma</b> (80) natuurbegraafplaats Mookerheide
13 nov	<b>Dori Pouwels-Toonen</b> (90) Sacramentskerk
14 nov	<b>Jan Giesbers</b> (91) Sacramentskerk
18 nov	<b>Ad Fredriksen</b> (58) Sacramentskerk
24 nov	<b>Martien Vissers</b> (89) Cenakelkerk
24 nov	<b>Theo Welle</b> (95) Ontmoetingskerk
25 nov	<b>Riet Nicolassen-Aalders</b> (82) Groenestraatkerk
29 nov	<b>Lex Rutten</b> (64) Cenakelkerk
1 dec	<b>Ton Reintjes</b> (91) Cenakelkerk
14 dec	<b>Tine Hoitsma</b> (88) Groenestraatkerk
15 dec	<b>Clara van den Bosch-Nauta</b> (75) Cenakelkerk
19 dec	<b>Hans van Helvoort</b> (73) Groenestraatkerk
27 dec	<b>Ben Stadelmaier</b> (89) Cenakelkerk
30 dec	<b>Jan Branje</b> (71) Cenakelkerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de website: [parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl)



**Klopper & Kramer**  
Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom

## Wij dragen u op handen

- ✓ Bijna 100 jaar ervaring en **dé uitvaartonderneming** van Nijmegen en omstreken
- ✓ Persoonlijke **zorg** en **aandacht** voor uw wensen
- ✓ **In alle rust afscheid nemen** op door u gekozen momenten in Villa Oud-Mariënboom



**Groesbeekseweg 424 Nijmegen**

**Kijk voor informatie op: [www.kk.nl](http://www.kk.nl) of bel 024 - 323 4444**



# Contact



## Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; [parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl); [www.h3eenheid.nl](http://www.h3eenheid.nl)

**Centrale parochiesecretariaat:** 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

**Voor dringende zaken:** 06-127 239 21 of 06-108 961 07 (Cenakelkerk)

**Kerkebalans:** NL14 RABO 01051026 01 **Overige betalingen:** NL62 INGB 0002 8630 23



### Pastoraal team

Pastoor Harald Spiertz, [h.spiertz@h3eenheid.nl](mailto:h.spiertz@h3eenheid.nl)  
(nr 5 op foto links)

Pastor Herwi Rikhof, [h.rikhof@h3eenheid.nl](mailto:h.rikhof@h3eenheid.nl) (4)

Diaken Paul Menting, [p.menting@h3eenheid.nl](mailto:p.menting@h3eenheid.nl) (1)

Diaken Henk Welling, [h.welling@h3eenheid.nl](mailto:h.welling@h3eenheid.nl) (2)

Pastor Joska van der Meer, [j.vandermeer@h3eenheid.nl](mailto:j.vandermeer@h3eenheid.nl) (6)

Pastor Els Geelen, [e.geelen@h3eenheid.nl](mailto:e.geelen@h3eenheid.nl) (3)



### Parochiebestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Versteegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten

[parochiebestuur@h3eenheid.nl](mailto:parochiebestuur@h3eenheid.nl)

## Adressen kerken

### Groenestraatkerk ●

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen

[locatiegroenestraat@h3eenheid.nl](mailto:locatiegroenestraat@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.

Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

### O.L.V. van Lourdeskerk ●

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen

[parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl)

### Cenakelkerk ●

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting

[locatieLandstichting@h3eenheid.nl](mailto:locatieLandstichting@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9.30-12.30 uur.

Kerk open op za en zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

### Ontmoetingskerk ●

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen

[secretariaat@ontmoetingskerk.net](mailto:secretariaat@ontmoetingskerk.net) [www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

### Rectoraatskerk van het heilig Sacrament ●

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen

[sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl);

[www.kerkbrakkenstein.nl](http://www.kerkbrakkenstein.nl)

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00

uur. Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en 16.30-18.00 uur.



### Kruispuntkerk ●

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen

[locatiehatert@h3eenheid.nl](mailto:locatiehatert@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-351 0855, ma en vr van 10.00-12.00 uur.

### H. Antonius Abtkerk ●

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; [locatiemalden@h3eenheid.nl](mailto:locatiemalden@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 36

30). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.

