

# Drieklank

Magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen

juli / aug 2024



**Parochiefeest**  
Vrijwilligers geëerd  
met parochiespeld

**Michal Tabak**  
De nieuwe kapelaan:  
man met een missie

**Vierdaagsemis**  
Vijf vragen over deze  
bijzondere traditie

## Colofon

Drieklank is het magazine van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen.

Verschijnt 6x per jaar  
Oplage: 8300 exemplaren

Drieklank is gratis voor parochianen.  
Abonnementen/opzeggingen: [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl).  
Wil je Drieklank financieel steunen? Graag! Maak dan een bedrag over op NL62 INGB 0002 8630 23 ovv Drieklank.

### Redactie

zr. Catharina Al, Jan Bruinsma, Brigitte van Dam, Hans van Gennip, Martin Lange, diaken Paul Menting, Laura de Schepper en Paul van Tongeren.

### Foto's:

Angela van der Mast

### Website

Judith Evers

### Uitgave

De Zalige Zalm

### Adverteren

Vraag naar de mogelijkheden: [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl)

### Volgende nummer

De volgende Drieklank verschijnt 11 september. Kopij graag voor 24 augustus via: [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl)  
Maximaal 100 woorden.  
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten.



# Inhoud

Drieklank 16  
juli / aug 2024

Foto cover: parochiefeest in Malden  
(foto's: Mirjam Verweij-Weima)

**8**



Parochiespelden uitgereikt voor jarenlange inzet

**12**



Kapelaan Michal Tabak is op een missie

**20**



Feestelijk dag voor communicanten Groenestraatkerk

**24**



Nadenken over de oogst van je leven

## Verder

- 3 Pastoraal woord
- 4 Samen
- 6 Nieuws en info
- 11 Afscheid Margaret de Groot
- 16 Vieringenoverzicht
- 19 Waalzinnig Festival
- 21 Column

- 22 Vijf vragen over de Vierdaagsemis
- 26 Agenda
- 28 Column/Lezingenrooster
- 29 Op de koffie bij Marian van Schie
- 30 Op weg gegaan / In memoriam
- 31 Contactgegevens
- 32 Kids pagina

# Pastoraal woord

Kerkbezoek is nodig voor cohesie in de maatschappij, zegt zuster Catharina Al.

Het is fijn om door de stad te fietsen of te wandelen. Ik woon nu bijna vijf jaar in Nijmegen en kende er voordien vrijwel niemand. De eerste twee jaar kon ik vanwege ons noviciaat en de maatregelen rondom corona nog niet veel investeren in contacten, maar nu al kom ik bij ieder ritje in de stad wel iemand tegen die ik ergens in een kerk of bij een katholieke bijeenkomst heb ontmoet. We groeten elkaar en vragen hoe het gaat, wensen elkaar een goede dag en gaan weer ieder ons eigen weg. Ik heb geleerd dat een van de rollen van een zuster de verbindende persoon in de grotere gemeenschap kan zijn.

Wanneer ik naar de kerk ga, dan ga ik er, misschien net als u, heen om allereerst de verbinding met God te versterken. Ik ga erheen om te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel en om Jezus te ontmoeten in het sacrament van de eucharistie. Ik krijg daar nieuwe moed en inspiratie van. En dan ga ik daarnaast naar de kerk om relaties met medegelovigen aan te gaan of te verdiepen. Het is fijn als er gelegenheid is om samen koffie te drinken en een gesprek te hebben met iemand die je al kent, of nog niet.

Kerkbezoek is van groot belang voor de verbinding in de samenleving. Er is in feite geen vervangend instituut dat 'mensen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen bijeenbrengt, om in eenheid de maaltijd te vieren tot eeuwige verzoening in een nieuwe wereld, die vervuld is van uw vrede' (uit het dankgebed nr. VII). Ook al is naar de kerk gaan niet altijd fijn of gemakkelijk, het is wel

noodzakelijk om de versplintering en polarisatie in de samenleving tegen te gaan. Want hoewel we steeds meer digitaal met elkaar verbonden zijn en er mondiale samenwerking is tussen de landen, zien we een individualisering in de westerse landen die gepaard gaat met eenzaamheid en verbubbeling, afkalving van de middenstand, een politiek speelveld met kleine en 1-punts partijen die weinig slagkracht hebben en voor het belang van een kleine groep gaan in plaats van voor de bonum commune, het algemeen belang.

De Kerk werkt verbindend en is nodig om het ideaal van gemeenschap voor te houden en voor te leven aan de hele maatschappij. Het is een van de weinige plekken waar dat verhaal klinkt. Ik nodig je uit, kom ook!

– zuster Catharina Al







# Samen

## Parochiefeest in Malden

Op 26 mei, de zondag na Pinksteren, was het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Op die dag wordt dan ieder jaar het parochiefeest gehouden. Dit keer was het in Malden.

Alle koren en zangers van onze parochie waren gevraagd om samen een groot gelegenheidskoor te vormen. Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep, zodat er na de viering met de koren en parochianen een gezellig samenzijn was.

In samenwerking met de Stichting Heemkunde Malden was er in de kerk een fototentoonstelling georganiseerd over de geschiedenis van de kerk in Malden. De tentoonstelling is nog steeds bezichtigen.

De H. Antonius Abtkerk ondergaat binnenkort grote wijzigingen, waarbij we ernaar streven om waardevolle bezittingen een nieuwe plaats te geven in de aangepaste kerkruimte. Vele ideeën zijn geopperd voor de indeling van de kerkruimte. Wij spreken de wens uit dat na de verbouwing in de toekomst ook velen de weg naar de kerk van Malden zullen vinden.

– Petra Thijssen  
Bestuur Stichting Heemkunde Malden

# Nieuws en info

## — Heilig Hartkerk wordt Hart van Berg en Dal

De handtekeningen zijn gezet: de voormalige O.L.V. van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal is verkocht. Ondernemer Max Krol, die vlakbij de kerk woont, is de nieuwe eigenaar. Het bisdom heeft ingestemd met de verkoop en de plannen van Krol.

Krol heeft ambitieuze plannen voor de herontwikkeling van het terrein. Hij wil zowel de kerk als de oude pastorie laten slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Op de plek van de kerk komt een gebouw van drie verdiepingen met appartementen en een medisch centrum. Op de plek van de pastorie komt laagbouw, waarin een horecagelegenheid gevestigd zal worden.

Als eigenaar van schoenenfabriek Nimco, met het hoofdkantoor in kasteel De Wychert naast de kerk, ziet Krol het kerkterrein als het toekomstige centrum van het dorp. Het gebied, dat al de naam 'Hart van Berg en Dal' heeft gekregen, krijgt een uitnodigend karakter met zichtlijnen vanaf de unieke stuwwal. Krol benadrukt dat dit nieuwe centrum een ontmoetingsplek moet worden voor alle bewoners en bezoekers van Berg en Dal.

Onderdeel van de plannen is het onderzoeken van de mogelijkheid om een uitkijktoren te bouwen op het terrein. In 2007 werd de originele uitkijktoren op De Sterrenberg gesloopt, maar een nieuwe toren zou bezoekers een prachtig uitzicht over de polder kunnen bieden. Deze toren kan een toeristische trekpleister zijn, wat bijdraagt aan de levendigheid van het nieuwe dorpshart.

Naast de uitkijktoren is het ook de intentie om een Mariakapelletje te plaatsen, waar mensen een kaarsje kunnen opsteken.



De Heilig Hartkerk werd in februari vorig jaar aan de eredienst onttrokken vanwege dalend kerkbezoek, afnemende vitaliteit van vrijwilligers en de financiële situatie van de parochie. Het parochiebestuur wilde vanaf het begin dat het kerkcomplex een sociaal-maatschappelijke functie zou krijgen. Daarvoor werd een stuurgroep aangesteld, bestaande uit zes personen met zakelijke expertise en kennis van de leefgemeenschap. Deze stuurgroep vroeg geïnteresseerde partijen om plannen en biedingen in te dienen. Na intensieve gesprekken met laatste drie partijen, kwam het plan en bod van Nimco als beste uit de bus.

Het bestuur en bisdom zijn zeer tevreden over het proces en het uiteindelijke resultaat. Ze hebben er alle vertrouwen in dat Max Krol, als nieuwe eigenaar, het terrein de gewenste invulling zal geven. Krol wil de stuurgroep graag blijven betrekken bij de verdere ontwikkeling van het 'Hart van Berg en Dal'.



## – Pastoor Harald Spiertz gepromoveerd



Pastoor Harald Spiertz is dinsdag 25 juni gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij promoveerde op de Nijmeegse theoloog Piet Schoonenberg en zijn ideeën over de verhouding van het christendom met andere, niet-christelijke godsdiensten.

Schoonenberg (1911-1999) was een Nijmeegse jezuïet en hoogleraar. Hij was de hoofdauteur van de Nieuwe Katechismus uit 1966, maar stond een beetje in de schaduw van zijn beroemde collega Edward Schillebeeckx. Spiertz bestudeerde de manier waarop Schoonenberg naar andere religies keek, met name het hindoeïsme. Door je te verdiepen in andere religies, was de mening van Schoonenberg, kun je ook meer inzicht krijgen in je eigen geloof.

## – Nieuwe medewerker op parochiesecretariaat

Een nieuw gezicht op het parochiesecretariaat. Sinds 17 juni werkt Monique Gerlag daar. Ze volgt Bert Donks op, die zijn werkzaamheden niet meer kon combineren met zijn studie. Monique: "Ik ben ben moeder van twee kinderen die allebei de studie hebben afgerond en al een baan hebben gevonden. Ook hebben we een hond en een kat. Dit brengt een beetje leven in de brouwerij."



## – Stagiaire stelt zich voor

De komende maanden loopt Kim Hoogboom stage in onze parochie. Ze studeert theologie in Nijmegen. Ze komt uit Weurt, waar ze actief is bij verschillende kerkelijke activiteiten.

In onze parochie werk ze mee aan de 'Werkgroep exploitatie kerkgebouw' in de Ontmoetingskerk en helpt ze bij het proces van kerkopbouw in de Groenestraatkerk. "Ik kijk ernaar uit om samen met jullie aan deze projecten te werken. Met enthousiasme en toewijding hoop ik een waardevolle bijdrage te gaan leveren aan jullie kerkgebouwen."



## – Pastor Herwi Rikhof geridderd

Pastor Herwi Rikhof is op 26 april benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen reikte burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal de koninklijke onderscheiding uit. Rikhof wordt geprezen om zijn bijdrage aan "wetenschap, maatschappij en de christelijke geloofsgemeenschap in Nederland en daarbuiten". Na zijn emeritaat in 2011 werd hij pastor in de Heilig Landstichting. Herwi wordt geroemd om zijn betrokkenheid bij de jeugd en jongeren, de pastorale zorg voor zieken en ouderen, en zijn preken, overwegingen en lezingen. Die "zijn helder, menselijk en geplaatst binnen de huidige tijd".



# Parochiespelden uitgereikt

Tijdens de mis van het parochiefeest op 26 mei zijn traditiegetrouw de parochiespelden uitgereikt. Met de speld worden vrijwilligers geëerd die zich jarenlang op bijzondere wijze hebben ingezet voor de parochie.

Dit jaar kregen 10 parochianen een parochiespeld. Omdat niet iedereen bij de mis in Malden was, kregen sommigen hem later.

– pastor Els Geelen  
foto's: Mirjam Verweij-Weima



Bart Verwey, Malden: meer dan 15 jaar is hij al betrokken bij het onderhoud van de tuin en het groen rondom de kerk. Daarnaast is hij (90 jaar) wekelijks werkzaam samen met de kerkhofploeg op het kerkhof. Jaarlijks helpt Bart bij het opzetten van de kerststal.



Tini Vonk, Groenestraatkerk: was jarenlang lid van de toenmalige parochieraad. Ze was en is nog steeds betrokken bij de parochie. In 2011 heeft Tini het beheer overgenomen van het kerkhof. Dit werk draagt zij binnenkort over aan een andere vrijwilliger.



Nettie van den Heuvel, Groenestraatkerk: zij schrijft in haar nette handschrift de namen in de doop- en overlijdensboeken in. En dat doet ze nog steeds, ondanks haar zeer hoge leeftijd.



Bep Penninx, Groenestraatkerk: was jarenlang gastvrouw. Daarnaast was zij actief op de administratie. Nu is ze lid van de tuinploeg. Ooit was ze het jongste lid van de Moedervereniging Sint Anna. Nu heeft zij een stapje teruggedaan om van haar kleinkinderen te genieten.





Paul van Dijk, Groenestraatkerk: doet al vele jaren veel in de parochie. Zo is hij koster, lector en lid van het zangkoor Cecilia. Soms heeft hij zelfs meerdere petten op in één viering.



Henk Voskuilen, Ontmoetingskerk: 'trouwe sjouwer', bezorger van Kerkbalans en parochieblad, betrokken bij de Ontmoetingstuin, jarenlang voorzitter van de jaarlijkse Klaasmarkt en luisterend oor voor velen.



Monique Jurgens, Cenakelkerk: voor haar werk bij de ziekenzorg en de diaconie.



René-Paul Jurgens, Cenakelkerk: is al 40 jaar collectant en zet zich in voor het Grootste Museum van Nederland, waar de Cenakelkerk ook onderdeel van is.



Dymph Spanhoff, Cenakelkerk: voor het opzetten en uitbreiden van de kindernevendienst en de eerste H. Communie, de ziekenzorgvieringen en het werk in het parochiebestuur.



Marijke Groothuijse, Groenestraatkerk: al jarenlang vrijwilliger. Zo was zij lid van de pastoraatsgroep. Ook bereidde zij de kinderen voor op de eerste Communie en het Vormsel. Nu maakt zij nog steeds de boekjes voor de liturgie in zowel de Groenestraatkerk als de Lourdeskerk.



# Elektroservice Nijmegen BV

Uw specialist voor al uw elektrotechnische installaties, beveiliging en domotica

[www.elektroservicenijmegen.nl](http://www.elektroservicenijmegen.nl)



Klopper & Kramer  
Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom

## Wij dragen u op handen

- ✓ Bijna 100 jaar ervaring en **dé uitvaartonderneming** van Nijmegen en omstreken
- ✓ Persoonlijke **zorg** en **aandacht** voor uw wensen
- ✓ **In alle rust afscheid nemen** op door u gekozen momenten in Villa Oud-Mariënboom



Groesbeekseweg 424 Nijmegen

Kijk voor informatie op: [www.kk.nl](http://www.kk.nl) of bel 024 - 323 4444

# Afscheid Margaret

Op 9 juni heeft Margaret de Groot afscheid genomen in de Cenakelkerk als (vrijwillig) pastoraal werkster. Vijf jaar is ze elke maand een weekend voorgegaan. Dat ze daarmee gestopt is, betekent niet dat ze geen vrijwilliger is meer zal zijn. Gelukkig maar.

In haar afscheidsdienst heeft ze in haar preek ook verteld over haar ontwikkeling. Ik laat haar graag aan het woord: "In de loop der jaren ben ik 6 keer verhuisd en iedere periode schrijft een andere ervaring. Hierbij denk ik aan de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen die van betekenis geweest zijn. Als meisje mocht ik als 'bruidje' meelopen wanneer er een processie was; misdienaar zijn was weggelegd voor jongens." Ze zong bij het jongerenkoor dat haar vader had opgericht en zat in allerlei werkgroepen, zoals de eerstecommunie- werkgroep en de ziekenbezoekgroep. Ze was lector en leidde avondwakes. "Ik groeide mee en iedere periode was waardevol. Ik hoorde een innerlijke stem. Het moment kan ik me precies herinneren, ik was op een ochtend thuis bezig met huishoudelijke taken. En voelde dat ik geroepen werd om de pastorale taken die ik als vrijwilliger deed als pastoraal werker te gaan vervullen. Een parttime studie theologie van 7 jaar volgde." En zoals dat heet: de rest is geschiedenis. In de

Pinkster-nieuwsbrief had ze haar vertrek al aangekondigd. Daarin schrijft ze dat ze bij de Waalboog als pastoraal werkster werd aangesteld en dat ze toen hoopvol was gestemd over de rol van de vrouw in onze kerk, maar dat de ontwikkelingen langzaam gaan. Het synodale proces geeft haar weer voedsel voor 'het gelovige optimisme' dat voor haar, zoals ze dat zei in haar preek, "een drijfveer geweest is om zichtbaar te maken wat een pastoraal werkster kan betekenen, de vrouwelijke kracht die het pastoraat complementair maakt." Wij zijn Margaret heel dankbaar voor haar inzet voor en achter de schermen. Dat werd ook duidelijk door het applaus na de afscheidsdienst. Zij heeft zeker een stem die gehoord mag worden en die hopelijk nog lang mag blijven klinken.

—pastor Herwi Rikhof  
foto's: Mirjam Verweij-Weima





**"Ik wil graag met  
mensen praten.  
Maar niet over het  
weer, sport of auto's.  
Ik wil praten over  
Jezus en het geloof"**

---

# "Ik heb een open hart"

**Het pastoraal team is versterkt met de komst van kapelaan Michal Tabak. De Poolse priester is op missie. "Ik wil praten over Jezus en het geloof. Dat is niet altijd makkelijk."**

---

"In Amsterdam hebben ze Ons' Lieve Heer op Solder, wij hebben Onze Lieve Heer in de kelder," zegt pater Michal Tabak (37) met een brede glimlach, terwijl hij de trap afdaald naar het souterrain van het statige herenhuis aan de Graafseweg. Elke dag om acht uur 's ochtends viert hij de mis in de kelderkapel, behalve vandaag. Vandaag moest hij vroeg naar de Kruispuntkerk. "Ik loop de komende weken met Harald mee. Ik ga samen met hem voor in de mis."

Het herenhuis behoort toe aan de Jesuïeten. In het pand ernaast woont pater Eduard Kimman van de Stefanusparochie. Drie jaar geleden kwam Tabak hier wonen, samen met zijn medebroeder Jesús Manuel Baena Valbuena uit Spanje. "Het was middenin de coronapandemie. We konden niet eerst kennismaken, er was alleen contact via Whatsapp. We ontmoetten elkaar voor het eerst op het station en begonnen meteen aan onze missie."

Pater Michal was in zijn oude parochie in Polen in contact gekomen met mensen van wie de dochter met een Nederlander was getrouwd. "Ze wilden graag hun kleinkind laten dopen. Maar, zeiden ze, het is iets anders dan hier. In Nederland kun je niet op elke straathoek een priester vinden. Dit bericht raakte mijn hart en hoofd." Hij verdiepte zich

---

**"Voor sommige mensen voelde het als het weerzien van een broeder na dertig of veertig jaar"**

---

in Nederland en stapte naar de generaal-overste. "Ik zei: 'Ik wil graag naar Nederland. Ik spreek geen Engels of Nederlands, maar ik heb wel een open hart.'" De generaal-overste was verrast, want hij had juist plannen om in

Nederland een nieuwe gemeenschap te beginnen. Maar niet veel later werd hij benoemd tot bisschop in Duitsland, en het plan kwam stil te liggen. "Ik vergeet over de droom om naar Nederland te gaan en ga door met mijn werk in de parochie in Krakau."

Twee jaar later wordt hem de vraag alsnog gesteld. Europa zucht nog onder corona, overal zijn nog strenge regels. Na een taal cursus Engels gaat de pater aan de slag in Nijmegen, eerst in de Goede Herderkerk in Neerbosch-Oost.

Het valt hem zwaar. Zijn Nederlands is op dat moment nog maar beperkt tot een paar zinnen. "We vierden toen de uitstelling van het Allerheiligste. Dat was dertig of veertig jaar niet gedaan in die kerk. Het was spannend hoe mensen zouden reageren."

Er komt een klein groepje, zo'n tien mensen. Maar de impact is groot. Tabak kijkt terug op



**"Ik zie het als mijn missie om naar buiten te gaan"**

een mooie ervaring. "Voor sommige mensen voelde het als het weerzien van een broeder na dertig of veertig jaar. Ze huilten en iemand kuste de monstrans. Dat was heel mooi."

Een andere keer wil hij de mis vieren, maar blijft de kerk leeg. "Twee minuten voor de mis zou beginnen was er nog niemand in de kerk. Geen probleem, dan vier ik de mis alleen. Maar net als ik de deur wil sluiten komt er een oude man uit het naastgelegen zorgcentrum. Tijdens de mis zie ik zijn ogen roder worden. Hij huilt een beetje." Na afloop vraagt Tabak wat er is. De man zegt dankbaar te zijn dat de mis doorging, ook met slechts één persoon in de kerk. Hij vraagt of hij mag biechten, iets dat hij al lange tijd niet heeft gedaan. "Ik was een beetje bang dat ik hem niet zou begrijpen. Ik sprak toen nog nauwelijks Nederlands. Maar, en dat was een klein wonder, ik begreep hem."

Tabak wilde al van jongs af aan

priester worden. "Maar de eerste keer dat ik het priesterschap serieus overwoog, was toen ik zeventien was. Ik ging naar een retraite in het seminarie van Częstochowa. Dat was een grote verandering in mijn contact met God. Ik begon met God te praten. Ik luisterde naar Hem en vertelde Hem over mezelf. Ik las veel in de Bijbel en begon het gebedengebed te bidden."

Die winter veranderde er wat bij de 17-jarige Michal. "Ik wilde diezelfde ervaring nog een keer beleven." Hij kijkt uit naar de zomervakantie, maar dan zijn geen activiteiten in zijn bisdom. Tijdens een verblijf bij zijn grootouders kwam hij in contact met een priester van het Heilig Hart, die hem uitnodigde voor een retraite bij de congregatie. Hij was meteen verkocht. "De gastvrijheid en het gemeenschappelijke leven spraken me meteen aan."

"Een paar jaar geleden kwam ik de priesters tegen uit mijn oude

bisdom, die ook bij de winterretraite waren. Ik zei tegen ze: 'Jullie hebben het vuur in mijn hart aangestoken, maar daarna heb je niets gedaan. Nu ben ik geen priester van het bisdom, maar zit ik bij een congregatie. Had nu ook maar een zomercursus aangeboden!'"

Pater Michal groeide op vlakbij de stad Częstochowa. Dat is een bekende bedevaartsplaats in het



het zuiden van Polen. Miljoenen pelgrims bezoekers de stad voor de Zwarte Madonna, een icoon die volgens de overlevering door de evangelist Lucas is geschilderd. In de Poolse geschiedenis heeft de Zwarte Madonna een belangrijke rol gespeeld.

In zijn omgeving was iedereen nog katholiek, maar Tabak ziet dat dit inmiddels ook minder vanzelfsprekend wordt. "Ook in Polen zie je steeds meer mensen die niet meer naar de kerk gaan. Maar je ziet ook veel jonge mensen die wél tot de Kerk willen behoren. Niet vanwege de traditie, maar vanwege de persoonlijke relatie met God."

Hij was ook een tijdje priester in Krakau, waar de parochie bestaat uit 7000 mensen. Elke zondag zitten er 2000 mensen in de kerk. "Maar het gaat niet om aantallen. Je kunt zeggen: als er 2000 mensen in de kerk zitten, dan 5000 dus niet. Het is mooi als de kerk vol zit, maar je moet je ook afvragen of je dan genoeg priesters hebt om van al die mensen leerlingen te maken. Leerlingen die het geloof ook doorgeven."

Dat ziet pater Michal als zijn belangrijkste taak: evangelisatie. Het vaak gaat over de missionaire kerk, maar er zijn maar weinig mensen die hun missie zo sterk uitdragen als pater Michal. "Ik wil graag met mensen praten. Maar niet over het weer, sport of auto's. Ik wil praten over Jezus en het geloof. Dat is niet altijd makkelijk. Maar ik zie het als mijn missie om naar buiten te gaan."

– Martin Lange



## Dehonianen

Michal Tabak en zijn medebroeder Jesús Manuel Baena Valbuena behoren tot de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, ook wel bekend als de 'Dehonianen' naar de oprichter Leo Dehon (1843–1925).

Dehon was een Franse priester, die veel ellende om zich heen zag. Hij zag een maatschappij die lijdt. De reden van deze ellende: de mensen beantwoorden Christus' liefde niet. Door aandacht voor de medemens, en met name zorg voor de meest misdeelden, zou de verbondenheid met Christus hersteld kunnen worden. Tabak: "Iedereen heeft dorst naar de liefde van God, ook al weten ze het zelf niet."

De Priesters van het Heilig Hart zijn geen onbekenden voor Nijmegen; het Sint Jozefklooster in Hees was een grootseminarie van de congregatie. De Goede Herderkerk in Neerbosch-Oost viel jarenlang onder de zorg van deze congregatie.

Pater Michal komt nu dus in onze parochie te werken, pater Jesús gaat aan de slag in de andere Nijmeegse parochie, de Stefanusparochie.

# Vieringen

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 29 juni	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	Eucharistie	F. Kuster & H. Welling	Ernst & V. Heumen
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	E. Geelen	Samenzangkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	
zo 30 juni	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	Ceciliakoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	oecumenisch	M. Klijsma & E. Geelen	Kinderkoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Basta
za 6 juli	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	Eucharistie	H. Spiertz	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	M. Lemmens & E. Geelen	Oud Jongerenkoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen & H. Welling	
zo 7 juli	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Ernst & V. Heumen
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	J. Schilder	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	PKN viering		
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Gemengd koor
za 13 juli	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	W. & C. viering	H. Welling	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	C. Voskuilen & T. Versteegen	Vakantiekoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	M. Tabak & E. Geelen	
zo 14 juli	Groenestraatkerk	10:00	W. & C. viering	H. Welling	Gelegenheidskoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	W. & C. viering	C. Voskuilen & T. Versteegen	Vakantiekoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor
	Lourdeskerk	11:30	Vierdaagsemiss	G. Peters & P. Menting	Gemengde koren L. & Gr.
za 20 juli	Cenakelkerk	17:00	W. & C. viering	E. Geelen	
	Kruispuntkerk	17:30	Eucharistie	M. Tabak & H. Welling	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	I. Keizers & E. Geelen	Vakantiekoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen	
zo 21 juli	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gelegenheidskoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Sacramentskoor
	Ontmoetingskerk	10:30	PKN viering	ds W. Slob	
	Cenakelkerk	11:00	W. & C. viering	E. Geelen	Vakantiekoor
za 27 juli	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	W. & C. viering	H. Welling	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	E. Geelen & T. Versteegen	Vakantiekoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	H. Spiertz	
zo 28 juli	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gelegenheidskoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	W. & C. viering	E. Geelen & T. Versteegen	Vakantiekoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Vakantiekoor



# overzicht

Datum	Locatie	Tijd	Viering	Voorganger(s)	Koor
za 3 aug	Cenakelkerk	17:00	W. & C. viering	E. Geelen	
	Kruispuntkerk	17:30	Eucharistie	H. Spiertz	
	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	I. Keizers & J. van der Meer	Vakantiekoor
zo 4 aug	H. Antonius Abtkerk	19:00	W. & C. viering	P. Menting	
	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	G. Peters & J. van der Meer	Gelegenheidskoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	PKN viering	Ds W. Slob	
za 10 aug	Cenakelkerk	11:00	W. & C. viering	E. Geelen	Vakantiekoor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	W. & C. viering	P. Menting	
	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	A. de Jong & J. van der Meer	Vakantiekoor
zo 11 aug	H. Antonius Abtkerk	19:00	W. & C. viering	P. Menting	
	Groenestraatkerk	10:00	W. & C. viering	P. Menting	Gelegenheidskoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Cantor
	Ontmoetingskerk	10:30	Eucharistie	A. de Jong & J. van der Meer	Vakantiekoor
za 17 aug	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Vakantiekoor
	Lourdeskerk	11:30	Eucharistie	G. Peters	Gelegenheidskoor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	W. & C. viering	H. Welling	
zo 18 aug	Ontmoetingskerk	18:30	Eucharistie	H. Spiertz & J. van der Meer	Vakantiekoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	W. & C. viering	P. Menting	
	Groenestraatkerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Gelegenheidskoor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	F. Kuster	Sacramentskoor
za 24 aug	Ontmoetingskerk	10:30	PKN viering	T. van Driel	
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Gemengd koor
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Kruispuntkerk	17:30	W. & C. viering	P. Menting	
zo 25 aug	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	C. Voskuilen & R. Brans	Vakantiekoor
	H. Antonius Abtkerk	19:00	Eucharistie	J. Geelen	
	Groenestraatkerk	10:00	W. & C. viering	P. Menting	Gemengd koor
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	A. van Velthoven	Cantor
za 31 aug	Ontmoetingskerk	10:30	W. & C. viering	C. Voskuilen & R. Brans	Vakantiekoor
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Spiertz	
	Cenakelkerk	17:00	Eucharistie	H. Rikhof	
	Kruispuntkerk	17:30	Eucharistie	H. Spiertz	
zo 1 sep	Ontmoetingskerk	18:30	W. & C. viering	E. Geelen & J. van der Meer	Encore & Jongerenk.
	H. Antonius Abtkerk	19:00	W. & C. viering	P. Menting	
	Groenestraatkerk	10:00	W. & C. viering	E. Geelen	Kinderkoor Emmaus
	Sacramentskerk	10:00	Eucharistie	H. Spiertz	Cantor
zo 1 sep	Ontmoetingskerk	10:30	oecumenisch	ds W. Slob & J. van der Meer	Kinderk. & Samen.z.k.
	Cenakelkerk	11:00	Eucharistie	H. Rikhof	Taborkoor

# Doordeweekse vieringen

Dag	Locatie	Tijd	Viering
maandag	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
dinsdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Kruispuntkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
woensdag	Antonius Abtkerk	09:00	Eucharistie
	Ontmoetingskerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
donderdag	kapel Dominicanen	09:30	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
vrijdag	Cenakelkerk	09:00	Eucharistie
	Groenestraatkerk	09:00	Eucharistie
	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie
zaterdag	Sacramentskerk	09:30	Eucharistie

Als er geen priester aanwezig kan zijn, wordt er een woord- en communieviering gehouden.

Grafmonumenten Natuursteenhandel Steenhouwerij



Van  
Leeuwe  
natuursteen

Tarweweg 15 E: info@gvanleeuwe-natuursteen.nl  
6534 AM W: gvanleeuwe-natuursteen.nl  
Nijmegen T: 024 3774 776

## CD Jokolo te koop



Met veel plezier zingt Jokolo missen in onze parochie. Meestal in onze nieuwe thuisbasis, de Groenestraatkerk, maar ook regelmatig in andere kerken. Daarnaast hebben we inmiddels twee avondvullende concerten gegeven, in de Theaterkerk in Bemmelen.

Heb je ons gehoord in de mis en wil je vaker naar Jokolo luisteren? Koop dan een cd van ons laatste concert. Ga naar [www.jokolo.nl/product/cd-2022/](http://www.jokolo.nl/product/cd-2022/) of vraag één van onze leden na de mis.

# Gemoedelijk festival van en voor iedereen

**WAALzinnig!**  
FESTIVAL  
ART INCLUSIVE

Eind juni was voor de zesde keer het Waalzinnig Festival in hartje Nijmegen. Maar op zaterdag 15 juni liep de Ontmoetingskerk hierop alvast vooruit met “Waalzinnig in de wijk Meijhorst”.

Een klein festival voor iedereen, met iedereen en door iedereen. Buiten wilde het die middag nog niet echt zomeren, maar binnen, in de hal en in de zalen van de kerk, was de sfeer heel gemoedelijk.

Artiesten brachten aansprekende liederen ten gehore en kunstenaars toonden hun werk. Er werd geborduurd aan de alsmar mooier wordende Tree of connection. Lezers konden terecht bij de boekenkraam buiten en voor creatieve mensen was er een 'crea kraam'. WijkMakerij Dukenburg en het Creatief Centrum Nijmegen Zuid gaven informatie over hun laagdrempelige activiteiten. En er was koffie en thee met zelfgebakken taart en cake, voor wie even wilde zitten om bij te praten of om nieuwe contacten te leggen. Veel mensen namen een kijkje. Al met al was het een geslaagde middag!

– pastor Joska van der Meer



# Feestelijke dag voor communicanten

Op 2 juni was het dan zover. Na maanden voorbereiding mochten Giel, Emma, Elivia, Kashena, Gino, Janne, Zoë, Owen, Chayenna en Roosmarijn hun eerste Heilige Communie doen. Het was een feestelijke plechtigheid in de Groenestraatkerk.

Foto's: Walter Sietinga





column Jan  
Bruinsma

## Verbinding

Wat (ver)bindt ons als mensen? Spontaan denk ik dan aan hetzelfde gevoel voor humor hebben, samen genieten van lekker eten, met elkaar in een koor zingen, met een groep muziek maken en samen sporten. Ik beseft meteen dat hierbij ook wel enige kanttekeningen te plaatsen zijn, zeker wanneer je als voetbalclub aan de verliezende hand bent...

De uitdrukkingen "over smaak valt niet te twisten" of "een kok kan niet koken naar alle monden" geven al aan dat we niet allemaal hetzelfde gevoel voor humor hebben, net zo min als dat we alles lusten. De uitdaging is om de ander in z'n/haar waarde te laten. Met de één hebben we meer raakvlakken en met de ander minder, maar in de loop van de tijd kan één en ander ook gaan schuiven als we elkaar beter leren kennen.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat we gemiddeld met 1/3 een spontane klik hebben, met 1/3 weinig of geen klik voelen en nog eens 1/3 zit daar tussenin. En toch willen we als mens ons gehoord, gezien én gerespecteerd weten.

Aan het einde van de dag zijn we, om met Joost Klein te spreken, allemaal mensen. Alle godsdiensten en levensbeschouwingen delen de regel "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet". Positief geformuleerd: "behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden". In de praktijk is dat natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Met elkaar door één deur kunnen is soms al heel wat. Steeds weer een dag om te oefenen...

– Jan Bruinsma



# 5 vragen

De Vierdaagsemis is met geen enkele andere viering te vergelijken: zoveel mensen van zoveel nationaliteiten en verschillende geloofsovertuigingen (of zonder geloof) samen onder één dak in het Huis van de Heer. Het is een bijzonder moment wanneer allen weer uit volle borst het Vierdaagselied zingen!

## 1 Waardoor kwam er naast de Vierdaagseviering in de Stevenskerk nog een extra viering in de Lourdeskerk?

Binnen de Stevenskerk laat de brandweer maximaal 1000 mensen toe. Gezien de toenemende belangstelling voor de Vierdaagse is er vanuit de Lourdeskerk ruimte gecreëerd voor een extra viering.

Qua tijdstip van de viering én parkeerruimte vormde de Lourdeskerk een goed alternatief: snelle lopers zouden eerst in de ene kerk en daarna ook nog in de andere kunnen “kerken”.

## 2 Sinds wanneer is er een Vierdaagsemis in de Lourdeskerk?

In 2003 was er voor het eerst een viering in de Lourdeskerk in het teken van de Vierdaagse. Pastoor Gerard Remmers ging hierbij voor, samen met dominee Peter van de Vange, ook in de drie opvolgende jaren. Daarna was de viering puur katholiek van aard, een Heilige Mis tot op de dag van vandaag.



# 3

## Is er specifieke aandacht voor de lopers?

Vierdaagselopers worden uiteraard speciaal welkom geheten bij aanvang van de viering. Het was pastoor Norbert Swagemakers die lopers de gelegenheid gaf om naar voren te komen om zich royaal door hem te laten zegenen met wijwater!



# 4

## Welke rol spelen zang en dweilorkest in de Vierdaagsemissie?

In diverse talen zingt het ene jaar het jongerenkoor Jokolo en het andere jaar het gemengd koor van de Lourdeskerk. De laatste jaren zingt het gemengd koor van de Lourdeskerk samen met dat van de Groenestraatkerk. De dweilorkesten Netter Naost en Fantatteme spelen het Vierdaagselied na afloop van de vieringen en blijven musiceren op het plein voor de Lourdeskerk. Fantatteme deed dat de afgelopen drie jaar en voordien Netter Naost.

# 5

## Hoe wordt er gevlagd binnen en buiten het kerkgebouw?

Tijdens het openingslied komen Nijmeegse lopers met de Vierdaagsevlag de kerk binnen en leggen deze neer bij het altaar. Tijdens de gehele Vierdaagseweek wapperen er twee vlaggen aan de Lourdeskerk bij de hoofdingang. Tijdens de Heilige Mis hangt er ook een vlag aan de mast op het gazon voor de kerk.

– Jan Bruinsma



Links: Schilderij 'Korenschoven' van Leo Gestel (Bron: Stedelijk Museum Alkmaar)

Rechts: graanveld (Foto: Sander van der Molen/Wikipedia)

'Korensnijder met hoed, van achteren gezien' van Vincent van Gogh (Bron: Rijksmuseum Amsterdam)

# Wat heb jij in je leven geoogst?

Augustus heet ook wel de oogstmaand. In deze periode halen boeren de oogst van het land. Die is het resultaat van bemesting en andere maatregelen om hoge opbrengsten te bewerken.

Het kan ook anders: duurzaam met oog voor het kringloopkarakter van de natuur. Maar niet alleen op het land worden vruchten geplukt. Wat voor oogst haalt iemand binnen die voluit probeert te leven?

De levensloop van mensen kun je beschrijven in perioden van zaaien, talenten laten groeien en dan uiteindelijk oogsten. Bij dit 'oogsten' wil ik stilstaan. Op zekere leeftijd kijk je terug op je leven en dan vraag je je af: wat is nu eigenlijk de oogst van dit leven? Wat heeft het opgebracht?

Wat zijn de halmen en hoe zien de korenschoven eruit? Die vraag heb ik me ook gesteld. In eerste instantie speurde ik naar wat ik gepresteerd heb: in de ogen van anderen, en in mijn eigen beleving. Daarbij ging de aandacht als vanzelf naar wat ik in mijn werkend leven heb bereikt. Naar de projecten die ik gedaan heb. Heb ik iets van

---

## **Zelfs een toegewijde landbouwer weet vooraf nooit zeker hoeveel korenschoven straks op zijn akker staan**

---

betekenis gemaakt? Welke positie heb ik maatschappelijk verworven? Wat waardeerden anderen in mij? Wat waren klinkende successen? Dat is een gangbare manier om

naar de oogst van het leven te kijken. Het is toch vooral een kijken naar de buitenkant. Daarbij neem je jezelf de maat en leg je de nadruk op eigen verdiensten. Maar: hoe maakbaar is je leven eigenlijk geweest? Als je het op de keper beschouwt, heb je toch het meeste ontvangen en geschonken gekregen? Zelfs een toegewijde landbouwer weet vooraf nooit zeker hoeveel korenschoven straks op zijn akker staan.

## **Verbinden en geven**

Ik denk dat er een vruchtbaardere manier is om naar je levensoogst te kijken. Niet naar uiterlijke opbrengsten en aantoonbare successen. Maar juist door te kijken naar: al datgene waarmee je je in de loop van de tijd hebt verbonden, los van de eventuele opbrengsten. En wat je zodoende anderen hebt gegeven. Daarbij passen de volgende vragen. Waarvoor heb je je uiterste best gedaan? Voor wat liep je écht warm? Van wie heb je gehouden? Wie hield er van jou? Welke stukjes van de werkelijkheid fascineerden je bovenmate? Welke noden in de wereld heb je tot de jouwe gemaakt? Wat voor





vrijwilligerswerk kon je doen? Welke kiemen werden geplant bij kinderen en bij anderen? Hoe heb je jouw eigen grenzen verschoven? Heb je van jezelf kunnen houden?

### Echte oogst

Laten we daarom vooral vertellen met wie en wat we ons op ons levenspad innig hebben verbonden. Dat zegt veel meer over ons als persoon dan de schatten die je denkt vergaard te hebben. Je bent immers ten diepste degene met wie of wat je jezelf verbindt. Jouw levensverhaal, de échte oogst, is vooral een verhaal van binding en liefdevolle betrokkenheid. Er zijn legio zaken waarmee mensen zich kunnen verbinden. Je kunt je toewijden aan de zorg voor mensen of voor de natuur en het milieu. Of je uiten via muziek, in ambachtelijke vaardigheden, het vertellen van verhalen. Je bezig houden met sport. Of dingen met je handen maken, zoals meubels, schaalmodellen, of bakken van broden. En nog heel veel meer. Alles wat van waarde is, is als basis zinvol om je toe te verhouden. Dat kan in allerlei

hoedanigheden, als mantelzorger, jeugdcoach, oppas-oma. Of als amateurschilder, zanger of muzikant. Maar ook als gastvrije buschauffeur, hobbyboer of als lid van een heemkundevereniging. De mogelijkheden om ergens van bevlogen te raken zijn nagenoeg eindeloos. Je kunt je natuurlijk ook verbinden met de christelijke traditie. In zijn boek 'De beste helft' beschrijft Arjan Broers dat in het christendom een wijs mens iemand is "die niet de weg van zichzelf zoekt, maar de weg van God en van de naaste, bij voorkeur de kwetsbare". En dat

---

### Aan het eind van je leven bezit je slechts wat je hebt gegeven

---

je er zo "oog voor krijgt op welke manier je al verbonden bent met het grote geheim dat in veel religies God heet, en ook hoe je meer en meer vrij kunt worden om van daaruit te leven".

### Gevend leven

Mijn conclusie is dat onze waardigheid niet bestaat in wat we bereikt hebben, uit onze erelijsten. Maar juist in de heel persoonlijke wijze waarop we banden zijn aangegaan met wat in het leven op ons pad is gekomen en wat we daarbij anderen hebben kunnen geven. We zijn zo veel méér dan onze mislukkingen en prestaties. Ons persoon-zijn komt wezenlijker tot uiting in de bindingen die we zijn aangegaan. In alles wat we met hart en ziel hebben omarmd en ontwikkeld en wat we - net als een duurzame landbouwer - met aandacht hebben gecultiveerd. Dan binden we losse halmen tot volle korenschoven!

- Hans van Gennip

# Agenda

Ook iets voor de agenda? Mail het naar [parochieblad@h3eenheid.nl](mailto:parochieblad@h3eenheid.nl). Vertel wie, wat en waar in maximaal 100 woorden. De redactie kan het artikel inkorten of weigeren. Voor het volgende nummer graag aanleveren voor 24 augustus.

## Leerhuis: samen het evangelie van Lucas lezen

In de afgelopen maanden hebben we fragmenten uit de *Namiddag van het Christendom* van Tomáš Halík gelezen. We deden dat op de manier waarop we ook eerder de documenten van de synode in Rome gelezen hebben: door één voor één te zeggen wat ons opvalt, wat we mooi vinden of waar we het niet mee eens zijn, en door goed naar elkaar te luisteren. In oktober gaan we het evangelie van Lucas lezen. Dat is in het komend kerkelijk jaar het evangelie van de zondag. In de periode tot Kerstmis komen we negen keer bij elkaar. We beginnen met de doop van Jezus, de bekoring in de woestijn en zijn eerste optreden in Nazareth (Lic 3, 21-22; 4,1-30). We zullen eindigen met de eerste twee hoofdstukken van dit evangelie die passen bij de advent en Kerstmis. Daar tussen zullen we een paar parabels lezen ( o.a. barmhartige Samaritaan (10,25-37), verloren zoon (15, 11-32, de zogenaamde vlakke rede met Lucas' versie van de zaligsprekingen (6,17-49), en ook gedeelten over het optreden van Jezus (o.a. het verschil met Johannes de Doper (7,18-35). Na Kerstmis zullen we de documenten van de synode die in oktober in Rome wordt gehouden gaan lezen en daarna verder gaan in Lucas. In de veertigdagen tijd zullen we het lijdensverhaal lezen en de verhalen over Pasen (o.a. de Emmausgangers).

Data: 3, 10, 14 en 31 oktober, 14, 21, en 28 november, en 12 en 19 december

Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 en van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie: Oosterse zaal, pastorie Cenakelkerk

– pastor Herwi Rikhof

## Op wereldreis

Op woensdagmiddag in de schoolvakantie kunt u koffie en thee komen drinken in de Ontmoetingstuin. We komen iedere week in een ander land zonder te reizen: Polen, Irak, Iran, Suriname, Kameroen, Somalië, Syrië en Nederland. Natuurlijk krijgen we ook iets lekkers bij de koffie en thee. Niet een gewoon koekje maar iets dat specifiek is uit het desbetreffende land. Ook vertellen mensen uit het betreffende land over cultuur en gebruiken. Nieuw dit jaar is het kinderprogramma! (zie pagina 32)



Aanmelden is niet nodig. Wel vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de koffie en thee.

Komt u uit één van de genoemde landen en wilt ook een bijdrage leveren door wat lekkers mee te nemen? Onkosten voor ingrediënten worden vergoed. Laat het weten: [secretariaat@ontmoetingskerk.net](mailto:secretariaat@ontmoetingskerk.net) Het definitieve reisplan staat straks op de site [ontmoetingskerk.net](http://ontmoetingskerk.net).



# PRATEN OVER JE GELOOF

In september starten in de Ontmoetingskerk weer verschillende gespreksgroepen.

### Ontmoetingsgroep

We starten met een (bijbel) verhaal en praten over geloof en vertrouwen in ons dagelijks leven (leeftijd 40ers). Begeleiding kerkelijk werker Marije Klijsma en pastor Joska van der Meer. wo 28 aug 20.00 uur, Ontmoetingskerk



### 20-30ers

Twintigers en dertigers gaan met elkaar in gesprek over hun geloofsvragen. Begeleiding pastor Joska van der Meer en dominee Wouter Slob. wo 11 sept, Maranathakerk (Steenbokstraat)

### Leesclub

Wie graag theologische boeken leest, kan in september mee lezen met de Leesclub.

Info en aanmelden: [j.vandermeer@h3eenheid.nl](mailto:j.vandermeer@h3eenheid.nl)

## Zomeruitstapje

Aan de Maas in Sint Agatha (Cuijk) ligt het Kruissherenklooster. Hier bevindt zich ook het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, dat ook een museum is. Op donderdag 8 augustus is er om 14.00 uur een speciale rondleiding voor parochianen uit onze parochie.



De rondleiding voert door de enige kloosterbibliotheek in Nederland is die sinds de middeleeuwen is blijven bestaan. Daarna gaat het verhaal verder in de sfeerrijke kapel. Er is ook een winkeltje en een royale buitenterras.

Graag vooraf aanmelden via [j.vandermeer@h3eenheid.nl](mailto:j.vandermeer@h3eenheid.nl) (naam en telefoonnummer). Als u mee wilt rijden, kan dat geregeld worden. Bij aanmelding dit graag aangeven.

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Er worden plannen gemaakt en de koffers komen van de zolder. Zoals voorgaande jaren organiseren we weer een gezellige middag voor ouderen die met een vakantiegevoel 'lekker thuisblijven'.



Op zondag 28 juli bent u om 14.30 uur van harte welkom in de zaal van de Kruispuntkerk van Hoogendorpstraat 126 in Hatert. De bijeenkomst eindigt rond 17.15 uur.

Aanmelden kan tot – uiterlijk 22 juli – bij het parochiesecretariaat (tel. 024 – 355 36 30). Misschien is er een oudere uit uw kennissenkring die graag meekomt; van harte welkom, maar wel even aanmelden!



## ALPHA CURSUS

Kennismaken met het katholieke geloof? In enkele weken leer je de basis van het christelijke geloof kennen.

Ontmoeting, maaltijd en gesprek.

Elke dinsdagavond in oktober en november en zaterdag 2 november, 19.00-21.00 uur.

Locatie: Groenestraatkerk

Meld je aan via: [parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl)

Op zondag 22 september is er na de viering in de Groenestraatkerk, Ontmoetingskerk en Cenakelkerk een infobijeenkomst.

# Schelpen zoeken



column  
Cara Valk

De zee is dichtbij in Vrouwenpolder, maar het duinpad kronkelt genoeg om mijn verlangen naar de vloedlijn lang te laten duren. Het oranje van de duindoorn licht op. "Hoor, een nachtegaal", zegt mijn liefste. Even lijkt mijn verlangen gestild. Maar dan, met elke stap, word ik weer het kind dat verwachtingsvol het hoge duin oploopt en de zilte lucht proeft.

Even later prikkelt het zand mijn voeten, verderop speel ik met mijn voetafdrukken in het koele, vaste zand: links, rechts, een sprongetje over een kwal. "Au!", een gebroken schelp onder mijn voet. Ik sta stil, onweerstaanbaar glinsteren daar het paars, zilverwit en roodbruin van schelpen. Wat hebben ze veel vormen! Ik buk en tast er eentje af: nog helemaal gaaf en mooi geribbeld. Hoe zagen ze eruit toen ze nog in zee waren, hoe konden ze toch deze vormen en kleuren krijgen? Waar zijn de diertjes die erin leefden gebleven? Wat jammer dat ik ze niet meer kan zien!

Eenmaal terug in ons zomerhuis tik ik in op internet 'schelpen zoeken'. Een schelpzoekkaart, een schelpzoekcursus, een heus spreekuur om gevonden schelpen te laten beoordelen... De zoekmachine geeft het me allemaal. Mijn verwondering over de schelpen maakt plaats voor een andere: hoe en waarom mensen een onbevangen ervaring omzetten in een rationele, bijna technische benadering van die ervaring? Waarom ging ik eigenlijk zoeken op internet, ik had het toch bij mijn beleving kunnen laten?

Het lijkt erop dat we in onze moderne samenleving onbewust bevangen zijn geraakt door ons vermogen om rationeel te ordenen en te begrijpen. Dat wringt: zachte vermogens raken in de verdrukking. Moeten we verwondering onderbouwen? Is liefdevolle zorg in cijfers uit te drukken? Waarom zou je een kaarsje opsteken? Is levensvertrouwen in een wereld vol geweld wel gegrond?

Ik hoop dat de zomervakantie ons weer leert om schelpen te zoeken, zonder meer. Fijne zomer!

- Cara Valk

## Lezingenrooster

7 juli - 14e zondag door het jaar  
Ezechiël 2,2-5  
2 Korintiërs 12,7-10  
Marcus 6,1-6

14 juli - 15e zondag door het jaar  
Amos 7,12-15  
Efeziërs 1,3-14  
Marcus 6,7-13

21 juli - 16e zondag door het jaar  
Jeremia 23,1-6  
Efeziërs 2,13-18  
Marcus 6,30-34

28 juli - 17e zondag door het jaar  
2 Koningen 4,42-44  
Efeziërs 4,1-6  
Johannes 6,1-15

4 aug - 18e zondag door het jaar  
Exodus 16,2-4.12-15  
Efeziërs 4,17-20.24  
Johannes 6,24-35

11 aug - 19e zondag door het jaar  
1 Koningen 19,4-8  
Efeziërs 4,30-5,2  
Johannes 6,41-51

Do 15 aug Maria  
Tenhemelopneming  
Apok. 11,19a; 12,1-6a.10b  
1 Kor. 15,20-26  
Lc. 1,39-56

18 aug - 20e zondag door het jaar  
Spreuken 9,1-6  
Efeziërs 5,15-20  
Johannes 6,51-58

25 aug - 21e zondag door het jaar  
Jozua 24,1-2a.15-17.18b  
Efeziërs 5,21-32  
Johannes 6,60-69

1 sept - 22e zondag door het jaar  
Deuteronomium 4,1-2.6-8  
Jakobus 1,17-18.21b-22.27  
Marcus 7,1-8.14-15.21-23

8 september - Ziekenzondag  
Jesaja 35,4-7a  
Jakobus 2,1-5  
Marcus 7,31-39

# Marian van Schie-Faber

Marian is al zo'n 10 jaar hoofd van het secretariaat in de Cenakelkerk. Ze is protestant, maar gemengd getrouwd en heeft de rituelen van de katholieke kerk leren waarderen.

*Waarom werd je hoofd secretariaat en wat houdt dat in?*

"Ik was voor mijn pensioen secretaresse van beroep. Dus het werk past me en het omvat echt van alles. Van het plannen van externe koren die willen komen zingen, het regelen van rondleidingen tot het afhandelen van allerlei vragen. In de Cenakelkerk zijn niet alleen diensten, het is ook een concert- en museumkerk, met een prachtige architectuur. Ik ben overigens ook vrijwilliger bij Orientalis. De samenwerking van Cenakelkerk met Orientalis en begraafplaats Heilig Landstichting is uitstekend. Daarnaast ben ik bestuurslid bij de Raad van Kerken Nijmegen."

*Je noemde al hoe bijzonder de Cenakelkerk is.*

"Ja, er komen hier mensen van allerlei pluimage en overall vandaan. De Heilig Landstichting was een bedevaartsplaats en heeft een sfeer van spiritualiteit. De vieringen worden steeds goed bezocht, de familiediensten zijn favoriet. Er is altijd een kindernevendienst. Maar mensen komen ook wel omdat ze de kerk zo mooi vinden of omdat ze er ooit getrouwd zijn. Naast de vieringen zijn er hier door de week veel andere activiteiten. De agenda is altijd vol."

*Je werkt dus met veel mensen samen?*

"Zeker, we hebben talloze vrijwilligers. Er is een gemeenschapsraad waarin alle 'disciplines' vertegenwoordigd zijn. De pastor, de locatie coördinator, de koren, het ziekenzorg secretariaat. We vergaderen eens per 8 weken."



*Je bent als protestant actief in een katholieke kerk.*

"Mijn man is katholiek en een gemengd huwelijk geeft een verdieping van je geloof, zo hebben we ervaren. Ik waardeer nu de katholieke rituelen steeds meer. Ik ben mee geweest met de Israël parochiereis en maakte, met mijn voeten in de Jordaan, de hernieuwing van de doopbeloften mee die pastor Herwi Rikhof uitsprak. Het was een prachtige ervaring."

*Wat betekent je geloof voor je?*

"Het geloof is voor mij heel belangrijk. Een preek kan me enorm inspireren. In de protestantse kerk wordt die na de dienst nog besproken. Onze zoons gaan een enkele keer mee naar de kerk bij bijzondere gelegenheden, de kleinkinderen vinden het wel mooi in de kerk. Zij weten niet wat ze meemaken, want via school krijgen ze niets meer mee van het geloof. Ik deed overigens pas op mijn 22ste belijdenis, toen was ik er aan toe. Het geloof geeft me ook vertrouwen. De Cenakelkerk staat vlakbij de begraafplaats en er zijn regelmatig uitvaarten. Dan word je weer geconfronteerd met de dood. Maar ik geloof niet dat dat het einde is, want waarom hebben we dan geleefd?"

- Laura de Schepper

# In Memoriam: pater Ernst Bolsius

Op de website van de jezuïeten schreef Marc Desmet sj (regionale overste) het volgende bericht:

Op 15 mei is in Nijmegen overleden pater Ernst Bolsius sj, op 95-jarige leeftijd. Hij werd geboren in Bergen op Zoom op 3 juni 1928. Hij trad in de orde in op 7 september 1946 in Mariëndaal, Grave, studeerde filosofie in Nijmegen, Engels in Nijmegen en theologie in Maastricht. Hij werd priester gewijd in 1960 te Maastricht.

Na zijn priesterwijding werkte hij eerst vier jaar op het college De Breul in Zeist. In 1966 vertrok hij na een talencursus naar Indonesië en kreeg hij verschillende functies in onderwijs en pastoraat in Jakarta, totdat hij in 1988 terugkeerde naar Nederland. Hij werd basispastor in Groningen en omgeving. In 1998 maakte hij, 70 jaar oud, een nieuwe start als pastor in de Krijtberg in Amsterdam. In 2011 verhuisde hij naar het

Berchmanianum in Nijmegen.

Tussen 2011 en 2018 is pater Bolsius met grote regelmaat voorgegaan in de eucharistievieringen in de Groenestraatkerk en in de Lourdeskerk. Toen zijn negentigste verjaardag in zicht kwam, moest hij toch een stapje terug te moeten doen. De laatste viering dat hij voorging, was op eerste Paasdag 2018. Pater Bolsius vond het fijn dat Jokolo de zang verzorgde en hem aan het eind van de dienst bedankte met een bos bloemen.

Het feestelijke afscheid was op zondag 3 juni 2018 in de Groenestraatkerk. Hij werd door leden van het pastoraal team en het parochiebestuur bedankt voor zijn inzet in onze parochie.

– diaken Paul Menting



op  
weg  
gegaan

## In onze parochie zijn overleden

20 april	Henk van Kouwen (89) Sacramentskerk
25 april	Door Detmers-Nieman (85) Lourdeskerk
26 april	Mari van Dreumel (90)
3 mei	Ans Spee-Braakman (91) Ontmoetingskerk
8 mei	Ankie Valkenburg-Vleeskens (85) Sacramentskerk
9 mei	Sibilla Brouwers-Vanhommerig (90) H. Antoniu Abtkerk
10 mei	Piet van der Doef (94) Ontmoetingskerk
11 mei	Mia Joosten-van Geenen (94) Cenakelkerk
11 mei	Marianne Peters-Mijling (83) Sacramentskerk
15 mei	Pater Ernst Bolsius (95) Sacramentskerk
10 juni	Annet Hoitink-Stuart (82) Cenakelkerk
11 juni	Anneke Smolders-Soetmulder (91) Sacramentskerk
14 juni	Trudy Blaauwhof-Kok (95) Cenakelkerk
14 juni	Berdie Nollen-Hesselmans (85) Cenakelkerk
17 juni	Lucia Arkenbosch (83) H. Antonius Abtkerk

Bij een kerkelijke uitvaart wordt de naam van de overledene in dit overzicht opgenomen. Als er geen kerkelijke uitvaart was, kan familie of uitvaartondernemer aan het parochiesecretariaat het verzoek doorgeven voor een vermelding in dit magazine en op de website: [parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl)

# Contact

## Parochie Heilige Drie-eenheid

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen; [parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl); [www.h3eenheid.nl](http://www.h3eenheid.nl)

**Centrale parochiesecretariaat:** 024-355 3630, ma t/m vr 9.00-12.30 uur.

**Voor dringende zaken:** 06-127 239 21 of 06-108 961 07 (Cenakelkerk)

**Kerkbalans:** NL14 RABO 01051026 01 **Overige betalingen:** NL62 INGB 0002 8630 23



Het pastoraal team. Van links naar rechts: Paul, Els, Harald, Catharina en op de eerste rij: Henk, Herwi en Joska. Michal ontbreekt op de foto.

## Adressen kerken

### Groenestraatkerk ●

Groenestraat 229, 6531 HH Nijmegen

[locatiegroenestraat@h3eenheid.nl](mailto:locatiegroenestraat@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-355 0451, ma, di, wo en vr 9.00-12.30 uur.

Mariakapel en kerkhof dagelijks geopend 10.00-17.00 uur.

### O.L.V. van Lourdeskerk ●

Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen

[parochiecentrum@h3eenheid.nl](mailto:parochiecentrum@h3eenheid.nl)

### Cenakelkerk ●

Pastoor Rabouplein 1, 6564 BP Heilig Landstichting

[locatieLandstichting@h3eenheid.nl](mailto:locatieLandstichting@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-322 2165, ma t/m vr 9.30-12.30 uur.

Kerk open van do t/m zo van 14.00 uur tot 16.30 uur.

### Ontmoetingskerk ●

Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen

[secretariaat@ontmoetingskerk.net](mailto:secretariaat@ontmoetingskerk.net) [www.ontmoetingskerk.net](http://www.ontmoetingskerk.net)

Secretariaat: 024-344 1446, di t/m vr 9.00-12.00 uur

Kerk en Mariakapel iedere ochtend geopend, ook op woensdag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en vrijdagavond

### Rectoraatskerk van het heilig Sacrament ●

Heyendaalseweg 300, 6525 SM Nijmegen

[sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:sss.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl);

[www.kerkbrakkenstein.nl](http://www.kerkbrakkenstein.nl)

Receptie van het klooster: 024-355 8029, ma t/m vr 9.00-12.00 uur. Kerk dagelijks geopend 8.30-9.30 en 16.30-18.00 uur.

## Pastoraal team

Pastoor Harald Spiertz, [h.spiertz@h3eenheid.nl](mailto:h.spiertz@h3eenheid.nl)

Pastor Herwi Rikhof, [h.rikhof@h3eenheid.nl](mailto:h.rikhof@h3eenheid.nl)

Diaken Paul Menting, [p.menting@h3eenheid.nl](mailto:p.menting@h3eenheid.nl)

Diaken Henk Welling, [h.welling@h3eenheid.nl](mailto:h.welling@h3eenheid.nl)

Pastor Joska van der Meer, [j.vandermeer@h3eenheid.nl](mailto:j.vandermeer@h3eenheid.nl)

Pastor Els Geelen, [e.geelen@h3eenheid.nl](mailto:e.geelen@h3eenheid.nl)

Zuster Catharina Al, [zr.catharina@h3eenheid.nl](mailto:zr.catharina@h3eenheid.nl)

Kapelaan Michal Tabak, [m.tabak@h3eenheid.nl](mailto:m.tabak@h3eenheid.nl)

## Parochiebestuur

Pastoor Harald Spiertz, voorzitter

Ruud de Quay, vice-voorzitter

Carla Cobussen, secretaris

Jos Verstegen, penningmeester

Leden: Roland Brans, Martin Lange en Corry Cox-Otten

[parochiebestuur@h3eenheid.nl](mailto:parochiebestuur@h3eenheid.nl)



### Kruispuntkerk ●

Van Hogendorpstraat 126, 6535 VC Nijmegen

[locatiehatert@h3eenheid.nl](mailto:locatiehatert@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-351 0855, ma en vr van 10.00-12.00 uur.

### H. Antonius Abtkerk ●

Kerkplein 4a, 6581 AC Malden; [locatiemalden@h3eenheid.nl](mailto:locatiemalden@h3eenheid.nl)

Secretariaat: 024-358 0476, wo 9.00-12.00 uur (b.g.g. 024-355 3630). Mariakapel dagelijks geopend 9.00-17.00 uur.

# Kids pagina

## Agenda

### Familievieringen

Cenakelkerk: 8 september  
Ontmoetingskerk: 1 september (10.30 uur  
oecumenisch)

### Kinderzomer

Bang om je te vervelen in de zomervakantie? Dat hoeft niet! Vanaf 10 juli is er elke woensdagmiddag in de vakantie iets leuks te doen in en om de Ontmoetingskerk. Voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. We verklappen natuurlijk nog niet alles, maar er zijn creatieve workshops, we gaan knutselen, zingen en er is een theatermiddag. Er staat soms een springkussen en we gaan een keer naar een speeltuin waar we pannenkoeken eten! Het is van 14.00-16.00 en kost €1,- per kind. Ook voor de ouders is er dan iets leuks (zie pagina 25).



### Zoek de bloemen

Wat een mooi boeketje!  
Kun jij in dit blad de foto vinden waar dit gedeelte uit komt?

## Taart van je leven

Met de communicanten hebben we op de terugkommiddag een 'Taart van je leven' versierd. Je maakt een taart van cake en versiert de vakken. Elk vlak staat voor iets wat belangrijk of leuk is in je leven. Leuk om te doen en nog lekker ook! Dat kun je in de vakantie ook thuis doen met je eigen gezin.



### Nieuwsbrief familiepastoraat

Sinds oktober is er een digitale nieuwsbrief familiepastoraat. Daarin alle informatie voor kind en jongeren. Wil je hem ook ontvangen? Stuur een email met je gegevens naar familiepastoraat@h3eenheid.nl

## Gezinsbedevaart Waalre

Ook dit jaar organiseert het familiepastoraat van ons bisdom een dag voor de gezinnen. Zij kunnen voor 1 dag op bedevaart. Dit jaar is het op zaterdag 31 augustus in Waalre.

### Het programma

9.30 uur	Aankomst bij de Heilige Willibrorduskerk in Waalre
10.00 uur	Opening van de dag in deze kerk
10.30 uur	In het voetspoor van Willibrord, een avontuurlijke reis, incl. lunch
14.15 uur	Springprocessie en afsluitende eucharistieviering
15.15 uur	Gezellige afsluiting

Kosten: € 5,- per persoon.

Meld je voor 1 augustus aan via [bisdomdenbosch.nl/hoor-je-mij](https://bisdomdenbosch.nl/hoor-je-mij)  
Er rijdt een (gratis) bus vanuit Nijmegen, dus vervoer hoeft geen probleem te zijn. Ga ook mee! Ik ben er zeker bij.

– pastor Els Geelen

